

Vrijwilliger zijn in de parochie

Talenten gezocht!

Onze parochie bestaat voor en door gelovigen; mensen die met elkaar vervuld zijn door de goede werken van Jezus en er aan mee willen werken om de parochie te ondersteunen en uit te breiden. Dat laatste door zoveel mogelijk mensen, in en buiten onze kerken, de weg naar het Evangelie te laten vinden. De heilige Geest geeft ons de kracht en het vuur om dit samen op te pakken. Waar twee of meer mensen samen komen, daar is Jezus in het midden en de kracht van de heilige Geest aanwezig.

Om de parochie te onderhouden, maar ook om deze uit te bouwen is er leiderschap nodig, mensen die de talenten van anderen zien, waarderen en ruimte geven. Welke zij vervolgens weer inzetten om derden te zien, hen ook te waarderen en mee te laten groeien.

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen van onze Heer. Gebruik jij deze met zingeving? Zou je in onze kerken mee willen helpen om als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad, het Evangelie leven door vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde te bieden. En dat in een gezellige, saamhorige, inspirerende omgeving? Wij hebben jou en elkaar nodig, met kleine en grotere mooie activiteiten. Jong en ouder. Bijvoorbeeld als misdienaar, koster, bij het rondbrengen van Kerk aan de Vliet en Actie Kerkbalans, op het secretariaat, voor onderhoud en schoonmaak van de kerk, in één van de koren of de tuin...

Spreek gerust eens een vrijwilliger aan. Of kijk op de website voor meer informatie over ons vrijwilligersbeleidsplan en diverse werkgroepen met projecten. Op 18 februari is er in Delft een vrijwilligersimpulsdag van het bisdom. Zie daarvoor het bericht op bladzijde 2. Heb je zin om mee te helpen? Meld je telefonisch of via e-mail aan bij één van de secretariaten. We zien jou en heten je graag van harte WELKOM in ons getalenteerde vrijwilligersteam!

Lizette de Groot



De oogst is groot

“Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’” (Lc 10,1-2) Ik ben geboren op het platteland en als kind was ik vaak bij mijn grootvader op de boerderij. Mijn eerste gedachte bij deze tekst is dan ook dat de oogst binnengehaald moet worden. De volgende gedachte is dan al gauw dat het hier gaat over ‘zieltjes winnen’.

De tekst kan ook op een andere manier gelezen worden. Jezus stuurt de leerlingen op pad om vrede te brengen en zieken te genezen. Op die wijze verkondigen zij het Rijk Gods. Het gaat dus niet zozeer over het binnenhalen van de oogst, maar veel meer over het uitdelen van de oogst. Hoe laten we zoveel mogelijk mensen delen in de overvloed van Gods genade, genieten van het Rijk Gods. Wij worden allen uitgenodigd mee te werken aan het uitdelen van de oogst. De gemeenschap van de Kerk stelt ons hiertoe in staat. In deze gemeenschap mogen wij allen met de aan ieder van ons gegeven talenten aan de slag en onze bijdrage leveren. Ieder naar eigen vermogen. Zo bouwen wij als levende stenen samen de gemeenschap van de Kerk op.

Pier Tolsma, diaken

In dit nummer

- 2 Van het bestuur
- 3 Waarvoor zijn die mandjes?
- 5 Geloven en vieren
- 6 Nieuws Rijswijk
- 8 Liturgieoverzicht

- 10 Nieuws Leidschendam-Voorburg
- 13 Kerk en wereld
- 14 Inspiratie en bezinning
- 15 Leren en verdiepen
- 16 Jeugd en jongeren

Volgend nummer

Het volgende nummer verschijnt op 23 maart. Kopij inleveren tot uiterlijk 3 maart. Zie ook het colofon.

Contact en colofon

Parochiesecretariaten

Zie ook de pagina's 6 en 10.

H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info

St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl

Website: www.rkvlietstreek.nl

Facebook: @rkvlietstreek
webmasterrkvlietstreek@gmail.com

Pastoraal team

W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@

sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41

D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@

bonifatiusparochie.info
070 327 45 11

drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@

sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36

Parochiecatecheet

Mw. P.M. Plaizier-van Gulp
nellie.plaizier@

sintmaarten-trinitas.nl

Federatiecoördinator

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
federatiecoordinator@

sintmaarten-trinitas.nl

Colofon

Jaargang 7, nummer 1

Kerk aan de Vliet is een uitgave van de r.-k. parochiefederatie Vlietstreek bestaande uit de parochies H. Bonifatius te Rijswijk, St. Maarten te Voorburg en Trinitas te Leidschendam.

Redactie en medewerkers

Metka Dijkstra, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Laura Migliori
Pier Tolsma, Joke Valk,
Emile Verviers en Dave Zagers.

Kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl

kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

Oplage: 3.500 exemplaren

Druk: Editoo, Arnhem



Van het bestuur

Actie Kerkbalans 2023

Dit jaar zal voor het eerst de Actie Kerkbalans door de drie parochies gezamenlijk gehouden worden. Al meerdere jaren was de start van de Actie Kerkbalans zowel in de H. Bonifatius als in de Sint Maarten en de Trinitas op een ander tijdstip dan dat van de landelijke Actie. Dit jaar starten we in het weekend van 15 en 16 april. In de twee weken daarvoor ontvangt u de brief met folder. We hopen op een gulle gift van u.



De commissie Actie Kerkbalans

Impulsdag vrijwilliger in de Kerk

Bent u vrijwilliger in een van onze parochies of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de diocesane impulsbijeenkomst 'Vrijwilliger in de Kerk'. Het bisdom Rotterdam organiseert deze impulsdag op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 13.30 uur in St. Adelbertkerk, te Delft. Zie voor meer informatie onze website.

Nalaten aan uw parochie

maakt het mogelijk om ons geloof door te geven aan de toekomst

Heeft u al eens nagedacht om naast uw dierbaren ook de parochie op te nemen in uw testament? Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk, een plek kan blijven zijn waar parochianen – jong en oud – hun geloof samen kunnen belijden en elkaar tot steun kunnen zijn? Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze steden en dorpen het katholieke leven zal blijven voortbestaan.



De katholieke traditie en het doorgeven van de geloofs- en levenswaarden in de parochie verdienen een plaats in de toekomst. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom. Financiële steun is nodig om samen Kerk te kunnen blijven zijn waarbij ook onze tradities blijven voortbestaan. Met uw steun draagt u bij aan de toekomst van de Kerk en het kerkelijke leven in uw omgeving. De parochie steunen in de vorm van een nalatenschap, is het overwegen meer dan waard. Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere aanvulling op de inkomsten van een parochie.

Nalaten kan op twee manieren. Via een legaat of via een erfstelling die u kunt opnemen in uw testament. Wat u ook kiest, in alle gevallen zal de parochie u erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar. Zo kunnen we samen de Kerk, uw Kerk, doorgeven aan volgende generaties. Informatie hierover kunt u vinden in de brochure van het bisdom: *Nalaten aan het netwerk van liefde*.

Om persoonlijk iemand te spreken over de mogelijkheden zijn er op de volgende data vertegenwoordigers van het federatiebestuur in onze kerken aanwezig om u na de viering te woord te staan: op zondag 12 februari in de Martinuskerk, op zondag 19 februari in de Petrus en Pauluskerk, op zondag 26 februari in de Bonifatiuskerk en op zondag 5 maart in de Benedictus en Bernadettekerk. Ook kunt u contact opnemen via uw parochiesecretariaat: Sint Maarten en Trinitas 070 327 45 11, coordinator@sintmaarten-trinitas.nl en Heilige Bonifatius 070 399 24 16, secretariaat@bonifatiusparochie.info.

Namens het federatiebestuur, pastoor Wim Bakker

Waarvoor zijn die mandjes?

Afgelopen decembermaand brachten twaalf scholen een bezoek aan één van onze kerken in de federatie. Elf scholen vierden Kerstmis, één school wilde graag een rondleiding. Ongeveer drieënhalf duizend kinderen, leerkrachten en ouders kwamen zo 'bij ons' over de vloer. Het was steeds een groot feest. Al die kinderen, die vol verwachting binnenkwamen. In alle bijeenkomsten is het kerstverhaal verteld en gespeeld. Veel kinderen waren nog niet eerder in de kerk geweest. Ook veel leerkrachten en directeuren die niet katholiek zijn en er eigenlijk nauwelijks iets van weten.

Door het gebrek aan kennis stonden er bijvoorbeeld ineens drie koningen naast de kribbe, al voor de herders in beeld waren. Er zijn mensen die daar treurig van worden. Ik vond het mooi. Ze kwamen! Ze wilden méér van het kerstfeest maken dan 'alleen' samen eten. Al is zo'n samenzijn al enorm waardevol. Zullen we ook een kruis teken maken en een gebedje bidden, stelde ik aan een van de scholen voor. Maar nee, dat wilden ze niet, dat was volgens de organiserende leerkracht te lastig. Ik heb in de viering in een bomvolle Bonifatiuskerk, met een grote groep ouders er fotograferend bij, toch aan het eind een gebedje gedaan. We zaten tenslotte toch in de kerk. En wat gebeurde er? Het voortdurende zachte geroezemoes werd even aandachtig stil.

Bij de rondleiding was de belangstelling van een groep van vijftig kinderen groot. En veel vragen die ze stelden... Wat is dat voor een lamp? De Godslamp, die brandt altijd. Hoe steken ze die aan, hij hangt zo hoog. Ik denk dat de koster wel een trapje heeft. Wat hebben die mensen rond hun hoofd? Een aureool. Waarvoor zijn die mandjes? Wat denken jullie? Eh... om de telefoons in te doen? Wat een geweldig antwoord, rechtstreeks vanuit hun eigen levenswereld. Zo gaat dat, op school: inleveren die aandachtafleiders! Ik legde uit dat het voor de collecte was, die in de vieringen wordt gehouden. Maar later hierop doordenkend kwam ik tot het inzicht: het antwoord van dit kind was eigenlijk briljant! Geweldig, als we onze telefoons in de mandjes naar het altaar zouden brengen! Telefoons zijn al lang niet meer om mee te bellen. Het zijn haast wel lichaamsdelen geworden waar zo ongeveer je hele leven in is opgeslagen. We staan ermee in contact met kennis, vrienden en diensten over de hele wereld. Dit in de offerande aandragen is jezelf, je leven aandragen, het offer dat wij aandragen tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige Kerk.

Terugblik op de feestdagen

Dankbaar ben ik nog steeds, dat we samen het Kerstfeest en de jaarwisseling in onze kerken hebben mogen vieren. In gelovig vertrouwen het nabij komen en nabij zijn van God aan ons in de Kerstmis vieren en het gebed om een gezegend jaar 2023 heeft velen goed gedaan.

Dank aan alle vrijwilligers die dit ook mogelijk hebben gemaakt. Dank voor alle goede en hartelijke wensen van uw kant.



Ik was blij met alle vragen van de kinderen die op bezoek kwamen. Maar ook antwoorden waren verrassend. Een meisje dat te vroeg was mocht even binnen wachten met haar moeder. Hoe vind je het in de kerk? Eng!, was het antwoord. Dat had ik niet verwacht. Wat vind je eng? Al die kruisbeelden, waar Jezus aan hangt. Nou en of dat eng is! Moeder wist eigenlijk niets van kerk en geloof. Best lastig om dan toch snel uit te leggen, dat er na dat afschuwelijke kruis een vervolg kwam. Maar, weer die telefoon: moeder ging gelijk googelen. O, de verrijzenis!



Wie weet, wat al deze bezoeken en vragen losmaken. De Geest waait voortdurend op geheel eigen wijze. Ik voelde een klein briesje... Ik wens u toe, dat u in de komende bezinningstijd, de Veertigdagentijd, veel van dit soort vragen en antwoorden tegenkomt, zelf stelt of aan elkaar geeft. Het is dé kans op een verrassend nieuw zicht op geloof, Kerk en toekomst.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet



In naam van de leden van het pastoraal team, pastoor Wim Bakker

EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL



Lupine Uitvaartverzorging

Nieuwstraat 10a
2291 AD Leidschendam

Herenstraat 22
2291 BG Wateringen

Sir Winston Churchilllaan 372
2285 SK Rijswijk



www.lupine.nl

070-387.98.08



WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672



Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Van Vredenburgweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143



Dag en nacht bereikbaar

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl



www.rk-alphacentrum.nl

wereldwinkel

De wereldwinkel voor verrassende "net-even-anders"
producten die vaak handgemaakt zijn en ingekocht
volgens de Fairtrade normen.

Kerkstraat 1b, 2282 BL Rijswijk
Tel. 070-4159701
www.wereldwinkel-rijswijk.nl
info@wereldwinkel-rijswijk.nl

Schoolmaatjes voor nieuwkomers

In de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is de organisatie Schoolmaatjes ONS actief om nieuwkomersgezinnen op weg te helpen in de communicatie en samenwerking met school. We zoeken daarvoor nieuwe vrijwilligers die zich een jaar lang willen inzetten en die twee uur per week na schooltijd beschikbaar zijn. Zie voor meer informatie het bericht op de website.

Wegschenken energiecompensatie

Op de oproep met Kerstmis om uw energiecompensatie aan de PCI of de IPCI te schenken is positief gereageerd. Menigeen heeft gedacht dat anderen dit geld mogelijk meer nodig hebben dan zichzelf. Dat is een verheugende constatering. Mocht dit u op een idee brengen: op onze website vindt u hierover meer informatie.

Pier Tolsma, diaken



Programma Haagse Bedevaarten 2023

- » Stille Omgang in Amsterdam; zaterdag 18 maart. Zie pagina 15.
 - » Tweedaagse openingsbedevaart Onze Lieve Vrouw van Kevelaar: 30 april en 1 mei.
 - » Driedaagse bedevaart naar Kevelaar: van 10 tot en met 12 augustus of eendaagse bedevaart op 11 augustus.
 - » Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo: 13 september. 's Middags wordt een bezoek gebracht aan de Abdij Sint Adelbert in Egmond.
 - » Tweedaagse bedevaart naar Kevelaar: 31 oktober en 1 november. Het bedevaartseizoen van Kevelaar wordt dan officieel afgesloten.
- Informatie of contact: www.bedevaart.nl en dehaagsebedevaarten@gmail.com.

Kinderen versieren palmpaasstokken

Beste kinderen, DOE MEE aan de Palmpasenviering zondag 2 april aan het begin van de Goede Week. Maak je eigen palmpaasstok, waarmee je een medemens héél blij kunt maken. Vanaf 27 maart kun je een kale palmpaasstok ophalen tijdens de openingstijden van de secretariaten bij de kerken. Jullie moeten zelf zorgen voor de lekkernijen aan de palmpaasstok (broodhaantje, theezakjes, jamkuipje, rozijntjes, mandarijn en dergelijke).

Mag ik de communicantjes van dit jaar bijzonder uitnodigen om mee te doen. Zo ontdekken jullie wat het betekent om samen je geloof te vieren en er ook iets mee te doen! Aan het einde van de viering kunnen de vrijwilligers je helpen aan een adres om je palmpaasstok aan een oudere of zieke medemens te schenken.

Kinderen van de H. Bonifatiusparochie

In de HH. *Benedictus en Bernadettekerk* zijn jullie om 9.30 uur welkom in de viering. De kinderen van de Koor-school zullen zingen. De kinderen kunnen dan hun zelfgemaakte palmpaasstok meebrengen.

Sacrament van Boete en Verzoening

Het Sacrament van Boete en Verzoening doet de mens de barmhartigheid van God ondervinden. In de tijd voorafgaand aan het grootste feest van ons christenen, het Paasfeest, wordt er extra gelegenheid gegeven om je met God te laten verzoenen. De mogelijkheden om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen zijn op de volgende plaatsen en tijden.

- » In de St. Martinuskerk op 22 maart om 13.15 uur en op 1 april om 15.30 uur.
- » In de HH. *Benedictus en Bernadettekerk* op 28 maart om 10.00 uur en op 3 april om 19.45 uur.
- » In de HH. *Petrus en Pauluskerk* op 3 april om 19.00 uur na afloop van de boeteviering en op 4 april om 9.30 uur.
- » In de H. *Bonifatiuskerk* op 5 april van 8.30 tot 9.15 uur.

Palmtakjes inleveren

U kunt uw palmtakje van afgelopen jaar bij de ingang van de kerk inleveren. Deze palmtakjes worden verbrand en met de as kunt u het askruisje ontvangen op Aswoensdag 22 februari in uw parochiekerk. (zie liturgierooster)

Bestel uw eigen huispaaskaars

Pasen is in aantocht en dat betekent dat u weer uw eigen huispaaskaars via ons kunt bestellen. In de gehele maand februari ligt achterin uw kerk een bestellijst waarop u uw gegevens kunt invullen en welke kaars en of kandelaar u wilt bestellen.

In de eerste week van maart worden de kaarsen door de parochiesecretariaten besteld zodat u vóór Pasen over uw kaars kunt beschikken. Wilt u bij het ophalen van uw kaars alstublieft contant en gepast betalen?



Kinderen van de Sint Maarten- en de Trinitasparochie

In de HH. *Petrus en Pauluskerk* zijn de kinderen om 10.00 uur welkom in het parochiecentrum De Haard. Zij kunnen dan samen met de ouders de stok versieren. Aansluitend is om 11.00 uur de viering in de kerk.

In de *Sint Martinuskerk* zijn de kinderen met ouders om 9.00 uur welkom om met het versieren van hun palmpaasstok te beginnen. Om 9.30 uur is de viering. Na de tocht door de kerk maken de kinderen de stok verder af.

Pastoor W. Bakker

Veertigdagenretraite thuis:

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar

U kunt zich voor de Veertigdagenretraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Deelnemers krijgen dagelijks, vanaf Aswoensdag tot Pasen, een mail met Bijbelteksten, meditatieve vragen en citaten. Deze retraite, aangeboden door de jezuïeten, biedt een innerlijke reis op weg naar Pasen en wordt door de ruim 20.000 deelnemers als verrijkend ervaren.

Desgewenst kunt u uw ervaringen in deze retraite met elkaar delen; dat kan op de *zaterdagen 4 en 18 maart en 1 april*, van 10.00 - 12.15 uur, in de HH. *Benedictus en Bernadettekerk*. Inlichtingen en opgeven kan via e-mail: vervierversbeker@hetnet.nl.

Laat u deze mogelijkheid om uw geloof te beleven en er diepgaand over te denken en te praten niet ontgaan. U bent van harte welkom! Deze bijeenkomsten zijn óók bestemd voor parochianen uit Leidschendam en Voorburg. Doe mee! In overleg kan voor u een aparte uitwisselingsgroep worden gestart.





Heilige Bonifatius

Centraal secretariaat

Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifatius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75



Heilige Benedictus en Bernadette

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Heilige Bonifatius

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk

Muziek in de Bonifatius



In de serie Muziek in de Bonifatius zullen de volgende concerten worden verzorgd. De concerten vinden plaats op zondagmiddag, van 15.00 tot 16.00 uur en zijn gratis. Na afloop is er een deurcollecte en kunt u nog wat npraten in de Lucaszaal. Welkom!

19 februari 2023

Het Haags Kleinkoor onder leiding van Hans Jansen brengt 'Ingetogen koormuziek voor de passietijd'. Muziek van inkeer, boete en verstillung uit de Renaissance-tijd, de Barok en vier motetten uit de twintigste eeuw.

19 maart 2023

Concert voor viool en piano 'Fin de Siècle en Harmonie' door Romée Verbeeck Ghoos en Johannes Asfaw. Uitgevoerd worden vioolsonates van Johannes Brahms, Edward Grieg en Claude Debussy.

2 april 2023

Op 2 april zal The Hague String Trio de Goldbergvariaties van Bach ten gehore brengen.

Zie ook www.muzeikindebonifatius.nl.



Wij Geloven in Rijswijk: oecumenische vieringen



In de Veertigdagentijd worden weer oecumenische avondgebeden gehouden; steeds in de Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, en wel op de woensdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart, van 19.30 tot 20.00 uur. Voorgangers uit de deelnemende kerken gaan beurtelings voor. Het is goed om met elkaar eenheid in verscheidenheid te herkennen en te vieren; het is de ene God die ons verbindt. U bent van harte welkom. Bidt mee!

In de Goede Week zullen er weer oecumenische avondgebeden zijn op 3, 4 en 5 april, van 19.00 tot 19.30 uur, afwisselend in de Nieuwe Kerk en de Benedictus en Bernadettekerk; daarover meer in het volgende nummer.

Hans Speetjens zegt dank

Hartelijk dank voor alle lieve woorden en cadeaus bij mijn afscheid als dirigent van de koren in de Benedictus en Bernadettekerk, uitgesproken in speeches of bij een handdruk. Aan 47 jaar dirigentschap in de B&B, 10 jaar zanger en tweede dirigent in de Benedictus daarvoor en een aantal jaren in het jongenskoor in de Gerardus Majella, komt een eind. Ik zal voortaan moeten blijven zitten in de kerk. Al die paar honderd zangers en zangeressen: dank u wel, dat ik u de 'Lof Gods' mocht dirigeren.

Hans Speetjens

Resultaat eindejaarsgiften

In december heeft het parochiebestuur vanwege het financiële tekort in 2022 een oproep gedaan voor een extra financiële bijdrage. Meer dan 200 parochianen hebben hierop positief gereageerd. In december heeft de H. Bonifatiusparochie € 6.600 aan reguliere giften ontvangen en daarnaast € 29.800 aan eindejaarsgiften. Een prachtig resultaat en zeer nodig om de kerken te onderhouden en te verwarmen. Het parochiebestuur wil alle donateurs hartelijk danken voor dit resultaat.

Yvonne, winnaar Oud is Goud Award 2022



Yvonne Sloet tot Everlo werd door de vakjury van de Oud is Goud Awards uitgeroepen tot de meest actieve oudere van Rijswijk. Een waardering voor 65-plussers die zich vrijwillig inzetten in Rijswijk.

Vrijwilliger zijn is niet alleen leuk maar van onschatbare waarde. Samen dragen wij de Kerk. Wij zijn trots op alle vrijwilligers. Door hun activiteiten en liefde zijn wij in staat een warme gemeenschap te vormen. Dank aan Yvonne en alle vrijwilligers; jullie zijn allemaal toppers. Zie ook het artikel op onze website.

Vastenactie: Kinderen bakken koekjes

Op zondag 12 maart komen kinderen u na de viering koekjes aanbieden ten bate van de Vastenactie. Deze koekjes zullen de kinderen de dag daarvoor zelf mee helpen bakken. Hiermee leren de kinderen iets te doen voor mensen in nood. Met uw bijdrage steunt u het project van de Vastenactie. Zie hiervoor bladzijde 13.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

VASTENACTIE

Vrijwilligers gezocht!

Op bladzijde 1 wordt over vrijwilligers gezegd dat wij als levende stenen samen de kerk opbouwen. Voor de Bonifatiuskerk zijn we op zoek naar vrijwilligers die af en toe een paar uur beschikbaar zijn om de kerk schoon te maken of om Kerk aan de Vliet te bezorgen. Meld je aan bij het secretariaat.

Ook de koren willen altijd graag nieuwe leden. Zingen maakt gelukkig! Het middenkoor Barina van de Benedictus en Bernadettekerk heeft daartoe een oproep gedaan op de federatie-website; zie aldaar. U bent welkom!

Expositie Benedictus en Bernadettekerk



Jezus en de wenende vrouwen

Wij bedanken de familie Krijger voor de prachtige expositie van iconen. De komende Veertigdagentijd exposeert Claire Verviers met getekende staties van Jezus lijden.

“Deze staties zijn nauw verbonden met de BB-kerk. Toen vorig jaar op Goede Vrijdag geen staties konden worden geprojecteerd, vroegen mijn ouders me of ik kon zorgen voor illustraties van Jezus' lijdensweg. Dat heb ik gedaan in mijn eigen stijl, met eenvoudige lijnen; de staties werden in de kerk op groot formaat op een flapover getoond. Ze zullen er ook tijdens de komende Kruiswegviering zijn.” Mogen de staties van de Kruisweg u de komende tijd inspireren.

Familieberichten

Overleden

Hetty Meijer (84)
Celis de Jong (92)
Gemma van der Goes (86)
Riekje van der Maarel (94)



Maaltijden

U bent voor een maaltijd in de Benedictus en Bernadettekerk welkom op de woensdagen 15 februari, 1, 15 en 29 maart, en 4 en 26 april. De maaltijden vangen aan om 17.30 uur. De kosten bedragen nu 6 euro, inclusief koffie of thee; wijn 1 euro. Aanmelden: de maandag ervoor tussen 17 en 18 uur; telefoon 070 396 06 99.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Vaak wordt gehoord, dat ouderen te slecht ter been zijn om zelfstandig naar een viering te komen. Voor hen zijn we op zoek naar mensen met een auto, die deze ouderen op zondag willen ophalen en thuisbrengen.

Vindt u het niet erg een stukje om te rijden om een medemens zo een grote dienst te bewijzen? Neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat van de H. Bonifatiusparochie 070 399 24 16

Pastor Peter van Schagen overleden

Op 9 januari 2023 is pastor Peter van Schagen overleden. Hij werkte in 2000-2003 als pastoraal opbouwwerker voor de parochies H. Gerardus Majella en H. Jeroen te Den Haag en was, samen met de pastores Willem Froger, Michael Bastiaansen en Jan Lamberts, betrokken bij de totstandkoming van de fusie met de drie Rijswijkse parochies.

Een rustige man, met aandacht voor mensen. Moge hij rusten in vrede.

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 11 en zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	13.00	Bon	Dopen	Kapelaan Huntjens	Doopvieringen
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 18 en zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Woensdag 22 februari: Aswoensdag, collecte voor de Vastenactie

wo	10.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
wo	12.45	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
wo	19.00	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
wo	19.00	Mar	Gebed	Kpln Huntjens & gl Agterdenbosch	St. Maarten
wo	19.00	P&P	Gebed	Diaken Tolsma en gebedsl. De Wit	Con Amore

Zaterdag 25 februari en zondag 26 februari: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gerardus Majella
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Schola cum Jubilo, kinderwoordd. & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Muziekteam
zo	15.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 11 en zondag 12 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	13.00	Mar	Dopen	Pastoor Bakker	Doopvieringen
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 18 en zondag 19 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gerardus Majella
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 25 en zondag 26 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd

za	09.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Hoogfeest van Maria Boodschap
za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 1 en zondag 2 april: Palmzondag

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	Communieviering met boeteritus
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Koorschool
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kindervoordienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gerardus Majella
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Kruisweg

In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. U bent van harte welkom ook een keer mee te bidden als voorbereiding op Pasen.

Vieringen op weekdays

maandag	12.15	Mar	Middaggebed	woensdag	09.30	Bon	Eucharistieviering
maandag	18.00	B&B	Aanbidding	woensdag	12.45	Mar	Eucharistie & 3e wo aanbidding
maandag	19.00	B&B	Eucharistie & Rozenkrans	woensdag	19.00	P&P	Rozenkrans
dinsdag	09.00	P&P	Eucharistieviering	1e, 3e en 5e do	09.00	Mar	Eucharistieviering
1e dinsdag	09.30	B&B	Gebedsviering	2e en 4e do	09.00	Mar	Communieviering
2e t/m 5e di	09.30	B&B	Eucharistieviering	vrijdag	09.00	P&P	Eucharistie & 1e vr aanbidding
				vrijdag	09.30	Bon	Eucharistie & 1e vr aanbidding

Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus

Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering



Oecumenische vieringen in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd zijn er in *Voorburg* op de woensdagavond oecumenische meditatieve vieringen. Deze vieringen met Woord en gebed, met zang en stilte worden vanuit de Sint Maartenparochie en de Martiniwijkgemeente (PGV) voorbereid. De vieringen zijn om 19.30 uur in de dagkapel van de St. Martinuskerk. Het overkoepelend thema is dit jaar 'Wie zeg jij dat Ik ben'. Na de vieringen gaan we met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen. Op de eerste woensdag is dat een hongerdoek, de twee volgende avonden gaan over de 'Tien geboden voor het milieu', gebaseerd op teksten van paus Benedictus XVI. De onderwerpen voor de laatste twee avonden volgen nog. Zie voor de oecumenische vieringen in Rijswijk bladzijde 6.



Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen:

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35
R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25



Sint Martinus

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus

di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Vastensoep in Leidschendam en Voorburg

Traditioneel wordt in de Veertigdagentijd wekelijks vastensoep gekookt. Het zijn al dan niet vegetarische maaltijdsoepen. De opbrengst van deze actie is voor het Vastenactieproject. Op bladzijde 13 leest u daar meer over.

In **Leidschendam** wordt er elke dinsdag om 18.00 uur samen met leden van de protestantse gemeente in de Kruisheuvelkerk soep gegeten na een korte overweging en uitleg over het Vastenproject. Het is een moment van bezinning en saamhorigheid. De soep wordt met brood geserveerd. Het is een sobere, maar volwaardige maaltijd. Na afloop wordt het geld dat u thuis heeft uitgespaard voor uw maaltijd ingezameld ten bate van het Vastenproject. Na twee jaar corona wordt deze traditie hervat. M.O.V. nodigt u uit om elke dinsdag vanaf 28 februari tot en met 4 april om 18.00 uur soep te komen

Kindje wiegen in de HH. Petrus en Paulus

25 december, het goot pijpenstelen, toch zijn we naar de kerk gegaan om het Kindje gezelschap te houden en naar het kerstverhaal, verduidelijkt met plaatjes, te luisteren. Heel aandachtig en de 'vergissingen' van de pastoor verbeterend zaten de kinderen erbij. De pastoor dacht bijvoorbeeld dat Maria en Jozef met de taxi naar Bethlehem kwamen. De kinderen wisten wel beter: ze kwamen op een ezeltje. We zongen kerstliedjes en de kleintjes mochten de van stof gemaakte schaapjes in de grote kerststal erbij zetten of leggen. Wij hebben genoten van de mooie kerstviering voor de allerkleinsten. Het regende nog steeds! Nou ennn?

VASTENACTIE

eten in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leidschendam. Aanmelden is noodzakelijk via de lijsten achter in de kerk, via telefoon 06 38 92 59 51 of per mail: vastensoep@pgleidschendam.nl

In **Voorburg** wordt weer net als afgelopen twee jaar de Take-Away Vastensoep gemaakt. De vers gemaakte Vastensoep wordt na de viering van zaterdag 16.30 uur en zondag 9.30 uur verkocht in goed afgesloten emmertjes van 1 liter of van 0,5 liter. Bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen, wordt de soep thuisbezorgd. Het gevoel hebben erbij te horen en een praatje maken met iemand van de parochie versterkt de band met de parochie. U kunt ook een extra doosje soep voor de buurman of een eenzaam persoon in de buurt kopen.

Werkgroep M.O.V.



Altaarteam Trinitasparochie

Leo Valk, Oscar de Man en Frans Aarts vormen het kernteam van het altaarteam van de Trinitasparochie. Samen houden zij de vinger aan de pols bij het reilen en zeilen van vrijwilligers die actief zijn binnen de Trinitasparochie: de koster, de acolieten, de collectanten, de bloemversiergroep, de gastvrouwen en gastheren van de welkomstgroep. Ze overleggen met de verschillende coördinatoren van de werkgroepen, het bestuur en het pastoraal team. Communicatie over en weer is belangrijk.

Maak je eigen Paaskaars



Op maandag 20 maart kun je van 19.30 tot 21.30 uur met onze begeleiding een eigen Paaskaars maken. Eerst is er een korte uitleg van de vaak gebruikte symbolen. Daarna ga je aan de slag en bepaal je wat bij jouw manier van geloven past. Daarvoor zijn vele voorbeelden aanwezig. Je werkt met dunne velletjes gekleurde was waar je figuren uit snijdt en op de kaars plakt. Iedereen met een beetje fijne motoriek kan dit en wij helpen waar nodig.

Het is niet alleen leuk om te doen maar ook mooi om daarna thuis je eigen Paaskaars te branden, of wellicht als cadeau aan iemand te geven. Zie op de foto eerder gemaakte kaarsen. Kosten: € 20,- inclusief alle materiaal, een kaars van 40 cm en koffie of thee. U kunt contant betalen. Plaats: Oosteinde 54 Voorburg, open om 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Aanmelden tot uiterlijk 3 maart bij: marion.claassens@yahoo.co.uk of tel: 06 160 33 449.

Ineke Huitema en Marion Claassens

Klaverjassen voor de Vastenactie

Het is weer zover: we gaan klaverjassen op woensdag 22 maart in De Haard, Molenpad 2a in Leidschendam. De zaal is open vanaf 19.30 uur en we gaan om precies 20.00 uur uur beginnen. In het kader van de Vastenactie gaan we er weer een prachtige avond van maken. Ook degenen die Rummikub willen spelen zijn van harte welkom. De entreprijs is € 5 per persoon en natuurlijk is er ook weer een grandioze loterij. De opbrengst is heel belangrijk maar we gaan er ook een heel fijne avond van maken. We rekenen op een grote opkomst. U kunt zich telefonisch aanmelden: 070 327 35 46 of 06 512 64 627; ook kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten achter in de kerk. Nogmaals: u bent van harte welkom!

Namens de MOVgroep, Lidy Tetteroo

Wereldgebedsdag

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de wereld rond: Wereldgebedsdag. Het gebed is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Taiwan. Zie www.wereldgebedsdag.nl. Op vrijdagavond 3 maart, om 19.30 uur, is er een viering in de Dorpskerk, Delftsekade 7, Leidschendam. U bent van harte welkom!

Beheerteam Trinitasparochie

Joke Valk, Willie Tetteroo en Oscar de Man vormen het kernteam van het beheerteam van de Trinitasparochie. Ze houden zich onder meer bezig met de coördinatie van alle schoonmaakactiviteiten, de exploitatie van De Haard, diverse gebouwtechnische aangelegenheden en de coördinatie van de livestreams. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de portefeuillehouder gebouwen van het bestuur van de federatie Vlietstreek Giovanni Marangoni.



Familieberichten

Gedoopt

Amira Martina
Enzo Martina
Emiliano Acosta Santa Maria
Emly Acosta Santa Maria
Wojtek Guc
Antoni Strachowski
Anna Remmerswaal
Isabella Fermin

Overleden

Jeanne Kleijn-Bentz (91)
Maria van der Burgt-van Elewout (87)
An Musters-Bolleboom (91)
Elly Zantman-van Rietschoten (84)
Toos Oliemuller (89)
Bart Bierhuis (92)
Kees Bolleboom (86)
Antoinette Heimeriks (94)
Frans Disco (100)
Paul de Waart (90)
Victor Scheffers (72)
Riekke ter Steege-Bossaert (84)
Corrie van der Veeken-van der Peet (95)
Adrianus van Bohemen (95)

Nieuwsjaarreceptie en jubileum De Haard



Zondag 15 januari vond na de zondagviering de nieuwjaarsreceptie plaats, gecombineerd met een feestelijke herdenking van het dertigjarig bestaan van parochiezaal De Haard.

De receptie is door ruim honderd mensen bezocht en was heel gezellig. Koffie, gebak, een glaasje drank met koude en warme hapjes. Met ook nog een mooi optreden van het a cappella koor Cantiamo. Zij repeteren al tweeëntwintig jaar wekelijks in De Haard. Kortom een heel geslaagde receptie waar wij met veel plezier op terugkijken.

Beheergroep De Haard



Katholieke Bond van / voor Ouderen



Rijswijk

Dagreizen Kerstviering
Ontmoetingsdag Belastinghulp
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Fietsen Klaverjassen

Secretariaat: L.Bouwmeesterstr.103, 2284 XP Rijswijk
Tel: 070 393 31 57 e-mail: elshofkbo@ziggo.nl

Informatie

Leidschendam

Dagreizen Kerstviering
Belastinghulp
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Korting Ziektekostenverzekering
Belangenbehartiging

Secretariaat: Rietvinklaan 46, 2265 DL Leidschendam
Tel: 070 327 43 68 e-mail: elly.van.der.Ham@gmail.com

Informatie

Voorburg

Dagreizen Weekreis
Kerstviering Themadagen
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Belastinghulp Stadswandelingen
Korting Ziektekostenverzekering

Secretariaat: Sepiahof 16, 2272 JM Voorburg
Tel: 070 387 51 25 e-mail: b.i.c.dijkman@hotmail.com

bent u al lid?

aanmeldingsformulieren liggen op de loestafels in de kerken

want met afscheid begint herinnering

Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.



Uitvaartcentrum
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uren uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Ids Bakker Loodgietersbedrijf

Veursestraatweg 21
2264 EA Leidschendam

T : 070 - 327 9763

M: 06 - 5144 0612

E : idsbakker@planet.nl

Oriëntatiedag bij priester- en diakenopleiding Vronesteyn

Op **zondag 19 maart** vindt de **Oriëntatiedag van Vronesteyn** plaats. Mannen (18-45 jaar) die nadenken over het priesterschap of diaconaat kunnen dan in gesprek met rector Broeders over hoe je je roeping serieus kunt onderzoeken en over hoe de diocesane roeping van priesters en diakens allereerst in het leven van de parochies gestalte krijgt. *"Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden"*, zegt paus Franciscus (boodschap Roepingenzondag 2019) en daarom is het belangrijk daarover te praten. Aanmelden is nodig via rector Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl.

Samen het middaggebed bidden

We hebben allemaal ons dagelijks schema, toevoeging van een wekelijks middaggebed kan ons en onze omgeving helpen. Tot dusverre komen ongeveer zes parochianen daartoe bijeen op de maandagen van 12.15 tot 12.45 uur in de dagkapel van de Sint Martinuskerk. Oosteinde 54, Voorburg.

Vrouw en Geloof groep

De volgende bijeenkomst van Vrouw en geloof is op woensdag 15 februari in De Haard, Molenpad 2a, Leidschendam, met inleidster Jannie van Middelkoop. Op woensdag 15 maart komt de groep bij elkaar in de Leidraad in Leidschendam, de inleidster is Bep van Sloten. Ieder is van harte welkom. Zie verder de website van federatie Vlietstreek.

Plony Korving-Harteveld



We bidden samen het middaggebed uit Het Klein Getijdenboek: een openingsvers, een gezongen hymne en enkele psalmen. We lezen kort uit de Schrift en er is tijd voor eigen overdenking en we kunnen de eigen overweging vertellen. Wij bidden voor elkaar en voor de noden en intenties van allen. De teksten worden u aangereikt.

Ada Smits

Paus Benedictus XVI

Op donderdag 5 januari was de uitvaart en hebben wereldwijd mensen in hun gebed afscheid genomen van de 95-jarige emeritus paus Benedictus XVI. Joseph Ratzinger was tijdens zijn hele leven een groot theoloog: hoogleraar aan de universiteit van Regensburg, en een belangrijke theologisch adviseur van de Duitse bisschoppen en tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1981 tot prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. In 1993 werd hij verheven tot kardinaal. In 2005 volgde zijn verkiezing tot paus. Zwaar heeft hij geleden onder de secularisatie in Europa en onder de grote problemen en zorgen waarmee hij geconfronteerd werd. Na acht jaar trad hij in 2013 vanwege zijn afnemende gezondheid af als paus. *“Vanaf nu ben ik een eenvoudige pelgrim die aan de laatste etappe van zijn weg op aarde begint.”*

Als paus toonde hij zich vooral als leraar. Hij schreef drie belangrijke encyclieken over liefde (*Deus caritas est*), hoop (*Spe salvi*) en geloof (*Lumen fidei*). Paus Franciscus voltooide de laatste. In *Caritas in veritate*, de ency-



cliek over de sociale leer van de Kerk schreef hij hoe liefde en waarheid niet los van elkaar gezien kunnen worden. Veel aandacht had hij voor duurzaamheid en zorg voor de schepping. Hij werd de groene paus genoemd. Met zijn werk op dit gebied legde hij de basis voor de encycliek *Laudato si'* van paus Franciscus. Onder de naam Joseph Ratzinger schreef hij tijdens zijn pausschap drie boeken over het leven van Jezus van Nazareth.

Moge paus emeritus Benedictus XVI, moge Joseph Ratzinger rusten in vrede bij onze God.

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Vastenactie 2023 staat in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten geweld of grote natuurrampen of zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio.

Opnieuw beginnen

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen.



Wat doet Vastenactie?

Vastenactie ondersteunt in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. U ondersteunt dit project met uw gift in de offerbus van de Vastenactie of door uw deelname aan de lokale acties (zie bladzijde 7, 10 en 11). U kunt ook een gift overmaken op **NL21 INGB 0000 0058 50** ten name van Vastenactie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Nieuwe SchuldHulpMaatjes gezocht

Ook in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg heeft een op de vijf huishoudens financiële problemen. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. SchuldHulpMaatjes helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment in beide gemeenten behoefte aan meer vrijwilligers.

Wat doet een maatje?

Een maatje is een vrijwilliger die na een training mensen helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen met de hulpvrager maak je een lijst met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te betalen. De

hulpvrager krijgt zo overzicht en leert hoe de geldzaken op orde te houden en uit de schulden te blijven. Het maatje moet vooral kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan en geeft praktische hulp.



Bent u ons nieuwe maatje of wilt u meer weten, neem dan contact op met de coördinator van SchuldHulpMaatje. Wij informeren u graag! Voor Rijswijk is dat via coordinator@rijswijk-schuldhulpmaatje.nl. Voor Leidschendam-Voorburg: Jos van den Broek 06 45 27 12 16, josvndnbrk73@gmail.com.

Synodaal gebed

Goede God, open ons hart voor de Geest. Geef dat wij met al onze verscheidenheid in U onze eenheid vinden, samen op weg door het leven. Doe ons onderscheiden wat de goede weg is die wij samen kunnen gaan, in uw Geest van Liefde, vrede, gerechtigheid en gelijkwaardigheid.

Column

Gewoon doen

Het ritselt, ruist en rommelt in de Kerk, overal in de Wereldkerk. Voelt u, hoort u, ziet u het ook? Engelenvleugels? God wil steeds iets nieuws beginnen, en de Kerk is in beweging gekomen. De Geest wordt vaardig over ons, spoort aan, daagt uit.



Zoals u weet heeft paus Franciscus de hele Kerk opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan, groot en klein, jong en oud, praters en doeners, gelovigen en twijfelaars. Iedereen wordt gevraagd mee te doen. Wij, de Kerk, het Lichaam van Christus, wij gewone mensen, wij moeten van ons laten horen.

In alle landen zijn groepjes mensen opgestaan die de oproep van de paus beantwoorden, met elkaar nadenken, bidden en praten over nieuw leven in de Kerk. Over onze plaats in het geheel, het recht om gehoord te worden, om ruimte en openheid, acceptatie voor iedere mens, het doorbreken van sleur en verstarring.

Ook kunnen we praten over de vreugde van het geloof, de inspiratie, de verbondenheid van en met elkaar, over verzoening, genezing, vergeving. Het gaat om een luisterende Kerk die wij gezamenlijk vormen, verantwoordelijk voor elkaar, elkander dragend in geloof, terwijl we naar best vermogen doen wat goed is en rechtvaardig. We vertrouwen ons toe aan de Eeuwige die zich in liefde aan ons geven wil.

Martine Taks

Missionaire parochie

In veel Nederlandse parochies, ook bij ons, staat het thema 'missionaire parochie' steeds nadrukkelijk(er) op de agenda. 'Missie' betekent nu niet meer dat Christus ergens voor het eerst wordt verkondigd en er vervolgens kerkelijke structuren worden gesticht, maar dat we de vele kerkelijke structuren die we al hebben missionair moeten maken opdat weer meer mensen met Christus in aanraking komen. Hoe? Daar wordt op vele niveaus over nagedacht. Het wereldwijde synodale proces heeft de 'missio', de zending, als laatste trefwoord van zijn ondertitel. Ook onze bisschop heeft onlangs aangekondigd dat we ons, op weg naar 70 jaar bisdom Rotterdam in 2026, opnieuw gaan toeleggen op de verspreiding van het evangelie. Hij herinnert aan onze opdracht om als leerlingen van Jezus op onze beurt anderen tot nieuwe leerlingen te maken.

Op ons eigen niveau besprak ik dit najaar met zeven parochianen het parochievernieuwingsboek *Als God renoveert*. Een terugkerend punt was dat meerdere deelnemers vertelden hun persoonlijke relatie met Jezus te willen versterken. Dat klinkt misschien als vage, zweverige taal, maar deze deelnemers hebben langs heel verschillende wegen (bijvoorbeeld de Alpha) op enig moment in hun leven juist ervaren dat deze relatie mogelijk is en zijn op zoek gegaan naar wegen om deze te verdiepen. Mensen willen zich met dit verlangen graag in de parochie verankeren. Dat blijkt niet altijd eenvoudig.

Het scheppen van ruimte en initiatieven daarvoor is al een eerste opdracht en kans voor ons om meer missionair te worden, want volgens paus Franciscus motiveert juist dat persoonlijk ervaren van de reddende liefde van Jezus tot missie. Zijn liefde wekt het verlangen om persoonlijk én samen God en de naaste lief te hebben en die ervaring ook voor anderen mogelijk te maken. Hier ligt een belangrijke bouwsteen voor een missionaire parochie. We hebben geen allesomvattende strategie of plan, maar blijven samen optrekken en zoeken naar wegen om naast 'herder' ook meer 'visser' te worden.

Kapelaan Daan Huntjens

Boekbespreking

Titel: Docat: wat moet ik doen?

Auteur: Bisdom Rotterdam/Oostenrijkse bisschoppen

'Wat moet ik doen?' is de vraag waarop de moderne catechismus gericht op jongeren een antwoord wil geven. Docat benadert deze vraag vanuit de sociale leer van de Kerk door de lezer vragen en antwoorden voor te leggen. Docat presenteert deze vragen en antwoorden op een aantrekkelijke en frisse manier. Foto's en citaten van heiligen en filosofen maken de sociale leer tastbaar en leggen eenvoudig een verbinding met de leefwereld van jongeren. Vragen worden verder uitgediept via zogenaamde excursies. Een mooi voorbeeld is een excursie waarin de voor- en nadelen van de nieuwe media worden uitgevraagd. Het taalgebruik is zeer toegankelijk en eigentijds, waardoor het makkelijk wegleest.

In het hoofdstuk over het gezin wordt slechts summier ingegaan op samenlevingsvormen buiten het huwelijk, zoals bijvoorbeeld relaties van lhbt-ers. Er is geen veroordeling, maar dat geldt ook voor een wenkend perspectief. Het blijft bij een oproep tot ommekeer, zonder dat mensen of hun relaties worden erkend. Van een catechismus verwacht ik een samenvatting van de leer, maar ook dat het mensen sterkt in het geloof, vanuit hun eigen zijn.

Dave Zagers



Hoe staat het met de catechese?



Na driekwart jaar werken als parochiecatecheet ben ik vooral blij met de enthousiaste en bezield inzet van de vrijwilligers met mooie programma's en met de vraag van veel (jonge) ouders: wat heeft de federatie voor ons, onze kinderen te bieden? Dat verast u misschien; jonge generaties zijn nieuwsgierig, verlangend, onderzoekend.

We hebben mooie dingen te bieden, die zetten we voort! Maar dat wil ik graag uitbreiden. In overleg met het vormingsteam en met het pastoraal team is besloten om prioriteit te geven aan catechese en vorming gericht op gezinnen. Dat sluit aan bij wat er wordt gemist en wat in de parochies om ons heen ook gebeurt. De catechese moet een doorlopend programma worden, zodat tussen Doop en eerste Communie en daarna weer tot het Vormsel, de 'gaten' worden opgevuld en daarna een opvolging met een traject na het Vormsel. Niet alleen de kinderen maar het hele gezin meenemen in het ontdek- en groeiproces rond het geloof. Thuis is de eerste plek waar het geloof kan worden voorgeleefd. Als ouders gevoed en gesteund worden, kunnen zij hun kinderen begeleiden. Als kinderen thuis raken in de kerk en andere kinderen en gezinnen ontmoeten, groeien ze op in de gemeenschap.

Hoe gaat dat er uit zien? Dat weet ik nog niet! Als nieuwkomer heb ik afgelopen tijd vooral geïnvesteerd in het leren kennen van de organisatie, de vrijwilligers, hun werk en in het oppakken van de taken die daar voor mij aan vast zitten. Daarnaast ben ik de eerste stapjes aan het zetten om met anderen over bovenstaand plan te gaan nadenken. Hoe zien we dit met elkaar en hoe kunnen we dit gaan realiseren? Ik hou u graag op de hoogte.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Lezing door Jan Mulder gaat niet door

Helaas kan de lezing, die Jan Mulder op 14 februari zou houden over zijn pelgrimstochten naar Rome en Compostella, wegens waterschade in de Maartenszaal *niet* doorgaan. Die lezing houden we nog tegoe!

Cinekerk 28 maart 2023: Breathe



In dit waargebeurde liefdesverhaal raakt de charismatische Robin plotseling verlamd door polio; hij kan alleen nog maar ademen via een apparaat. Zijn vrouw Diana brengt hem van het ziekenhuis weer terug naar huis in Engeland. Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen ervoor dat Robin het leven weer oppakt. Samen weigeren ze zich over te geven aan zijn ziekte en inspireren ze iedereen met hun onverwoestbare humor en levenslust.

De film wordt getoond in de Maartenszaal van de St. Martinuskerk, om 20.00 uur precies. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Er wordt een vrije gift gevraagd voor de betaling van de auteursrechten.

Stille Omgang in Amsterdam

De Stille Omgang in Amsterdam is dit jaar in de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 maart. Dit jaar vertrekken we rond 19.30 uur vanuit onze parochies. Dat is eerder dan voorheen. We zijn dus ook weer eerder thuis. De viering is in de Obrechtkerk en daarna zal de Ommevang plaatsvinden. Zie ook op onze website, achter in onze kerken of bel Ineke Huitema: 06 49 89 00 02.



Ginevra Delfini



Wie ben je?

"Ik ben Ginevra Delfini (68), gehuwd, drie uitwonende zonen. Ik ben geboren in Italië (ik kom er nog vaak) en heb in Bologna natuurkunde gestudeerd (kernfysica). Ik ben in Utrecht gepromoveerd. Mijn hele leven werkte ik op het terrein van radioactiviteit en nucleaire veiligheid, het laatst bij de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming."

Wat doe je in de kerk?

"Ik was betrokken bij de voorbereiding van de eerste Communie van mijn zonen, ook in de Verrezen Christus in Voorburg. Tien jaar geleden vroeg Ria Hueber me om lector te worden in de Bonifatiuskerk, thans ben ik coördinator. Voor de lectoren van de hele federatie worden contactavonden georganiseerd, ook om (met hulp van de bisdomstaf) meer diepgang te geven aan het lector-schap. Verder ben ik af en toe actief bij gebedsvieringen (geloofsgesprek en viering tegelijk) in de Verrezen Christus."

Wat inspireert je?

"Het is de gemeenschap van de Kerk, als plaats waar gelovigen samen optrekken, die inspireert en ons een basis geeft: een logisch gevolg van gelovig-zijn. Het samen doen is versterkend; het voelt goed om daarin een rol te spelen. De gemeenschap is de basis voor mijn geloof in God."

Waar hoop je op?

"Dat er af en toe bijeenkomsten zijn van alle vrijwilligers, voor gezelligheid, verbinding én verdieping. Ik heb vertrouwen in de toekomst; mijn geloof zit erg diep. Onze Kerk is er een van eenheid en veelheid: Wereldkerk en lokale Kerk. Dat vind ik belangrijk en waardevol. Ik heb een groot vertrouwen in de heilige Geest die de gelovigen inspireert en leidt in hun bijdrage aan de Kerk. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het aangevangen synodale proces, zich ervoor open te stellen en echt te luisteren."

Paus Benedictus XVI en jongeren

Benedictus XVI is als paus zeer betrokken geweest met jongeren. Gedurende zijn relatief korte pontificaat heeft hij maar liefst drie Wereld Jongeren Dagen bezocht: Keulen (2005), Sidney (2008) en Madrid (2011).

De WJD in Keulen heeft hij bezocht vlak nadat hij paus werd. Bij die gelegenheid heeft hij zichzelf (in zijn eigen land!) als paus aan de hele wereld mogen voorstellen. Ik was er zelf ook bij en ik kan me heel goed herinneren toen wij hem zagen op de 'boot van Petrus' op de Rijn: een onvergetelijk moment!

Met prachtige woorden heeft hij in die dagen meteen duidelijk gemaakt



waar ons christelijk geloof om gaat: de werkelijke aanwezigheid van de Heer onder ons in de heilige Eucharistie.

“Dierbare vrienden – dat is geen verhaal van heel vroeger, van lang vervlogen tijden. Dat is het heden. Hier in de heilige Hostie is Hij voor ons en onder ons. Evenals toen hult Hij zich in heilig zwijgen en evenals toen openbaart Hij juist zo Gods ware gezicht. Hij is voor ons de graankorrel geworden die in de aarde valt en sterft en vrucht voortbrengt tot aan het einde der tijden. Hij is aanwezig, zoals toen in Bethlehem. Hij nodigt ons uit tot die innerlijke pelgrimage die aanbidding wordt genoemd. Laten wij op die innerlijke weg gaan en bidden wij Hem dat Hij ons mag leiden. Amen.”

Mogen de waardevolle en waarachtige woorden van deze paus ons blijven inspireren, opdat we steeds opnieuw het directe contact met de Heer zoeken en ons leven door Hem laten leiden als mensen, als Kerk, als familie van God.

Laura Migliori

Als gezin op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is geen verdrietige tijd. Daarentegen is dit de vreugdevolle tijd waarin we bewust willen toeleven naar Pasen; een gunstige tijd om weer samen te leren en ontdekken dat Jezus onze allerbeste vriend is.

Het is waardevol als gezinnen de gewoonte nemen ook thuis bij deze bijzondere tijd stil te staan. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met verhalen uit de kinderbijbel of via een knutselactiviteit (kijk, bijvoorbeeld, naar www.thuisgeloven.nl). Alle wijzen om de Heer samen te ontmoeten zijn betekenisvol, maar het mooiste is altijd om samen te bidden.

Hieronder vindt u een gebedje dat ook met (kleine) kinderen gebeden kan worden op weg naar Pasen. Een gezegende tijd gewenst!

*Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.*

*Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.*

*Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,
om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in 't midden,
alles meer bewust te doen.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij zijn in het beloofde land!
Amen.*



KinderVertelVieringen

Deze vieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen (0-7 jaar), om hen vertrouwd te maken met de verhalen en de tradities van het katholieke geloof. We bidden, zingen, luisteren naar (Bijbel) verhalen. Kinderen kunnen spelenderwijs deelnemen.

Zondag 5 maart: Jona
15.30 uur - St. Martinuskerk

God vraagt aan Jona: ga de mensen in de grote stad Ninivé waarschuwen. Zeg maar: Pas op! Jullie doen slechte dingen en God wil jullie straffen! Maar... Jona wil niet doen wat God hem vraagt. Jona loopt weg! Hoe zal dit tóch goed aflopen?? Kom je luisteren naar dit verhaal en kom je helpen een goede stad te bouwen?

Laatste oproep vormelingen!



Heb je de eerdere oproepen gemist maar zou je toch willen deelnemen aan de **voorbereiding op het Vormsel? Tot 15 februari** kun je je nog aanmelden. Doe dit via de website van onze federatie Vlietstreek: <https://rkvlietstreek.nl/sacramenten/vormsel/>. Daar vind je ook informatie over ons Vormselproject.