

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia, alleluia!

Sequentie van Pasen

Laat ons 't Lam van Pasen loven,
't Lam Gods met offers eren.

Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
onze arme zondaren tot de Vader.

Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tezamen.
Die stierf, Hij leeft,
Hij is onze Koning.

Zeg het ons, Maria,
wat is 't dat gij gezien hebt?

Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is;

Engelen als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.

Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.

Waarlijk Christus is verrezen:
stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.

*De sequentie van Pasen wordt
gezongen voor de lezing van het
Evangelie. Bovenstaande tekst is
de vertaling van het gregoriaanse
gezang 'Victimae paschali'.*



In dit nummer

- 2 Van het bestuur
- 3 Bijgetekend voor het leven
- 5 Geloven en vieren
- 6 Nieuws Rijswijk
- 8 Liturgieoverzicht

- 10 Nieuws Leidschendam-Voorburg
- 13 Kerk en wereld
- 14 Inspiratie en bezinning
- 15 Leren en verdiepen
- 16 Jeugd en jongeren

Volgend nummer

Het volgende nummer
verschijnt op 17 mei.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 28 april.
Zie ook het colofon.

Contact en colofon

Parochiesecretariaten

Zie ook de pagina's 6 en 10.

H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info

St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl

Website: www.rkvlietstreek.nl

Facebook: @rkvlietstreek
webmasterrkvlietstreek@gmail.com

Pastoraal team

W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@

sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41

D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@

bonifatiusparochie.info
070 327 45 11

drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@

sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36

Parochiecatecheet

Mw. P.M. Plaizier-van Gulp
nellie.plaizier@

sintmaarten-trinitas.nl

Federatiecoördinator

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
federatiecoördinator@

sintmaarten-trinitas.nl

Colofon

Jaargang 7, nummer 2

Kerk aan de Vliet is een uitgave van de r.-k. parochiefederatie Vlietstreek bestaande uit de parochies H. Bonifatius te Rijswijk, St. Maarten te Voorburg en Trinitas te Leidschendam.

Redactie en medewerkers

Metka Dijkstra, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Laura Migliori, Ben Tetteroo, Pier Tolsma, Joke Valk, Emile Verviers en Dave Zagers.

Kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@

bonifatiusparochie.info

Opplage: 3.500 exemplaren

Druk: Editoo, Arnhem



Van het bestuur

Actie Kerkbalans 2023

In het weekend van 16 april start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dit keer voor het eerst gelijktijdig in de hele federatie Vlietstreek. We zijn blij dat we door de vele ondersteunende medewerkers en vrijwilligers kunnen functioneren, maar deze financiële



oproep is essentieel. Essentieel voor het kunnen blijven organiseren van de diverse vieringen en het onderhoud van onze kerkgebouwen. Vele vrijwilligers zullen weer een extra rondje lopen om de brieven voor deze actie bij de parochianen thuis te bezorgen. De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest en we vragen dan ook om, voor zover u dat kunt, wat extra te geven. Misschien zelfs via een periodieke belasting-vrije schenking?



Uw kerk heeft het hard nodig. Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Op dinsdag 23 mei is er om 20.30 uur een bijeenkomst over de financiën van onze parochies. Een ieder die wil, kan mij dan vragen stellen. Aan de bijeenkomst kunt u digitaal of plenair (in de pastorie Martinus) deelnemen. U kunt zich via e-mail bij mij aanmelden: penningmeester@sintmaarten-trinitas.nl.

Vincent Dobbe, penningmeester

Actie 
Kerkbalans

Van de bestuurstafel

Altaarteam Bonifatiuskerk

We zijn verheugd te kunnen melden dat er drie leden in de kerngroep van het altaarteam van de H. Bonifatiuskerk zijn toegetreden: Marko Bucic als vicevoorzitter en Liesbeth van Roon en Naomi Dieters als leden. Van harte welkom! Nu nog de invulling van de kerngroep van het beheerteam van de H. Bonifatiuskerk. Wie gaan de kerngroep bemensen, zodat alle beheerzaken goed gecoördineerd en ter harte worden genomen? Meld je aan.

Schoolgebouw Voorburg

Al geruime tijd verhuurt de parochie Sint Maarten het schoolgebouw aan de Nassastraat in Voorburg aan de gemeente. Zo kunnen scholen die hun pand renoveren, hun leerlingen tijdelijk in ons schoolgebouw les geven. Momenteel overlegt het bestuur met de gemeente over een nieuwe verhuurtermijn en het daarvoor benodigde groot onderhoud.

Paasattentie voor vrijwilligers

We vieren in deze dagen het leven in de natuur en met name van ons mensen in gelovig perspectief. Graag willen het pastoraal team en het bestuur alle vrijwilligers in onze bloeiende gemeenschap bedanken voor hun enthousiaste inzet. Na afloop van de vieringen op eerste Paasdag zal in alle kerken een kleine symbolische attentie aan u en jou als vrijwilliger uitgereikt worden. Na Pasen kan dit ook nog bij de secretariaten opgehaald worden. Veel plezier ermee! Het parochiebestuur wenst u allen een zalig Pasen.

Lizette de Groot, lid federatiebestuur

Bijgetekend voor het leven

Schrijven voor het parochieblad betekent altijd vooruitkijken. Over de vastentijd heen zie ik het Paasfeest en de Paastijd al voor ons uitgespreid. Wanneer deze op 28 mei eindigt, zullen vijf dagen daarna ook mijn eerste vijf priesterjaren voorbij zijn. Ik ben zeer dankbaar voor het mogen leven en werken als priester. Spontaan zou ik zeggen: waar kan ik bijtekenen voor de volgende vijf jaar? Maar dat hoeft natuurlijk niet, want het 'contract' was van meet af aan voor het leven.

De Kerk kent geen priesterambt voor bepaalde tijd. Daarmee weerspiegelt de priester – zoals gehuwden op andere wijze – iets van de trouw van Jezus: het is nooit een vraag of Hij wel of niet verder wil, met Zijn Kerk, met ieder van ons persoonlijk. Hij heeft geen contract met ons getekend dat al dan niet verlengd kan worden, maar met Zijn aan het kruis vergoten Bloed een verbond met ons gesloten, zoals Hij op Witte Donderdag zei, en dit is *altijddurend*.



Een echtpaar dat jaarlijks de trouwdag viert, doet dat niet om telkens een jaartje bij te tekenen. De trouwdag is 'slechts' de dankbare hernieuwing van wat allang toegezegd is – maar juist daardoor betekenisvol en jaarlijks betekenisvoller. Zo is het ook met de Paaswake. Daarin doen we geen nieuwe of tijdelijke beloften, maar hernieuwen onze doopbeloften. We beseffen dankbaar dat we door het Doopsel al onherroepelijk aan Christus toebehoren, en tegelijkertijd dat gaandeweg de levensjaren de betekenis daarvan zich ontvouwt en onze trouw zich mag verdiepen.

Als priester mag ik in de Paaswake 'een jaartje bijtekenen' door de cijfers van het jaartal, 2023, op de Paaskaars te tekenen. Dat betekent niet dat Christus Zijn verbond maar weer een jaartje verlengt. Zijn ja-woord is eens voor al gegeven! Maar vanuit dat besef mag de Paaskaars voor ons wel een krachtige herinnering zijn dat Hij *dús* ook dit jaar weer met ons verder wil. "Hem behoren tijd en eeuwigheid", klinkt tijdens de betekening – dus niet alleen de eeuwigheid, maar ook de tijd: dit concrete jaar met alle licht en vreugden, maar ook met alle strijd, duisternis en verwondingen die het mischien bergt.

De verrezen Jezus verzekert ons dat al die wonden een plaats hebben dicht bij Zijn Hart en ons bestaan dus volledig en voor altijd is omhelsd door de grenzeloze liefde van God. Jezus heeft ons 'bijgetekend' in het boek des levens; moge Hij ons vernieuwen opdat we Hem trouw zijn (zie Opb. 3, 5)!

Kapelaan Daan Huntjens

Goede Week en Pasen

Volop zijn vele vrijwilligers bezig om de bijzondere dagen van de Goede Week en Pasen met de unieke vieringen van het lijden en verrijzen van onze Heer voor te bereiden. We mogen ze dit jaar gelukkig weer zonder beperkingen met elkaar vieren. Ik wil eenieder, groot en klein (bijvoorbeeld met hun Palmpasensterk), dankzeggen voor hun inzet. Dank aan u allen en welkom aan u allen die dit dank-je-wel nu leest. Ik wens u sfeervolle dagen thuis en inspirerende vieringen in onze parochiekerken.

De vieringen van de Goede Week en Pasen laten ons Jezus volgen op zijn reddende weg van lijden, sterven en verrijzenis. Uit liefde voor ons is Hij deze weg ten leven gegaan. Zie voor meer informatie pagina 5 en 8 en ook www.rkvlietstreek.nl.



Pastoor W. Bakker

EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL



Lupine Uitvaartverzorging

Nieuwstraat 10a
2291 AD Leidschendam

Herenstraat 22
2291 BG Wateringen

Sir Winston Churchilllaan 372
2285 SK Rijswijk



www.lupine.nl

070-387.98.08



WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672



Erik de Jong

Uitvaartverzorging & Begeleiding

Van Vredenburgweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143



Dag en nacht bereikbaar

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl



www.rk-alphacentrum.nl

wereldwinkel

De wereldwinkel voor verrassende "net-even-anders" producten die vaak handgemaakt zijn en ingekocht volgens de Fairtrade normen.

Kerkstraat 1b, 2282 BL Rijswijk
Tel. 070-4159701
www.wereldwinkel-rijswijk.nl
info@wereldwinkel-rijswijk.nl

Goede Week in Rijswijk: Oecumenische vieringen



Na de mooie oecumenische avondgebeden op de woensdagavonden in maart, worden er ook in de Goede Week avondgebeden gehouden, en wel op maandag 3 april in de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan), en op dinsdag 4 en woensdag 5 april in de Jeroenkapel van de HH. Benedictus en Bernadettekerk; telkens van 19.00-19.30 uur. Het is goed om met elkaar eenheid in verscheidenheid te herkennen en te vieren; het is de ene God die ons verbindt. U bent van harte welkom. Bidt mee!

Bij de Kruisweg, die op Goede Vrijdag om 15.00 uur in onze kerken wordt gehouden, zijn ook onze protestantse medechristenen welkom. In de HH. Benedictus en Bernadettekerk zal ds Sifra Baayen van de Protestantse Gemeente Rijswijk samen met onze gebedsleiders voorgaan. Kom, en weet u welkom!

Aanmelding Wereldjongerendagen

Van 1 tot en met 6 augustus zijn de Wereldjongerendagen in Lissabon, Portugal. De aanmelding voor de WJD is nu open! Vanuit Nederland zijn er diverse reisopties, vanuit alle bisdommen (en vanuit diverse andere reisinitiatieven). Kijk op www.wjd.nl voor alle reisopties en meld je aan voor het grootste jongerenevent ter wereld!

Het thema van de WJD is: 'Maria stond op en ging met spoed'. Onze bisschoppen gaan in Lissabon aandacht aan het thema besteden. Meer hierover op de website.



Vieringen Goede Week en Pasen

Palmzondag

Op zaterdag 1 en zondag 2 april vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem en overwegen we het Passieverhaal. Ook ontvangt u het gezegende palmtakje waarmee we onze Heer Jezus Christus hulde brengen en om thuis een plekje te geven. Op zondagochtend is er in de St. Martinuskerk, de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de HH. Petrus en Pauluskerk bijzondere aandacht voor de kinderen met hun palmpaasstokken.

Boete- en Biechtviering

De voorbereiding op Pasen vraagt om bekering. De speciale boeteviering helpt ons daarbij. Deze is op maandag 3 april om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk. Aansluitend bent u in de gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Zie voor de andere tijden en plaatsen de vorige Kerk aan de Vliet of de website.

Chrismamis

Op woensdag 5 april wijdt bisschop Van den Hende voor het hele bisdom het heilig Chrisma voor Doop, Vormsel en Wijding en zegent hij de oliën voor zieken en geloofsleerlingen. De bisschop nodigt allen uit hierbij te zijn: Mathenesserlaan 307 te Rotterdam. De viering begint om 19.30 uur. (Let op betaald parkeren met betaalpas.)

Chrismamis in de Sint Martinuskerk

Op donderdag 6 april zal bisschop E. de Jong de oliën wijden voor het militair ordinariaat. De viering begint om 11.00 uur.

Witte Donderdag

Op de avond voor zijn lijden en sterven geeft Jezus ons een teken van zijn liefde voor ons. Hij wast zijn leerlingen de voeten en Hij stelt de Eucharistie in. We vieren de Eucharistie om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk met voetwassing van de jongeren van het vormselproject en in de HH. Petrus en Pauluskerk. In deze laatste kerk kunnen we na het vieren van het Laatste Avondmaal blijven waken met Hem, bij Hem tot 22.00 uur. De sacristie is te bereiken door de poort van de Haard aan de achterkant van de kerk.

Goede Vrijdag

Op Jezus' stervensuur, 15.00 uur, bidden we in onze vier kerken de kruisweg. Om 19.00 uur wordt in de H. Bonifatiuskerk het lijdensverhaal gezongen en het kruis vereerd. Om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk: viering met passieverhaal, grote voorbede en kruisverering. In beide vieringen wordt de H. Communie uitgereikt. Op alle locaties kunt u zowel naar de kruisweg als naar de



avondviering bloemen meenemen (graag zonder verpakking) om bij het kruis te leggen. Om 19.00 uur is er een passieconcert in de St. Martinuskerk.

Paasviering voor kinderen

Op zaterdag 8 april is er om 19.00 uur een Paasviering voor kinderen in de H. Bonifatiuskerk. Zie hiervoor pagina 16.

Paaswake

In deze heilige nacht waken en bidden we. We vieren de H. Eucharistie in het donker van de avond te beginnen met het ontsteken van het licht en het aansteken van de Paaskaars: de verrijzenis van Jezus Christus. We lezen over de heilsgeschiedenis van het volk Gods en vieren op een indringende wijze onze verbondenheid met de verrezen Heer in de hernieuwing van onze Doop. De vieringen zijn om 21.30 uur in de H. Bonifatiuskerk, de St. Martinuskerk en de HH. Petrus en Pauluskerk.

Eerste Paasdag

De feestelijke Eucharistievieringen zijn om 9.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de St. Martinuskerk (na afloop is er in de St. Martinuskerk geen koffiedrinken) en om 11.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en de H. Bonifatiuskerk. Met de allerkleinsten, de kinderen van 0 tot en met 7 jaar en hun (groot)ouders, wordt Pasen om 11.30 uur in een KinderVertelViering in de St. Martinuskerk gevierd. Zie hiervoor ook pagina 16.

Tweede Paasdag

Op de tweede dag van Pasen vieren we de Eucharistie om 10.30 uur zowel in de H. Bonifatiuskerk als in de St. Martinuskerk.





Heilige Bonifatius

Centraal secretariaat

Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifatius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75



Heilige Benedictus en Bernadette

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Heilige Bonifatius

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk

Bij parochianen op bezoek

Wij willen ons graag aan u voorstellen! We zijn Paul Meinders en Marleen Jansen, twee parochianen uit de Bonifatiuskerk in Rijswijk. Beiden wonen we sinds een aantal jaar dicht bij de kerk en zijn zo steeds meer betrokken geraakt bij het kerkelijk leven van de Bonifatiuskerk. We hebben het verlangen dat we als geloofsgemeenschap elkaar weer echt mogen ontmoeten en leren kennen. In het groot, bijvoorbeeld door het samen vieren van de Mis. En in het klein, door elkaar te ontmoeten in gesprek en het delen.



We zijn benieuwd naar wie u bent, hoe u bij de Kerk betrokken bent geraakt en wat uw geloofsverhaal is. We willen graag in actie komen, handen en voeten geven aan dit verlangen. Zo zijn we sinds eind februari gestart met het bezoeken van parochianen thuis. Wij nodigen elke parochiaan – of ieder ander die hier behoefte aan heeft – uit voor een gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met Paul Meinders, Allard Piersonlaan 173, Den Haag, 06 38 32 72 89, paulmeinders@msn.com

Muziek in de Bonifatius



In de serie Muziek in de Bonifatius staan de volgende concerten op het programma, op zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur.

2 april: The Hague String Trio brengt de Goldbergvariaties van Bach.

14 mei: de pianist Andrew Wright speelt Brahms.

De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en kunt u met een glaasje nog wat napraten in de Lucaszaal van de naastgelegen de pastorie. U bent van harte uitgenodigd!

Hongerdoek 'Het nieuwe Verbond'

Ook dit jaar hangt tijdens de Veertigdagentijd weer een hongerdoek in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Deze hongerdoek, getiteld 'Het nieuwe Verbond' is in 2000 verschenen en geschilderd door de in 1969 geboren Indonesiër Suryo Indratno. Door de nood van het volk onder de aandacht te brengen, maar ook door de hoop een gezicht te geven, wil hij een advocaat voor de kleinen en onderdrukten zijn. Zijn motto is 'kunst als profetie'.



Indratno schildert als Indonesiër, maar het zijn allerm minst typisch Indonesische ervaringen die hij uitbeeldt. De wantoestanden en onderdrukkende machten die hij hekelt komen niet alleen in Indonesië maar over de hele wereld voor. Overal staan ze onder het oordeel van God, overal mogen arme boeren en arbeiders zich verzekerd weten van zijn bescherming. Zo is deze hongerdoek waarschuwing en oproep, maar tegelijk ook een visioen van het Verbond van God met mensen, dichtbij en veraf, mensen die samen onderweg zijn.

Pier Tolsman, diaken

Altaarteam Benedictus en Bernadettekerk



Joris, Inge en Christa (ontbreekt op foto) vormen het kernteam van het altaarteam van de Benedictus en Bernadettekerk. Zij houden in de gaten dat de vrijwilligers binnen het altaarteam (koster, lectoren, acolyten, collectanten, koren, bloemen-, welkom- en koffiegroep) hun taken goed kunnen doen. Ze houden contact met de coördinatoren van de werkgroepen, met het beheerteam en het pastoraal team.

Altaarbloemetje terug van weggeweest

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er sinds enige tijd weer op zondag een altaarbloemetje klaarstaat. In de coronatijd moesten we helaas met dit gebaar stoppen. Nu is het weer nieuw leven ingeblazen. Tonny Smeele, Anneke Zwijnenburg, Janny Hauser en Christa van der Ven regelen dat er zondags een vers bloemetje klaar staat voor een parochiaan die hiermee aandacht vanuit de Benedictus en Bernadettegemeenschap krijgt bij bijvoorbeeld ziekte of een huwelijksjubileum.



Aan het eind van de viering wordt gevraagd of iemand het bloemetje weg wil brengen. Zo zorgen we voor verbondenheid met elkaar. Weet u iemand uit de Benedictus en Bernadettegemeenschap die ziek is, een dierbare verloren heeft, een jubileum te vieren heeft, een speciale verjaardag heeft, geef haar of zijn naam en adres, eventueel via Open Huis, aan de werkgroep door.

Lekker bakkie koffie



In de Benedictus en Bernadettekerk willen we iedereen gastvrij ontvangen met een kopje koffie of thee; na de zondagviering, bij bijeenkomsten, koorrepetities, vergaderingen en dergelijke. Al jaren schenken wij Fairtrade koffie. Net als alle boodschappen is ook deze koffie duurder geworden. Overstappen op een goedkope merk koffie beschouwen we niet als optie omdat we

het belangrijk vinden dat koffieboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun koffiebonen. Ook gaan we de koffie niet tegen betaling uitdelen maar wel rekenen we op uw ruime vrijwillige bijdrage zodat we onze gastvrijheid ook in de komende tijd met een lekker bakkie Fairtradekoffie kunnen tonen.

De Rouwbezoekgroep van de Bonifatiusparochie stelt zich voor

Wij, Gonnie Nijsen, Inge Steens, Annie Fransen en Ellen Sormani zijn de Rouwbezoekgroep die zich al ruim 35 jaar met vreugde inzet voor nabestaanden van alle overledenen voor wie er een uitvaart via onze parochie is geweest. Drie maanden na het overlijden nemen we contact met hen op en vragen hoe het gaat en of de uitvaart naar tevredenheid is verlopen. Vaak gaan we daarna ook bij de weduwe of weduwnaar op bezoek; ook rond Allerzielen en een jaar na het overlijden is er contact. Het levert mooie gesprekken en herinneringen op; de nabestaanden zijn vaak blij verrast met de aandacht; zij kunnen hun verhaal kwijt. Het geeft een goed gevoel er voor een ander te zijn en even het verdriet en gemis te mogen delen. Zie voor meer op de website.

Familieberichten

Gedoopt

Julie Hoes
Nikodem Zukowski
Michelle Rijkschroeff

Overleden

Thom Segers (72)
Fred Scheffer (84)
Harry John Giroth (92)
Elly Verroen-Hoogland (95)
Joop van der Kleij (81)
Arnold Fransen (90)

Openstelling H. Bonifatius

Pastoraal team en bestuur hebben besloten, om de Bonifatiuskerk op zaterdagmiddag regelmatig open te stellen, in eerste instantie voor een aantal maanden. De eerste keren zijn 15 april en 29 april. De kerk is open tussen 14.00 en 16.00 uur. De openstelling is in principe om de week. Er zullen mensen aanwezig zijn om bezoekers uit te nodigen, welkom te heten, vragen te beantwoorden en (mee) te bidden.

Kapelaan Daan Huntjens

Maaltijden

U bent welkom voor een maaltijd in de Benedictus



en Bernadettekerk op de woensdagen 5 en 26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en 5 en 26 juli. De maaltijden beginnen om 17.30 uur. De kosten bedragen €6,-, inclusief koffie of thee; wijn €1,-. Aanmelden: de maandag ervoor tussen 17 en 18 uur; telefoon 070 396 06 99.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 1 en zondag 2 april: Palmzondag

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	Communieviering met boeteritus
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Koorschool
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Gerardus Majella
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Maandag 3 tot en met woensdag 5 april: Goede Week

ma	19.00	P&P	Gebed	Pastoor Bakker	Boeteviering en Biechtgelegenheid
ma	19.00	NK	Gebed	Oecumenische vesperviering	Zie bladzijde 4
di	19.00	B&B	Gebed	Oecumenische vesperviering	Zie bladzijde 4
wo	19.00	B&B	Gebed	Oecumenische vesperviering	Zie bladzijde 4

Donderdag 6 april: Witte Donderdag

do	11.00	Mar	Euch.	Monseigneur De Jong	Chriamamis, St. Maarten
do	19.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gloria Deo
do	19.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Con Amore

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag

vr	15.00	B&B	Gebed	Gebedsleiders Verviers & Beker	Kruisweg
vr	15.00	Bon	Gebed	Kapelaan Huntjens	Kruisweg, Gloria Deo
vr	15.00	Mar	Gebed	Pastoor Bakker	Kruisweg, Sint Maarten
vr	15.00	P&P	Gebed	Werkgroep	Kruisweg
vr	19.00	Mar		Passieconcert	St. Maarten
vr	19.00	Bon	Comm.	Pastoor Bakker	Lijden en sterven van de Heer, Gerardus Majella
vr	19.00	P&P	Comm.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Lijden en sterven van de Heer, Schola cum Jubilo

Zaterdag 8 april: Paaszaterdag

za	19.00	Bon	Gebed	Gebedsleiders Verviers & Beker	Paasviering voor kinderen, Koorschool
za	21.30	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Paaswake, Gloria Deo
za	21.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Paaswake, St. Maarten
za	21.30	P&P	Euch.	Pastor Wessel	Paaswake, Con Amore

Zondag 9 april: Pasen

zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Barina & Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	JoKo
zo	11.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	KinderVertelViering Paastuinviering
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Maandag 10 april: 2e Paasdag

ma	10.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gerardus Majella
ma	10.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten

Zaterdag 15 en zondag 16 april: 2e zondag van Pasen, goddelijke Barmhartigheid, deurcollecte Justitiepastoraat

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cum Jubilo
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zie voor de vieringen op de wekdagen op bladzijde 12.

Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus

Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Mei – Mariamaand. Op de wekdagen wordt in de Bon om 19.30 uur en in de P&P om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om voorspraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. In de Mar is dat op woensdag om 12.15 uur voorafgaand aan de Eucharistieviering. Op vrijdag 26 mei is er om 19.00 uur een plechtig lof in de P&P.

Zaterdag 22 en zondag 23 april: 3e zondag van Pasen

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	De Vierjaargetijden
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Koorschool, na afloop koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Muziekteam
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	13.00	P&P	Dopen	Kapelaan Huntjens	Doopvieringen
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 29 zondag 30 april: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcoll. priester- en diakenopl. Vronesteyn

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 6 en zondag 7 mei: 5e zondag van Pasen

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Zanggroep
za	19.00	B&B	Gebed	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Schola Cum Jubilio
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 13 en zondag 14 mei: 6e zondag van Pasen, Moederdag

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Muziekteam
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Donderdag 18 mei: Hemelvaart van de Heer

do	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
do	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gerardus Majella
do	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore

Zaterdag 20 en zondag 21 mei: 7e zondag van Pasen, deurcollecte Week Nederlandse Missionaris

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, presentatie vormelingen
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang, na afloop koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Eerste heilige Communie, JoKo
zo	13.00	Bon	Dopen	Kapelaan Huntjens	Doopvieringen
zo	15.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Vrijdag 26 mei

vr	19.00	P&P	Gebed	Kapelaan Huntjens	Plechtig Lof, Con Amore
----	-------	-----	-------	-------------------	-------------------------

Zaterdag 27 en zondag 28 mei: Pinksteren

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Zanggroep
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Barina & Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gerardus Majella & Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus



Sint Maarten en Trinitas



Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen:

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35
R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Martinus

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus

di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Passieconcert in Martinuskerk

Op Goede Vrijdag 7 april om 19.00 uur wordt er in de Sint Martinuskerk een passieconcert gegeven. Met medewerking van het parochiekoor Sint Maarten, Nathalie Mees (sopraan) en Bernard Dijkman (declamaties), onder leiding van Jos Siebers.

Het concert bestaat uit passiemuziek in vele talen met muziek uit Taizé en van tal van componisten zoals J.S. Bach, G. Fauré, H. Oosterhuis/A. Oomen, N. Luboff, A. Lloyd Webber, H. Purcell, W.A. Mozart en vele anderen. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop. U bent van harte welkom.



Altaarteam en beheerteam parochie Sint Maarten

Hierbij stellen de leden van het altaarteam en het beheerteam van de parochie Sint Maarten zich voor, zodat u als vrijwilliger of parochiaan weet bij wie u met uw eventuele vragen of opmerkingen terecht kunt.

Wat doet het altaarteam?

Het altaarteam is onder leiding van de pastoor verantwoordelijk voor het ondersteunen van de liturgie en de daarmee samenhangende activiteiten. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de liturgie ligt bij de betreffende voorganger en het pastoraal team. Marja de Goe-

deren is de coördinator en Anneke Juffermans lid van het altaarteam. Onder het altaarteam vallen de volgende werkgroepen en activiteiten: acolieten en misdienaars, Allerzielen- en nabestaandenviering, bloemschikken, collectanten, collecte-afstorters, concerten, gravenzegening, het kerkclinnen, koren, de kosters, lectoren, liturgieblaadjes, livestream, Mariakapel, rozenkrans- en kruisweg, speciale vieringen, de welkomstgroep en de voorgangers van woord en gebedsdiensten. Het altaarteam is te bereiken via: altaarteam.m@sintmaarten-trinitas.nl.

Wat doet het beheerteam?

Emile Duijsens is coördinator en Ineke Huitema lid van het beheerteam. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur is het beheerteam verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de kerk en gebouwen. Hieronder vallen de volgende werkgroepen en activiteiten: beheer en verhuur kerk, beheer en verhuur zalen, beheer begraafplaats, verhuur kerk aan andere kerkgemeenschappen, inkoop niet-liturgische zaken, keukens en toiletlinnenverzorgers, koffieschenkers, BHV-veiligheid, onderhoud gebouwen en installaties, schoonmaak kerk, schoonmaak zalen, tuinonderhoud, vuilnisafvoer, livestream (technische deel). Het beheerteam is te bereiken via: beheerteam.m@sintmaarten-trinitas.nl.



Renovatie bovenzaal De Haard gereed

De bovenzaal van het parochiecentrum De Haard is grondig gerenoveerd. Er is een nieuwe keuken geplaatst. De elektriciteitsvoorziening is helemaal nagekeken en volgens de regels aangepast.

De lampen zijn vervangen door energiezuinige ledverlichting. Het plafond is voor een gedeelte wit gebeitst. En er is een heleboel oude rommel afgevoerd. Avalex is twee keer geweest om de vracht op te halen. En er is ook nog een oud ijzerhandelaar blij gemaakt met heel veel oud ijzer.

Paul Asselman en Jan Dobbe hebben bergen werk verzet. Ook de vaste huurders van de bovenzaal staken een handje toe. Het eindresultaat is fantastisch geworden. Een groot applaus en dankjewel voor deze toffe vrijwilligers!

Beheergroep De Haard



Familieberichten

Gedoopt

Julie Hoes
Nikodem Żukowski
Michelle Rijkschroeff

Overleden

Lenie Scheenaard-Meeuwisse (96)
Martin Vonk (86)
Gerard Boogaards (85)
Riet van Ewijk (95)
Tom den Hollander (87)
Martin Vonk (86)

Nieuwe energiebesparende lampen

De verlichting en armatuur in het middenschip van de Petrus en Pauluskerk is vervangen door energiezuinige lampen.

Dank hiervoor aan de parochiaan die deze verlichting heeft geschonken en gemonteerd. Met deze schenking en ook door de inzet van vele andere vrijwilligers wordt ons dierbare kerkgebouw onderhouden. Zo vormen wij met elkaar een levendige gemeenschap.

Joke Valk

Nooit te oud om te leren

Na een goede start in de eerste maanden van 2023 hoopt de Vrouw en Geloof groep woensdag 19 april van 10.00 tot 11.30 uur weer bij elkaar te komen in de Maartenzaal, naast de Martinuskerk in Voorburg.

Inleidster is Nellie Plaizier. De maand daarna is de afsluitende ochtend van het seizoen op woensdag 17 mei in de Voorhof van de Kruisheuvelkerk. Ieder is van harte uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Plony Korving-Harteveld, p.korving@outlook.com.

Bij de gevallen te Wassenaar

Een plek, wat zijwaarts van twee wegen,
In de afgerasterde, oude duinen
Beschut en eenzaam neergelegen.
Te midden van de bloei der tuinen
Dit naakte, laag en schraal omgeven
Door kromme half verkommerde eiken,
Wier dorre ruigten nauwelijks leven,
En grassen die verschrompeld lijken.

Hier, waar al de andre dingen zwijgen,
Suist nog een zucht door 't dunne lover.
Die zweeft, naar ons inwendig nijgen,
De witte en paarse bloemen over
Op 't graf van wie nu doden heten,
En koelt ons mild de brandende ogen.
Zij fluistert dat wij niet vergeten,
En dat wij niet berusten mogen.

P.N. van Eyck



4 en 5 mei
Met het jaarthema
'Leven met oorlog'
vraagt het Nationaal
Comité 4 en 5 mei aandacht
voor de impact van oorlog
op individuen, families en
de samenleving.



Katholieke Bond van / voor Ouderen



Rijswijk

Dagreizen Kerstviering
Ontmoetingsdag Belastinghulp
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Fietsen Klaverjassen

Secretariaat: L.Bouwmeesterstr.103, 2284 XP Rijswijk
Tel: 070 393 31 57 e-mail: elshofkbo@ziggo.nl

Informatie

Leidschendam

Dagreizen Kerstviering
Belastinghulp
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Korting Ziektekostenverzekering
Belangenbehartiging

Secretariaat: Rietvinklaan 46, 2265 DL Leidschendam
Tel: 070 327 43 68 e-mail: elly.van.der.Ham@gmail.com

Informatie

Voorburg

Dagreizen Weekreis
Kerstviering Themadagen
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Belastinghulp Stadswandelingen
Korting Ziektekostenverzekering

Secretariaat: Sepiahof 16, 2272 JM Voorburg
Tel: 070 387 51 25 e-mail: b.l.c.dijkman@hotmail.com

bent u al lid?

aanmeldingsformulieren liggen op de leestafels in de kerken

want met afscheid begint herinnering

Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.



Uitvaartcentrum
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uren uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Ids Bakker Loodgietersbedrijf

Veursestraatweg 21
2264 EA Leidschendam

T : 070 - 327 9763

M: 06 - 5144 0612

E : idsbakker@planet.nl

Vieringen op weekdagen

maandag	12.15	Mar	Middaggebed	woensdag	09.30	Bon	Eucharistieviering
maandag	18.00	B&B	Aanbidding	woensdag	12.45	Mar	Eucharistie & 3e wo aanbidding
maandag	19.00	B&B	Eucharistie & Rozenkrans	woensdag	19.00	P&P	Rozenkrans
dinsdag	09.00	P&P	Eucharistieviering	1e, 3e en 5e do	09.00	Mar	Eucharistieviering
1e dinsdag	09.30	B&B	Gebedsviering	2e en 4e do	09.00	Mar	Communieviering
2e t/m 5e di	09.30	B&B	Eucharistieviering	vrijdag	09.00	P&P	Eucharistie & 1e vr aanbidding
				vrijdag	09.30	Bon	Eucharistie & 1e vr aanbidding

Kinderen bakken koekjes voor de Vastenactie

Op zaterdag 11 maart bakten kinderen in de keuken van HH Benedictus en Bernadettekerk koekjes voor de Vastenactie. De dag erna werden deze koekjes tijdens de

koffie na de viering aan de kerkgangers aangeboden. Dat leverde een hoop blije gezichten en een mooie bijdrage voor het Vastenactieproject op.



Pinksteractie: Geloven in de ander – Samen één missie



Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo zet missionair werker Jacinta van Luijk uit Leidschendam zich in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv en aids. Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia waarvan ondertussen al vele jaren bij Kitale Community Advancement Programme (KAP). Zij is een van de gezichten van de Pinksteractie van 2023 in de Week Nederlandse Missionaris. Met uw bijdrage steunt u het werk van Jacinta en van andere Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Op 20 en 21 mei is er in onze kerken een deurcollecte voor WNM. U kunt uw bijdrage ook per bank overmaken op **NL30 RABO 0171 2111 11** van Week Nederlandse Missionaris.

Werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede

Hoopvol op weg naar een synodale en missionaire Kerk

In onze federatie zijn weer synodaal-missionaire gesprekken gehouden: Op 4 februari in de HH. Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk en op 5 februari in De Haard in Leidschendam. Op beide dagen kwamen er telkens ruim twintig parochianen bijeen, om te praten over de toekomst van de Kerk in onze federatie. Beide dagen was er sprake van een goede dialoog waarbij het luisteren naar elkaar duidelijk aan de orde was. Er was sprake van verdieping en van begrip voor elkaar.



Beide keren werd er in drie groepen gesproken. In sommige groepen werd vooral gesproken over wat verstaan wordt onder een synodale en missionaire Kerk. Enkele groepen gingen meteen dieper in op de vraag, hoe onze parochie of federatie meer synodaal of missionair kan worden, wat ieders eigen bijdrage daaraan zou kunnen zijn en welk aspect het eerst aandacht verdient.

Soms had het gesprek meer het karakter van een geloofsgesprek, waardoor het minder concreet over de voorliggende vragen ging. Dan kwam onder andere aan de orde dat het geloof als een bevrijding wordt ervaren, als een kostbare schat. Een begeesterde Kerk is de basis voor evangeliseren. De essentie is de relatie met een persoon: Jezus, die zicht geeft op onze weg, op de waarheid en ons leven geeft. Er werd gevraagd om geloofsverdieping, om aandacht voor gebed en voor de traditie. Zie op onze website voor een uitgebreid verslag waarin de tijdens de bijeenkomsten gemaakte opmerkingen zijn samengevat en gebundeld.

Het pastoraal team heeft zich voorgenomen komende maanden het pastoraal beleidsplan uit 2019 te evalueren en aan te passen zodat we er de komende jaren weer mee aan de slag kunnen. De bevindingen van de synodaal-missionaire gesprekken zijn hiervoor een basis.

Diaken Pier Tolsma en Emile en Yvonne Verviers

Collecte voor justitiepastoraat

De Stichting Uit-Zicht ondersteunt de katholieke justitiepastores van de Scheveningse gevangenis. Zij leiden vieringen, begeleiden gespreksgroepen en voeren individuele pastorale gesprekken. Zij hebben een intensief contact met de gedetineerden en zijn voor veel van hen een vertrouwenspersoon. Ook steunen zij de gedetineerden met praktische hulp zoals tegemoetkoming in de kosten bij acute problemen, telefoonkaarten en postzegels om het contact met buiten goed te houden. Daarnaast is er ondersteuning bij resocialisatie en van speciale projecten, zoals de aanschaf van muziekinstrumenten. De pastores, de vrijwilligers en de gedetineerden representeren samen de Kerk binnen de muren van de inrichting.



Op 15 en 16 april wordt in onze kerken een deurcollecte gehouden voor Stichting Uit-Zicht; het gironummer van de stichting is **NL69 INGB 0009 400 600**. Dankzij uw steun kan Uit-Zicht het werk van de justitiepastores financieel blijven steunen.

*Anneke van Ruiten en Anne van Steekelenburg, bestuursleden
Stichting Uit-Zicht*

Ter overweging

Na Pasen kregen de leerlingen een ervaring van gemeenschap: zij ontdekten dat Jezus' kracht hier en nu kan beginnen. De ervaring van gemeenschap is een aansporing om ons geloof in de God van het leven in ons eigen leven te verwerkelijken.

Column

De wijze bisschop

Of het volgende verhaal echt is gebeurd weet ik niet, maar het heeft zeker een belangrijke boodschap... Eens was een kerk in moeilijke tijden terechtgekomen. Met de pastoor was er nog maar een kleine groep kerkleden over, allemaal ouder dan 60 jaar. Niet ver van de kerk woonde een gepensioneerde bisschop. De pastoor besloot naar de bisschop te gaan om advies te vragen over hoe de kerk gered zou kunnen worden. Ze spraken lang met elkaar, en uiteindelijk zei de bisschop: "Ik kan jou geen advies geven. Het enige wat ik je kan vertellen is dat één van jullie de Messias is."



De pastoor ging terug naar de kerk en vertelde de kerkleden wat de bisschop had gezegd. In de maanden die volgden dachten de kerkleden na over de woorden van de bisschop. "De Messias is één van ons?" vroeg elk van hen zich af. Daarom begonnen ze elkaar en zichzelf met buitengewoon respect en zorg te behandelen. Want ze gingen ervan uit dat ieder van hen de Messias zou kunnen zijn...

Andere kerkbezoekers merkten de sfeer van respect en vriendelijkheid die de kleine groep oudere kerkleden omringde. Daarom begonnen steeds meer mensen terug te keren naar de kerk. Ze namen hun vrienden mee, en hun vrienden brachten meer vrienden mee. Binnen een paar jaar was de kleine kerk dankzij de wijsheid van de bisschop weer een bloeiende kerk.

Jerry van Veldhoven

Missionaire parochie

Beste mensen, we spreken niet over een missionaire Kerk, maar over een missionaire parochie. Spreken over een missionaire Kerk is dubbelop. De Kerk is in zichzelf missionair. Zij beleeft de 'Missio Deo': God wil iets met deze wereld en de Kerk is een deur naar deze wereld om MET God te zijn.



De secularisatie in het dagelijks leven van mensen op deze wereld heeft de het geloof 'achter de voordeur' geplaatst. Geloof is iets privé. En dat heeft de houding van de gelovigen en van de parochies sterk beïnvloed, zich steeds meer 'achter de kerkmuren' doen bewegen. Daardoor is God in ons dagelijks leven voor velen, vooral voor de opgroeiende mensen steeds onbekender geworden. Ik maak mee, dat bijvoorbeeld bij een huwelijk of doopviering volwassen mensen voor de eerste keer in hun leven zo'n viering meemaken. En niet alleen meemaken, maar het kan opeens voor de eerste keer tot hen doordringen hoe er door gelovigen naar het leven gekeken wordt en hoe er door de Schepper van hen gehouden wordt en hoe mensen met elkaar in zijn Geest van elkaar proberen te houden.

Samen op weg zijn als 'Pelgrims van de hoop' (thema van het heilig jaar 2025). Wil paus Franciscus door het synodale proces ons daartoe uitnodigen, uitdagen? Parochies en parochianen zijn missionair als ze door Jezus Christus in beweging worden gebracht om liefdevol betrokken te zijn op mensen en situaties in hun omgeving. Het is een liefdevolle betrokkenheid die zichtbaar wordt in hoe ze met mensen omgaan. Gelukkig geeft God ons steeds weer de kans om opnieuw te beginnen. De parochie is dé aangewezen vindplaats om God (beter) te leren kennen. Daar spreekt God ons aan door liturgie en andere gebedsmomenten, door het ritme van het liturgische jaar, catechese en informele gesprekken met medemensen. Via al deze kanalen krijgt de persoonlijke relatie met God (met Jezus) gestalte. God wil iets met deze wereld en de Kerk is een deur naar deze wereld om MET God aanwezig te zijn.

Pastoor W. Bakker

Boekbespreking

Titel: Op weg naar een luisterende kerk:

Synodale ervaringen in verleden en heden

Redactie: Jos Moons, Sjoerd Mulder & Karim Schelkens

"Wat is synodaliteit eigenlijk, en waarom is het zo belangrijk?" In drieëntwintig korte artikelen geven evenzoveel schrijvers antwoorden op deze vragen. *"Synodaliteit is niet iets nieuws of revolutionairs, maar veeleer de herontdekking van een traditie met oude papieren. (...) Synodaliteit is een proces van samen onderweg zijn, van gezamenlijk luisterend openstaan voor wat de Geest influistert."* Synodaliteit is een verdere uitwerking van de visie van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Franciscus stelt dat God van de Kerk verwacht dat zij in het derde millennium het pad van de synodaliteit gaat. Dat is een voortdurende oefening in het openstaan voor de Geest die ons mensen te boven gaat, en het serieus nemen van de geloofszin van alle gedoopten.

Het boek bestaat uit drie delen over de historische ontwikkelingen van synodaliteit, over vormen van synodaliteit binnen de r.-k. traditie en over synodaliteit in andere christelijke kerken. Het geheel is een waardevolle en toegankelijke kennismaking met de rijkdom en diversiteit van synodale tradities.



Pier Tolsma, diaken

In gesprek over je geloof: een luisterende Kerk

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot een luisterende Kerk, een Kerk waarin we samen-op-weg (synodaal) zijn. Wereldwijd is de gelovigen gevraagd om aan te geven waar zij behoefte aan hebben, waar ze van dromen, hoe ze het geloof willen verrijken. Ook in onze federatie zijn in dat kader gesprekken gehouden, onlangs nog op 4 en 5 februari (zie het artikel op pagina 13).

Tijdens de gesprekken werd vaak aangegeven, dat er behoefte is aan het beter kunnen verwoorden van het eigen geloof. Men vindt het vaak moeilijk om over het geloof te praten. Er zou meer gelegenheid mogen zijn om onderling over het geloof te praten. Ook onze bisschop heeft gezegd, dat geloofsgesprekken en dialoog wezenlijk zijn voor het vormen van een gemeenschap. Onderlinge geloofsuitwisseling kan leiden tot verdieping en verinnerlijking van het geloof.

Als een van de mogelijkheden daartoe is genoemd om vieringen te verbinden met geloofsgesprekken. Enkele keren per jaar kan, na afloop van een Eucharistieviering op zondag, met degenen die dat willen – onder het genot van koffie of thee – kort nagepraat worden over de viering: wat heeft je geraakt of ontroerd, wat is je opgevallen. Echte luister-gesprekken, geen discussie. We hebben er enkele jaren geleden al wat ervaring mee opgedaan, en het blijkt inderdaad verrijkend en verdiepend te werken, doordat we stem kunnen geven aan wat ons raakt en vooral door te luisteren naar elkáars ervaringen.

We willen die mogelijkheid in alle vier kerken in onze federatie gaan bieden. Telkens wanneer in uw kerk de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een geloofsgesprek, zal dat in het voorafgaande weekend worden bekendgemaakt. U bent van harte welkom!

Yvonne en Emile Verviers-Beker

Impulsavonden voor lectoren



Het afgelopen jaar (mei 2022 en januari 2023) zijn er twee avonden voor lectoren gehouden, waarop lectoren van de hele federatie elkaar hebben ontmoet. Richard Bot van het bisdom gaf inleidingen over taak en inhoud van het lectorschap. In de liturgie vierten we de tegenwoordigheid van God in Sacrament en Woord; lectoren en lectrices brengen het Woord tot klinken, zodat het in de oren en de harten van de aanwezigen weerklinkt.

Zij lezen ook de voorbede: dat is het ‘gebed van de gelovigen’, waarin alle mensen uit kracht van het gemeenschappelijk priesterschap bidden voor allen: een brug naar mensen die op ondersteuning zijn aangewezen. Daarin wordt uiting gegeven aan het dagelijks leven, aan angst en verdriet, aan hoop en vreugde. Richard Bot gaf verder praktische tips over voorlezen en houding van de lector, en ging in op de diverse gebedsvormen. Groepen vrijwilligers, die ook behoefte hebben aan verdieping of toerusting, kunnen dat aangeven bij onze parochiecatechete Nellie Plaizier.

Lezing op 11 mei: Iconografie

Op donderdag 11 mei 2023 zal de Rijswijkse kunsthistorica Tieleke Huijbers voor ons een lezing verzorgen over de diepere en vaak verborgen betekenis van een kunstwerk (iconografie). Zij zal ingaan op de wijze, waarop je in de kunst heiligen herkent aan hun attributen, de voorwerpen waarmee ze worden afgebeeld. De lezing wordt gehouden in de Maartenszaal in Voorburg en begint om 20.00 uur precies. Er wordt een vrije gift gevraagd.

Thomas Remmerswaal



Wie ben je?

“Ik ben Thomas Remmerswaal (30), getrouwd met Liesbeth; onze dochter Anna is 1 jaar. Na in Delft werktuigbouwkunde te hebben gestudeerd werk ik nu al zeven jaar als octrooigemachtigde: ik adviseer klanten bij het aanvragen van een octrooi.”

Wat doe je in de kerk?

“In de Petrus en Pauluskerk ben ik koster en acoliet. Er zijn tien tot vijftien koster; ik ben zo'n twaalf keer per jaar aan de beurt als koster en acht keer als acoliet. De koster opent de kerk, zorgt dat alles klaar staat voor de viering en regelt de opname van vieringen. Als acoliet reik je ook de Communie uit.”

Wat inspireert je?

“Ik kom uit een familie van misdienaars, maar ik doe het meer uit overtuiging dan uit gewoonte. Het samenzijn in de kerk en het stilstaan bij de lezingen is van groot belang: de oude Verhalen zijn nog steeds actueel. Het geloof speelt een rol in het dagelijkse leven, is constant aanwezig.”

“De vieringen zijn een rustpunt in de week; je leert er mens te zijn voor anderen. Er is (dat heb ik bij pastoor Bakker gemerkt bij de voorbereiding van ons huwelijk en bij de doop van Anna) gelukkig ruimte om een eigen invulling te geven aan je geloof, om kritisch te zijn op bepaalde punten terwijl je toch katholiek bent; iedere voorganger vult dat op zijn eigen manier in.”

Waar hoop je op?

“De Kerk krimpt; er is weinig aanwas van jongeren. Als we straks met veel minder mensen zijn, hoop ik dat er dan ruimte blijft voor samenkomsten, zij het in kleinere gebouwen en in minder formele vieringen. Ook als ‘volgende generatie’ moeten we iets doen met Kerk en geloof.”

KinderVertelVieringen

Zondag 9 april, 11.30 uur: Paastuinviering

Deze viering staat in het teken van de tuinviering. Jezus is als tuinman aan het werk in de tuin. In de tuin is de grot waar Jezus was begraven. We ontmoeten ook Maria van Magdala, die haar Heer Jezus zoekt. Hij was toch dood? Tijdens deze tuinviering zullen de Vastenactiedoosjes ingezameld worden. Aansluitend aan de viering is het eieren zoeken in de buitentuin.

Zondag 21 mei, 15.30: Bruiloft in Kana

Er is een bruiloftsfeest maar... de wijn is op! Er is geen feestdrank! Alleen maar water om te drinken. Maria heeft alle vertrouwen in Jezus, dat Hij zal helpen. In deze meimaand is er speciaal aandacht voor de moeder van Jezus: Maria. Maria is ook onze Moeder. We vertellen over een bedevaartsdag naar Kevelaer, speciaal voor gezinnen. Op deze plek voelt Maria heel dichtbij. Gaan jullie mee?

Vierwijzer: meevieren voor kinderen



De Eucharistie meevieren is best ingewikkeld, er gebeurt zo veel! En wat wordt er allemaal gezegd? Wat betekent dat allemaal? Om kinderen te helpen liggen nu achterin alle kerken boekjes: 'Met Jezus aan tafel in de Eucharistie.' Met dit boekje leer je wat er gebeurt: dat Jezus aanwezig is. Het helpt je om mee te vieren. Leg je het na de viering weer terug?



Samen bidden: Een Paasgebed

Goede God,
De steen hebben we weggerold,
het graf is leeg en licht.
De steen is van ons hart gerold
en met een blij gezicht
gaan we naar buiten en vertellen
Uw verhaal aan iedereen.
Voor wie moe en zonder hoop is
leggen we een pasenstein.
Zegen wie we tegenkomen,
zeggen ons op deze dag.
Dat we mogen blijven dromen
dat U bij ons blijven mag.
Amen.

Vieringen van de eerste heilige Communie in onze parochies

Ruim vijftig kinderen bereiden zich voor op hun eerste heilige Communie. Samen met de vrijwilligers van de werkgroepen en hun ouders leren zij een heleboel: de Naam van God (Ik Zal Er Zijn), allerlei Bijbelverhalen, er is een rondleiding in de kerken, en natuurlijk: over Jezus, die bij ons is in Brood en Wijn. "Blijf dit doen!", zei Hij.

Er zullen drie vieringen worden gehouden. U bent van harte uitgenodigd deze grote feesten mee te vieren.

HH. Petrus- en Pauluskerk zondag 21 mei, om 11.00 uur.

St. Martinuskerk zondag 4 juni, 9.30 uur.

H. Bonifatiuskerk zondag 11 juni, om 11.00 uur.

Viering op Paaszaterdag voor kinderen

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er een speciale viering op zaterdag 8 april om 19.00 uur in de Bonifatiuskerk. We vertellen het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus, aan de hand van de belevenissen van Rebecca. Zij is een meisje dat leeft in de tijd en de omgeving van Jezus. Het kruis wordt, naarmate het verhaal vordert, samen met de kinderen 'aangekleed' met elementen uit het verhaal. De Koorschool zingt daarbij prachtige liederen uit Jesus Christ Superstar.

'Dat had je gedroomd!'

Zomerkampen van het bisdom Rotterdam

"Dat had je gedroomd", zeggen zijn broers tegen Jozef als hij hen over zijn dromen vertelt (Gen 37). Ze willen er niets van weten. Wat gebeurt er dan? Je ontdekt het op het zomerkamp. Meld je aan. Maak nieuwe vrienden. Laat het zomerkamp ook voor jou een droom zijn die uitkomt! Dit zijn de data voor de **zomerkampen in 2023**:
Kinderkamp (8-11 jaar): 9 - 15 juli in Amerongen
Tienerkamp (12-14 jaar): 9 - 15 juli in Nootdorp
Jongerenkamp (15-17 jaar): 9 - 15 juli in Doesburg

De kampen zijn op een mooie, vaak bosrijke, locatie in een prima omgeving. Er zijn op de leeftijd toegesneden catechese en spelvormen. Er is veel ontspanning in sport, spel en activiteiten.

Meer informatie en aanmelden via
<https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/zomerkampen>



We krijgen zo een vermoeden van de grootsheid van het verhaal van Jezus in de Goede Week. En dat is heel belangrijk.

Dus: zaterdag 8 april om 19 uur in de Bonifatiuskerk. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd.

Yvonne en Emile Verviers-Beker