

“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”

Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is,
Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis.
Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, in excelsis Deo.

Fusie van de parochies

Op 1 januari worden de drie
parochies van onze federatie
samen één gefuseerde parochie:
de HH. Maria en Jozefparochie.

Op zaterdag 3 februari komt onze
bisschop mgr. Van den Hende
dat met ons vieren om 16.30 uur
in de Sint Martinuskerk.



In dit nummer

- 2 Van het bestuur
- 3 Vreest niet, er is een Redder geboren
- 5 Geloven en vieren
- 6 Nieuws Rijswijk
- 8 Liturgieoverzicht

- 10 Nieuws Leidschendam-Voorburg
- 13 Kerk en wereld
- 14 Inspiratie en bezinning
- 15 Leren en verdiepen
- 16 Jeugd en jongeren

Volgend nummer

Het volgende nummer
verschijnt op 25 januari.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 5 januari.
Zie ook het colofon.

Contact en colofon

Contact

Parochiesecretariaten

Zie ook de pagina's 6 en 10.

H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info

St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl

Website: www.rkvlietstreek.nl

Facebook: @rkvlietstreek
webmasterrkvlietstreek@gmail.com

Pastoraal team

W.P.J. Bakker, pastoor

pastoorbakker@

sintmaarten-trinitas.nl

070 319 44 41

D.S. Huntjens MA, kapelaan

daan.huntjens@

bonifatiusparochie.info

070 327 45 11

drs. P.R. Tolsma, diaken

diakentolsma@

sintmaarten-trinitas.nl

06 12 96 70 36

Parochiecatecheet

Mw. P.M. Plaizier-van Gulp

nellie.plaizier@

sintmaarten-trinitas.nl

Federatiecoördinator

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck

federatiecoordinator@

sintmaarten-trinitas.nl

Colofon

Jaargang 7, nummer 6

Kerk aan de Vliet is een uitgave

van de r.-k. parochiefederatie

Vlietstreek bestaande uit de

parochies H. Bonifatius te Rijswijk,

St. Maarten te Voorburg en

Trinitas te Leidschendam.

Redactie en medewerkers

Metka Dijkstra, Wil Kouwer,

Dieneke Meijer, Laura Migliori,

Ben Tetteroo, Pier Tolsma,

Emile Verviers en Dave Zagers.

Kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl

kerkaandevliet@

bonifatiusparochie.info

Oplage: 3.500 exemplaren

Druk: Editoo, Arnhem



Van het bestuur

Van de bestuurstafel

We zijn onderweg naar één parochie per 1 januari: de HH. Maria en Jozefparochie. Dat vraagt de nodige tijd en aandacht van het bestuur. Daarnaast gaan allerlei zaken gewoon

door. Om een indruk te geven waar het federatiebestuur mee bezig is, geef ik hieronder wat willekeurige voorbeelden van onderwerpen die de laatste maanden tijdens de bestuursvergaderingen zijn besproken.

- Eindejaarsactie H. Bonifatiusparochie: er is gesproken en besloten over het houden van een eindejaarsactie bij de H. Bonifatiusparochie.
- Tarieven voor de nieuwe HH. Maria en Jozefparochie: het bestuur heeft overlegd over een nieuwe uniforme tarievenlijst voor 2024. De tarieven waren bijvoorbeeld jarenlang niet geïndexeerd en zijn nu aangepast aan de maatschappelijke werkelijkheid.
- School in Voorburg: het bestuur is druk bezig met onderhandelingen met de gemeente Leidschendam-Voorburg over het huren van de school door de gemeente. De hoop en verwachting is dat het bestuur en de gemeente nog dit jaar overeenstemming bereiken.
- Begraafplaatscommissie Parochie H. Bonifatius: gesproken is over de continuïteit van de commissie en de bijbehorende administratie.

Per 31 december neemt Anja van der Wallen afscheid van het bestuur. Zij heeft zich dan ruim tien jaar als bestuurslid ingezet voor onze geloofsge-meenschappen, eerst binnen de parochies Sint Maarten en Trinitas en aansluitend binnen de RK Federatie Vlietstreek. Wij zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. Met het oog op het per 1 januari 2024 in het leven roepen van een adviescommissie juridische zaken, ten dienste van het parochiebestuur, mogen we gelukkig Anja hiervoor uitnodigen, opdat zij als jurist zich kan blijven inzetten voor onze nieuwe parochie.

Ik wens u allen alvast een fijne tijd toe in de aanloop naar Kerstmis en de afsluiting van 2023.

Raf Houben, vicevoorzitter

Actie Kerkbalans; hoe staat het ermee?

Het is alweer bijna driekwart jaar geleden dat we verzochten om een financiële bijdrage voor de parochie. We hebben vele trouwe gevers die een vaste bijdrage geven en hen zijn we heel dankbaar. Maar er zijn vast ook parochianen die de brief 'even' terzijde hebben gelegd, met de gedachte 'dat doen we later wel'. Die parochianen vragen we dringend alsnog een bijdrage over te maken aan de parochie. We hebben elke bijdrage broodnodig.

Graag informeren wij u over de reeds ontvangen bijdragen. Per parochie is over januari tot en met oktober 2023 het bedrag aan kerkbijdragen en collectes samen als volgt. Tussen haakjes vindt u de bedragen over geheel 2022. Bonifatius: € 127.601 (€ 171.000). Sint Maarten: € 123.962 (€ 136.000). Trinitas: € 105.536 (€ 124.000).

De inzet is dat we in 2023 tenminste dezelfde resultaten behalen als in 2022. Gelet op de steeds maar stijgende kosten is dat een noodzaak. Zoals u aan de cijfers kunt zien zijn we er nog niet. Daarom doen we een dringend beroep op u. Heeft u nog geen bijdrage gegeven, doe dat dan alsnog! Heeft u al gegeven en kunt u nog wat missen: geef!

NL70 RABO 032 31 09 675 ten name van Parochie H. Bonifatius Rijswijk
NL60 RABO 036 59 00 435 ten name van Parochie Sint Maarten Voorburg
NL33 RABO 036 59 91 325 ten name van Parochie Trinitas Leidschendam

Emile Duijsens, penningmeester

Vreest niet, er is een Redder geboren

Mijn ogen zijn niet zo heel goed. Zonder bril kan ik niets lezen en is de wereld wazig. Ik heb dan ook vier brillen: een gewone, een zonnebril, een computerbril en een reserve. Wat wel eens lastig is, als je met je computerbril op achter het stuur stapt. Vergeten te wisselen... Met deze hulpmiddelen zie ik alles gelukkig goed. Maar ik heb iets ontdekt.

Naast mijn bed staat een digitale wekker. Met van die rode cijfers die de tijd aangeven. Het is al een hele oude wekker. Hij was een lange tijd van mijn oma, toen stond hij bij mijn moeders bed, en nu bij mij. Een sterk apparaat! Zonder bril, die zet ik 's nachts toch maar af, kan ik eigenlijk niet zien hoe laat het is. Maar... Ik heb dus ontdekt dat als ik anders kijk, ik het ineens wel scherp kan zien! Als ik mijn ogen dichtknijp en tussen mijn wimpers door gluur, kan ik de tijd lezen. Een bijzonder ervaring. Ik moet wel mijn best doen maar het lukt.

De wereld ziet er bijzonder slecht uit. Ik hoor het van veel mensen en lees er over in de kranten. We zien oorlogen, afschuwelijke onderdrukkingen, burgerslachtoffers waaronder veel kinderen en ouderen, weer een aardbeving, overstroming of juist droogte, mensen die ziek worden, mensen in armoede. En de politiek... gaat die het oplossen? Kunnen wij zelf iets... of is dat maar een druppel op de gloeiende plaat? Hoe je ook kijkt, het lijkt onoplosbaar, ja zelfs hopeloos.

Maar nu hoop ik dat u iets ontdekt. Dat u tussen uw wimpers door kijkt. Als u uw ogen tot spleetjes knijpt kunt u iets anders zien. Het is een heel oud verhaal. Ik hoorde het lang geleden van mijn oma. En van mijn moeder. En nu geef ik het zelf door. Een oersterk verhaal. Van een hopeloze tijd, waarin mensen door machtsmis-



bruik op drift zijn geraakt, op weg naar hun geboorteplaats. Ga terug naar je eigen land! En daar is geen plek, of ja een armoedig tochtig stalletje. Een slechtere plek kun je niet bedenken, om je kind geboren te laten worden. Want ja, de vrouw was zwanger. Daar waar de omstandigheden volkomen uitzichtloos zijn, daar waar alleen diepe donkere nacht is... daar scheen plots een helder licht.



Blijf kijken, blij turen, blij hopen, blij verwachten, en ga op weg naar de stal! Kijk met de ogen van geloof, hoop en liefde, want God is daar, Jezus wordt geboren, de engelen zingen vol vreugde, de herders zijn buiten zichzelf van verbazing en geluk en vertellen het overal. Vreest niet, er is een Redder geboren.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Dankwoord van jubilerende pastoor Bakker: Van harte dank u wel!

Met u parochianen, vrienden en familie heb ik mijn veertigjarig priesterjubileum mogen vieren. 12 november heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Een sfeervolle, indrukwekkende Eucharistieviering in de H. Bonifatiuskerk. De grote kerk zat helemaal vol, dat had ik niet kunnen vermoeden. Met velen heb ik als priester Wim Bakker

onze Heer dank mogen zeggen op deze bijzondere dag van mijn wijding, ook met de allerkleinsten in de St. Martinuskerk als Martinus. In de namiddag heb ik, wederom met velen, geluisterd en genoten van een zestal parochiekoren, die een feestelijk concert in de HH. Petrus en Pauluskerk gaven.



DANK aan iedereen die zijn of haar bijdrage aan dit zeer geslaagde feest heeft gegeven. Met name dank aan de feestcommissie en de vele gastvrouwen/mannen die na afloop van de Eucharistieviering en het concert voor een goed verzorgde receptie hebben gezorgd. Ik heb u mogen aankijken, begroeten. Ik heb kaarten mogen ontvangen. Uw felicitaties, wensen hebben mij ontroerd en nu terugkijkend verwonderd. Wat is het samen leven en geloven toch mooi en bijzonder. Zoveel hartelijkheid en liefde heb ik ervaren.

En dan nog maar te zwijgen van de twee goede doelen: de Voedselbanken en de diaken- en priesteropleiding Vronesteyn. Zij mogen zo'n € 20.000,- tegemoet zien. Wat een prachtig bedrag om goed mee te doen. Wanneer ik dit schrijf is het veertig jaar en twee dagen priester... Ik ga verder, hopelijk in goede gezondheid in uw midden.

Pastoor Wim Bakker

EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL



www.lupine.nl

Lupine Uitvaartverzorging

Nieuwstraat 10a
2291 AD Leidschendam

Herenstraat 22
2291 BG Wateringen

Sir Winston Churchilllaan 372
2285 SK Rijswijk

070-387.98.08



WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672



Een SchuldHulpMaatje helpt bij financiële zorgen

<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/rijswijk/>
<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorborg/>



Erik de Jong

Uitvaartverzorging & Begeleiding

Van Vredenburgweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143



Dag en nacht bereikbaar

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl



Hendrik Ravesteijnplein 61, 2282GW Rijswijk
070 399 5151 of 06 23 13 83 86
www.indrapura-rijswijk.nl

Pastoraal beleidsplan 2024-2026

Terwijl het bestuur druk is met het voorbereiden van de fusie van de parochies per 1 januari, werkt het pastoraal team aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Op 31 oktober hebben wij onze ideeën met het federatiebestuur besproken. Op 25 november was de bespreking met de leden van de verschillende kernteams en een aantal sleutelfiguren uit de vier geloofsgemeenschappen. Op deze manier proberen we het begrip synodaliteit binnen onze federatie gestalte te geven. Wij hopen het nieuwe beleidsplan begin volgend jaar te kunnen presenteren.

Pier Tolsma, diaken



Editieschema Kerk aan de Vliet 2024

Hiernaast vindt u het editieschema voor volgend jaar. Het verschijnen van de verschillende nummers is gekoppeld aan het kerkelijk jaar. Ook in 2024 rekenen wij op uw medewerking door het aanleveren van artikelen, hulp bij de bezorging etc.

Nr	Thema	Periode	Aanlevering artikelen
1	Veertigdagentijd	04-02-24 t/m 24-03-24	vrijdag 5 januari
2	Goede Week en Pasen	23-03-24 t/m 19-05-24	vrijdag 23 februari
3	Pinksteren en zomer	18-05-24 t/m 28-07-24	vrijdag 19 april
4	Start seizoen	27-07-24 t/m 06-10-24	vrijdag 28 juni
5	Christus Koning & Advent	05-10-24 t/m 08-12-24	vrijdag 6 september
6	Kerstmis	07-12-24 t/m 16-02-25	vrijdag 8 november

Naam voor de gefuseerde parochie

We maken een belangrijke stap als Kerk in onze directe omgeving. We gaan op naar het oprichten van één parochie. Hiermee wordt dus de RK Federatie Vlietstreek als federatie beëindigd. Het verzoek daartoe, met alle verifieerde documenten, ligt nu bij onze bisschop.

En wat zal de naam van de nieuwe parochie worden? Met 211 stemmen voor de heilige Titus Brandsma en

236 stemmen voor de heilige Maria en Jozef is er een voorkeur uitgesproken. Dicht bij elkaar, maar de keuze is gemaakt. Het wordt de HH. Maria en Jozefparochie.

Op zaterdag 3 februari zal monseigneur Van den Hende, als het kerkelijke decreet door hem is ondertekend, de oprichting van de nieuwe parochie in ons midden komen markeren.

Pastoor W. Bakker

Mogen wij bij u komen?

Het jaar loopt ten einde. Marleen Jansen en Paul Meinders komen graag bij u op bezoek. Thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Om te luisteren naar uw verhaal. Om u aandacht te geven. Om iets van ons geloof te delen. Misschien aarzelt u. Bijvoorbeeld omdat u boos bent. Of diepe twijfels hebt over het bestaan van God. Of somber bent over de toestand in de wereld en de toekomst van de Kerk. Laten wij daarover in gesprek gaan.



Het kan ook zijn dat u ernaar verlangt eindelijk eens iets te delen van het geloof dat u beweegt. Dat

u gemeenschap mist en wat geïsoleerd raakt. Dat u het griezelig vindt om een persoonlijk gesprek over de grote vragen van uw leven aan te gaan. Wij willen u aanmoedigen die stap te zetten. Want wanneer heeft u voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Bel gewoon. Of schrijf. Of stuur een appje. Wij komen graag naar u toe. U kunt ons bereiken via paulmeinders@msn.com en via 06 38 32 72 89.

Marleen Jansen en Paul Meinders

Week van gebed voor eenheid van christenen

In 2024 is de Week van Gebed voor eenheid van 21 tot en met 28 januari. Het thema is 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Dit is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10,25-37). Het materiaal is deze keer voorbereid door christenen uit Burkina Faso. Jaarlijks bidden wereldwijd miljoenen christenen samen. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Hiermee tonen we ook onze betrokkenheid met de wereld om ons heen. Via de mededelingen in onze kerken en via onze website informeren wij u over de lokale vormgeving van deze week.



Boete en Verzoening in de Advent

In de Advent klinken de woorden: *"Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht."*

Op maandag 18 december is er om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk een boeteviering met een gezamenlijk gewetensonderzoek. Na afloop kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) ontvangen.

Gelegenheid om op andere tijdstippen dit Sacrament te ontvangen zijn: zaterdag 16 december vanaf 15.30 uur vóór de viering van 16.30 uur in de St. Martinuskerk, maandag 18 december na de viering van 19.00 uur in de HH. Benedictus- en Bernadettekerk, woensdag 20 december en vrijdag 22 december na de viering van 9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk.

Eerste fase van de Synode over samen Kerk-zijn

De slotconclusies van de eerste Synodebijeenkomst over samen Kerk-zijn werden opmerkelijk breed gedeeld. Priesters moeten de gelovigen ruimte bieden voor medeverantwoordelijkheid; bisschoppen en priesters zouden meer verantwoording moeten afleggen; velen willen een verplichting om parochieraden in te richten. Leken hebben recht op meer vorming. De rol van de vrouw dient te worden vergroot, bijvoorbeeld door

wijding tot diaken. Het gaat in de Kerk om liefde; mensen mogen nooit worden uitgesloten.



Meer hierover: zie de website www.luisterendopweg.nl. De slotconclusies worden nu weer bij de bisdommen en parochies teruggelegd. We zijn benieuwd welke acties die gaan ondernemen om daar een gevolg aan te geven.

Emile Verviers



Heilige Bonifatius

Centraal secretariaat

Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

Parochie Heilige Bonifatius, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75



Heilige Benedictus en Bernadette

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Heilige Bonifatius

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk

Muziek in de Bonifatius

Muziek in de Bonifatius opent op 21 januari om 15.00 uur het nieuwe seizoen. Philippe Elan & Gregor Bak brengen een programma van 'De mooiste Franse chansons'.



Chansonnier Philippe Elan en pianist, componist en dirigent Gregor Bak kennen elkaar al jaren en werken sinds 2021 muzikaal samen. Zij brengen deze middag chansons van onder ander Brel en Aznavour ten gehore. Zij traden al een paar maal op voor een uitverkochte kleine Concertzaal in Amsterdam.

Het concertprogramma *Muziek in de Bonifatius 2024* is te zien op www.muziekindebbonifatius.nl, de geheel vernieuwde website.



Kosters gezocht!

De Bonifatiuskerk en de Benedictus en Bernadettekerk zoeken kosters voor zondagsvieringen en uitvaarten. Een onmisbare rol in onze missionaire parochie, waarin u het verschil kan maken om ons geloof op tastbare wijze gestalte te geven. Maak deel uit van een enthousiast team vrijwilligers dat onze kerkgebouwen arrangeert voor de liturgische plechtigheden. Voor meer info kunt u contact opnemen met Marko: marko.bucic@bonifatiusparochie.info (altaarteam Bonifatiuskerk) of Inge: altaarteam.bb@bonifatiusparochie.info (altaarteam Benedictus en Bernadettekerk).

Vrienden van de Bonifatiuskerk

De Stichting Vrienden van de Bonifatius heeft dit jaar een aantal projecten gefinancierd. De uurwerkverlichting van de kerkklok is geheel vernieuwd met een duurzame nieuwe ledverlichting, de uur- en minutenwijzer zijn verguld, het bordes voor het hoofdportaal is gerestaureerd en de vloer achterin de kerk is geëgaliseerd en met marmoleum bekleed.



Met deze projecten was zo'n € 30.000 gemoeid. De Stichting gaat zich inzetten voor projecten waar de parochie geen armslag voor heeft: het inrichten van de ontmoetingsruimte van de kerk en het verder verfraaien van het schilderwerk. Daarvoor zoekt de Stichting steun bij haar achterban: de parochianen, betrokken Rijswijkers en het Rijswijkse bedrijfsleven.

Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) heeft samen met Muziek in de Bonifatius en de Stichting Vrienden tijdens een bijeenkomst 'Muziek en Zakendoen in de Bonifatiuskerk' een glas gepresenteerd met een beeltenis van de Bonifatiuskerk, als promotieartikel van de Concertcommissie en de Stichting Vrienden. U kunt in het bezit komen van zo'n bijzonder fraai glas als u de activiteiten van de Vrienden ondersteunt met een (periodieke) gift vanaf € 10,- per maand. Deze kunt overmaken via bankrekening: NL69 RABO 0113 6883 42 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk. Wij zien uw donatie graag tegemoet en brengen het glas ook met plezier bij u thuis.

Stichting Vrienden Bonifatiuskerk

Inzameling van winterjassen en chocoladeletters

Eind november zijn er in HH. Benedictus en Bernadettekerk en in de H. Bonifatiuskerk inzamelingen geweest van winterjassen en chocoladeletters. Veel parochianen hebben hier hun bijdrage aangeleverd. Hiermee maken zij het mede mogelijk dat alle kinderen in Rijswijk een Sinterklaascadeautje krijgen en dat ook mensen met een krappe beurs deze winter een goede jas tegen de kou hebben. Daarvoor onze hartelijke dank.

Pier Tolsma, diaken

Expositie in Benedictus en Bernadettekerk



Dank aan de heer Hen Hauser voor zijn gewaardeerde prachtige exposities van verschillende vogels.

In de Kersttijd exposeert mevrouw Ineke Bitter met iconen passend in deze tijd: "15 jaar geleden leerde ik in Oekraïne icoonschilderen; later nam ik deel aan een groep icoonschilders in Maastricht. Helaas schilder ik niet meer wegens slecht zicht; misschien kan ik iemand blij maken met mijn schildersspulletjes?"

Ik wens u een gezegende en fijne Kersttijd en voor het nieuwe jaar geluk en veel gezondheid toe.

Bets Vriend

Samen sterk voor onze kerkgemeenschappen

In november zijn eerst de beheer- en altaarteams van de Bonifatiuskerk bij elkaar gekomen, en twee weken later de teams van de Benedictus en Bernadettekerk. Het is goed om elkaar beter te leren kennen; nu weten wij ook beter van elkaar wat wij precies doen en hoe wij elkaar kunnen vinden.



We willen ons als vrijwilligers met elkaar verbinden. Het waardevolst is de inspiratie die wij met elkaar delen: vele vrijwilligers nemen bezielde zorg op zich voor de dagelijkse gang van zaken in 'onze' kerken. Er is altijd plek voor meer helpende handen; we hopen dat u zich aangesproken voelt. Bij het Open Huis en bij het secretariaat staan ze u graag te woord over de 'vacatures'.

Openstelling H. Bonifatiuskerk

De missionaire openstelling van de H. Bonifatiuskerk, die mensen de gelegenheid wil bieden (hernieuwd) kennis te maken met Jezus, blijft plaatsvinden op de zaterdagen van de oneven weeknummers van 14.00 tot 16.00 uur. Wel kiezen we dit jaar voor een 'winterstop'. Op 9 en 23 december en op 6 januari gaat de openstelling door, maar op 20 januari, 3 februari en 17 februari blijft de kerk gesloten. De openstelling wordt vanaf zaterdag 2 maart hervat.

Kapelaan Daan Huntjens

Familieberichten

Overleden

Hilda Teunissen (97)
An Robers-Burghouwt (92)
Rien Lieffering (87)
Bep Seeder-Looman (87)

Maaltijden in de BB-kerk



U bent welkom voor een maaltijd in de Benedictus en Bernadettekerk op de woensdagen 6 en 20 december, 10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 6 en 20 maart. De maaltijden beginnen om 17.00 uur. De zaal is open om 16.30 uur. De kosten bedragen € 6,- inclusief koffie of thee; wijn €1,-. Aanmelden: de maandag ervoor tussen 17 en 18 uur; telefoon 070 396 06 99 of bij geen gehoor 070 325 43 02.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Kerstconcert Barina

Op zondag 17 december wordt er weer een kerstconcert georganiseerd door het koor Barina. De nadruk in dit concert zal liggen op samenzang, dus komt gezellig naar ons luisteren én met ons meezingen.

Het concert zal plaatsvinden in de Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchillaan 372. De deuren gaan om 14.45 uur open. Het concert start om 15.00 uur en zal ongeveer een uur duren.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een glaasje glühwein of warme chocolademelk. De toegang is gratis.

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 9 en zondag 10 december: 2e zondag van de Advent, deurcollecte voor de Adventsactie

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 16 en zondag 17 december: 3e zondag van de Advent

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	One voice muziekteam
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Maandag 18 december: Boeteviering

ma	19.00	P&P	Gebed	Pastoor Bakker	
----	-------	-----	-------	----------------	--

Zaterdag 23 en zondag 24 december: 4e zondag van de Advent

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang

Zondag 24 december: Kerstavond

zo	13.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus
zo	17.00	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	Kerstkindervertelviering
zo	17.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	19.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Kerstavondmis, Con Amore
zo	19.00	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Kerstgezinsmis, Zanggroep
zo	19.00	Bon	Gebed	Gebedsleiders Verviers & Beker	Kinderviering met kerstspel, Koorschool
zo	21.00	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Kerstavondmis, Barina
zo	21.00	Mar	Euch.	Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma	Kerstavondmis, St. Maarten
zo	21.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Kerstavondmis, Gloria Deo
zo	23.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Kerstmis, JoKo

Maandag 25 december: Kerstmis

ma	06.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus
ma	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
ma	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
ma	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
ma	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Gloria Deo
ma	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
ma	15.00	P&P	Gebed	Kapelaan Huntjens	Kindje wiegen

Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag

di	10.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten
di	10.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang

Zaterdag 30 en zondag 31 december: Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef & Oudjaer

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Afkortingen

Kerken

B&B: Benedictus en Bernadette

Bon: Bonifatius

Mar: Martinus

P&P: Petrus en Paulus

Soort viering

Euch.: Eucharistieviering

Comm.: Woord- & Communieviering

Gebed: Woord- & Gebedsviering

Maandag 1 januari: Nieuwjaar, H. Maria, Moeder van God & dag van de vrede

ma	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
ma	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Con Amore

Zaterdag 6 en zondag 7 januari: Openbaring des Heren (Driekoningen)

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Schola cum Jubilo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	15.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	Kinderverteleviering
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 13 en zondag 14 januari: 2e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	One voice muziekteam
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Con Amore
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 20 en zondag 21 januari: 3e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Kapelaan Huntjens	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Kapelaan Huntjens	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo, presentatie eerstecommunicanten
zo	13.00	P&P	Dopen	Kapelaan Huntjens	
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 27 en zondag 28 januari: 4e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	St. Maarten
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	De Vierjaargetijden
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Koorschool, presentatie eerstecommunicanten
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Con Amore
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 3 en zondag 4 februari: 5e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Mgr. Van den Hende & past. team	St. Maarten, gezamenlijke viering parochiefusie
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Kapelaan Huntjens	Schola cum Jubilo
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Kapelaan Huntjens	Samenzang
zo	15.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	Kinderverteleviering
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Vieringen op weekdays

maandag	18.00	B&B	Stille aanbidding	woensdag	12.45	Mar	Eucharistie & 3e wo aanbidding
maandag	19.00	B&B	Eucharistie & Rozenkrans	woensdag	19.00	P&P	Rozenkrans
dinsdag	09.00	P&P	Eucharistieviering	1e, 3e en 5e do	09.00	Mar	Eucharistieviering
1e dinsdag	09.30	B&B	Gebedsviering	2e en 4e do	09.00	Mar	Communieviering
2e t/m 5e di	09.30	B&B	Eucharistieviering	vrijdag	09.00	P&P	Eucharistie & 1e vr aanbidding
woensdag	09.30	Bon	Eucharistieviering	vrijdag	09.30	Bon	Eucharistie & 1e vr aanbidding

Sint Maarten en Trinitas



Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen:

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35
R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Martinus

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus

di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam
bureau.pp@sintmaarten-trinitas.nl

Kerkklokken Martinuskerk

Stil in avond en nacht

Begin december wordt het tijdslaan van de klokken van de Martinuskerk tussen 20.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends uitgeschakeld. Overdag kunt u het tijdsignaal van de klokken weer horen op het oude vertrouwde volume. Dat is het resultaat van veel onderzoek en overleg nadat er enkele jaren geleden klachten waren over geluidsoverlast door het tijd slaan van de klokken.

Uit onderzoek van de klachten door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) bleek dat het geluidsvolume van de klokken 's nachts én overdag hoger was dan wettelijk was toegestaan. Het volume werd aangepast want anders moest bij elke overtreding een boete van € 1.000,- worden betaald. Met de gemeente en de Omgevingsdienst is gezocht naar een oplossing. Er is ook gesproken met de klagers en een vertegenwoordiger van parochianen en omwonenden die alles bij het oude wilden laten. Er is afgesproken om het tijdslaan in avond en nacht uit te schakelen.

Het federatiebestuur betreurt dat hiermee een gedeeltelijk einde komt aan een lange traditie binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar is ook opgelucht dat hiermee ook een einde komt aan een lange strijd. En dat alle betrokkenen zich daarin kunnen vinden.

Namens het federatiebestuur, Rob van der Brugge



Geen toegangskarten Kerstvieringen

Anders dan in het verleden heeft u dit jaar voor de Kerstvieringen in de St. Martinuskerk en in de HH. Petrus en Pauluskerk geen toegangskarten nodig. De verwachting is dat er genoeg plaats is voor iedereen. Als er in de St. Martinuskerk toch te weinig plaats is, dan zullen de mensen die het laatst binnenkomen, gevraagd worden plaats te nemen in het atrium waar de viering via een groot scherm te volgen is.

Kerstconcert in Sint Martinuskerk

Zondag 17 december geeft het parochiekoor Sint Maarten onder leiding van dirigent-organist Jos Siebers weer haar jaarlijkse kerstconcert in de Martinuskerk in Voorburg. Aan dit concert werken mee de mezzo-sopraan Nathalie Mees en de sopraan Demelza van der Lans. Bekende en minder bekende kerstliederen in vele talen worden afwisselend door het koor en/of de solisten gezongen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om lekker mee te zingen. Het concert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.



Hip Helpt in Leidschendam-Voorburg

De overheid verwacht dat mensen steeds meer zelfredzaam zijn. Maar sommige mensen krijgen dat niet voor elkaar. Want wat als je ziek bent, in financiële nood zit of niemand in de buurt hebt om op terug te vallen? Daarom start HipHelpt Leidschendam-Voorburg zodat niemand alleen hoeft te staan. Samen een wandeling maken, hulp in de tuin, helpen met formulieren of gewoon een belletje op zijn tijd. Iemand die de boodschappen voor je doet. Kijk voor meer informatie op de website <https://hiphelpt.nl/leidschendam-voorburg>.

Verkoop kerststukjes en amaryllissen Adventsactie

Kerstmis is het feest van het licht! We maken het gezellig in huis en nodigen mensen uit. De werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) maakt mooie kerststukjes voor een schappelijke prijs. Ook hebben we weer pakketten met drie mooie amaryllissen in verschillende kleuren. U kunt ook iemand blij maken met wat u gekocht heeft!



Door het kopen van deze kerststukjes en de amaryllissen steunt u het Adventsproject: 'Alle kinderen mogen kind zijn, ook de kinderen in de baksteenfabrieken in India'. Op deze manier is het niet alleen voor u echt Kerstmis maar ook voor de kinderen die onder ongezonde omstandigheden in de steenfabrieken moeten werken. De verkoop is na de vieringen in het weekend van 16 en 17 december zowel in de HH. Petrus en Pauluskerk in Leidschendam als in de St. Martinuskerk in Voorburg.

Werkgroep M.O.V. Leidschendam-Voorburg

Priesterkoor Petrus en Pauluskerk weer schoon

U heeft het vast al gemerkt dat de tegelvloer rond het altaar (het priesterkoor) weer helemaal wit is geworden. Een enorme klus door twee vrijwilligers uitgevoerd! Vermoedelijk is die vloer sinds de grote verbouwing van eind zestiger, begin zeventiger jaren niet meer zo grondig schoongemaakt. Wilt u ook een steentje bijdragen aan het onderhoud van onder andere de kerk? Op het parochiebureau kunnen ze u informeren, telefoonnummer 070 327 43 10. Of per mail bureau.pp@sintmaarten-trinitas.nl.



New-Year's Tea in Maartenszaal

Op donderdagmiddag 11 januari is er voor de ouderen van de Sint Maarten parochie een 'New-Year's Tea'. Die donderdagmiddag kunnen we elkaar van 14.00 uur tot 16.00 uur ontmoeten in hopelijk een 'warme' Maartenszaal. Eerst bij koffie of thee met een verrassing, en daarna een drankje met iets hartigs. We kijken naar een klein programma voor deze middag. Van 19 december tot 5 januari kunt u zich 's morgens aanmelden op het parochiebureau, tel. 070 327 45 11. U kunt dan ook aangeven of u vervoer nodig heeft. U bent van harte welkom!

Paul Sas, coördinator Contactpersonen

Familieberichten

Gedoopt

Joshua Jansen
Francesca Fanchi
Amélie Berger
Tjebbe de Vin

Overleden

Henny Janssen-Keet (83)
Mary van Beek-Tan (84)
Wim van Gijtenbeek (93)
Hans Lorang (83)
Daty Adema-Huitink (96)
Thea Verheggen-van der Meulen (88)
Carla Kokshoorn-van Wijk (91)
Wil Danckaerts-Veenman (94)
André Vermeulen (86)
Marie Louise Perreijn-Bongaerts (77)
Ria Mul-Wiemers (97)
Joke van Bohemen-Zonneveld (79)
Greet Elshout-Burgers (90)

Vrouw en geloof

Vrouw en Geloof heeft de komende maanden weer bijeenkomsten met het seizoensthema 'Grenzen'. Op 20 december om 10.00 uur komen wij bijeen voor een Adventsviering in de Dorpskerk. Op 17 januari 2024 is de bijeenkomst in de Maartenszaal (naast de Martinuskerk) in Voorburg. De inleidster is Nel van Sloten.

U bent bij beide bijeenkomsten van harte welkom! Voor meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl.

Els van Kouwen

Afscheid collectanten

Vanwege ziekte en leeftijd hebben wij afscheid genomen van twee mannen die zich heel wat jaren in de Petrus en Pauluskerk hebben ingezet als collectant. Nico van der Krogt deed dit werk bijna vijftig jaar met veel plezier. Ook Jan van Santen was vele jaren collectant maar moest stoppen. Om onze dankbaarheid tot uitdrukking te brengen, heb ik hen bezocht en namens onze parochie een cadeaubon overhandigd. Dit is zeer op prijs gesteld.

Leo Valk



Katholieke Bond van / voor Ouderen



Rijswijk

Dagreizen Kerstviering
Ontmoetingsdag Belastinghulp
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Fietsen Klaverjassen

Secretariaat: L.Bouwmeesterstr.103, 2284 XP Rijswijk
Tel: 070 393 31 57 e-mail: elshofkbo@ziggo.nl

Informatie

Leidschendam

Dagreizen Kerstviering
Belastinghulp
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Korting Ziektekostenverzekering
Belangenbehartiging

Secretariaat: Rietvinklaan 46, 2265 DL Leidschendam
Tel: 070 327 43 68 e-mail: elly.van.der.Ham@gmail.com

Informatie

Voorburg

Dagreizen Weekreis
Kerstviering Themadagen
Magazine KBO-PCOB+
Mededelingenblad
Belastinghulp Stadswandelingen
Korting Ziektekostenverzekering

Secretariaat: Sepiahof 16, 2272 JM Voorburg
Tel: 070 387 51 25 e-mail: b.l.c.dijkman@hotmail.com

bent u al lid?

aanmeldingsformulieren liggen op de leestafels in de kerken

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum 't Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rijswijk

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.

Ids Bakker Loodgietersbedrijf

Veursestraatweg 21
2264 EA Leidschendam

T : 070 - 327 9763

M: 06 - 5144 0612

E : idsbakker@planet.nl



Priesterwijding Arno Aardoom

Op zaterdag 18 november is Arno Aardoom door handoplegging en gebed van bisschop Van den Hende tot priester gewijd. De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgevonden in de kathedraal van Rotterdam. Bisdompriesters, diakens, zusters en parochianen vanuit het gehele bisdom waren aanwezig.

Als bisdom mogen we de Heer heel dankbaar zijn voor dit kostbare geschenk. Het priesterschap is de tastbare vrucht van zijn liefde voor ons. De bisschop zei in zijn preek: *"Het is de Heer die het zoekende hart van Arno heeft vervuld met zijn aanwezigheid. En die hem de morele zekerheid heeft gegeven om te zeggen: ja, de Heer is niet ver weg, Hij is in mijn hart, Hij is geen idee maar een persoon die mij vasthoudt, alle dagen van mijn leven."*

Laura Migliori, ambassadeur van Vronesteyn



Zorg voor de schepping



De wereldwijde klimaatcrisis vraagt om oplossingen. Op 4 oktober verscheen hierover een nieuwe brief van paus Franciscus: Laudate Deum. De Laudato Si' Alliantie Nederland kwam onlangs met een klein boekje met een samenvatting van de encycliciek Laudato Si', aangevuld met een aantal gespreksvragen.

Hierover gaan we samen in gesprek op de maandagen 12 februari en 4 en 18 maart om 20.00 uur in de Maartenszaal. Meer informatie volgt op onze website. Graag u aanmelden via diaconieteam@sintmaarten-trinitas.nl.

Pier Tolsma, diaken

Samen werken aan een betere wereld

De werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) heeft aandacht voor wereldwijde noden. Zij zet zich in voor een betere verdeling van de rijkdommen op aarde en voor vrede. Ze organiseert activiteiten in het kader van de Vastenactie, de vredesweek en de Adventsactie. Zij zorgt voor publiciteit over de te ondersteunen projecten en organiseert daarvoor de collectes. Ook is de zorg voor de schepping een aandachtsgebied van MOV. Kortom, een actieve club met inspirerende wereldwijde diaconale werkzaamheden die tot de verbeelding spreken.

De werkgroep is een samenwerkingsverband van de parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de werkgroep neem dan voor meer informatie contact met mij op.

Pier Tolsma, diaken

Bestuursleden voor IPCI gezocht

Binnen de parochies Sint Maarten, Trinitas en de Verrezen Christus is de InterParochiële Caritas Instelling (IPCI) actief, bemenst door vrijwilligers uit die parochies. De IPCI heeft als taak het stimuleren van de caritas in, door en vanuit de parochiegemeenschap. Dit doet zij door het ondersteunen van mensen in nood en van organisaties en projecten die mensen in nood helpen. Hierover legt de IPCI jaarlijks verantwoording af aan het bisdom. Zij vergadert vier keer per jaar.

Binnenkort treedt een van de bestuursleden af. Voor de overige bestuursleden loopt de benoemingstermijn over anderhalf jaar af. Om de continuïteit van de IPCI te garanderen, zoeken wij nieuwe bestuursleden. Wij willen dat alle gemeenschappen in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Heeft u belangstelling voor ons werk, meldt u dan via rkcaritasleidschendamvoorburg@gmail.com of via het parochiebureau: 070 327 45 11. Uiteraard zijn wij graag bereid u nadere informatie te geven over verschillende taken van de IPCI.

Vincent Dielwart, voorzitter IPCI

De kunst van het ouder worden



Op 14 oktober 2023 ging de jaarlijkse diaconale inspiratiebijeenkomst over vragen rond pensioen, ouderdom en vitaliteit. Diaken en arts Paulus Falke nam ons mee op een reis naar vitaal oud worden.

Vitaal oud worden berust op vier pijlers: 1. begrip voor wat er met je aan de hand is (ouder worden, afnemende krachten); 2. daar grip op krijgen, de regie houden, maar accepteren wat je niet kunt veranderen en daarmee goed om proberen te gaan; 3. een sociaal netwerk hebben, mensen in je omgeving die je kunnen steunen; 4. de betekenisvolheid van het leven, dat je met een glimlach kunt opstaan om wat er die dag staat te gebeuren. Je mag daarbij vragend in het leven staan: zoek naar wat voor jÓú mogelijk is. Als je afnemende kracht en toenevende zorgbehoefte je gaan afremmen, kun je dat tegengaan door eigen initiatieven te blijven ontplooiën en mensen te zoeken die je meetrekken; geef altijd een tegenwicht aan negatieve krachten.

De adviezen van Paulus: bewéég; eet gezond; wees sociaal; wees niet veroordelend maar positief; accepteer de onvolmaaktheid van de dingen en van jezelf; lach vaak; blij geïnteresseerd leren en vragen; ervaar de traagheid van het leven als iets positiefs; en... doe eens gek!

Emile Verviers

Bijdrage Libanon priesterlustrum

Graag deel ik u nog mede dat u als parochianen bij mijn eerste priesterlustrum op 2 juni maar liefst € 3.985 bij elkaar hebt gebracht. Ik heb het geld meegenomen naar Libanon en gegeven aan de plaatselijke priesters die ik heb ontmoet en die in contact staan met behoeftige parochianen, alsmede aan een medisch project van religieuze zusters. Veel dank voor uw gaven voor de bewoners van dit land, dat inmiddels in (nog) zwaarder weer is gekomen dan tijdens mijn reis eind juni, die nu niet meer op deze manier mogelijk zou zijn...

Kapelaan Daan Huntjens

Adventsactie:

Alle kinderen mogen kind zijn

Het project van de Adventsactie werkt aan begeleiding en onderwijs, gezonde voeding en gezondheidsonderzoek voor kinderen die werken in baksteenfabrieken in West Bengalen. U kunt uw gift nog overmaken op rekeningnummer **NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie met vermelding van 'Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India'**.

Op 16 en 17 december worden er in Leidschendam en Voorburg kerststukjes verkocht. Zie voor meer informatie hierover op bladzijde 11.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Ter overdenking

Wijs oud worden is:

verbinding maken; vriendschappen koesteren; iets nieuws in je aan het licht laten komen; vrede sluiten met de builen en schrammen die je hebt opgelopen; mee blijven lopen met anderen.

Uit Arjan Broers: lezing bij DeZinnen



Column

Nooit te oud

Onlangs las ik op de voorpagina van de plaatselijke weekkrant dat een 81-jarige dame haar eerste boek heeft uitgegeven. De basis voor het boek zijn brieven van haar ouders van meer dan 100 jaar geleden, aangevuld met waargebeurde familie verhalen. Zelf heb ik een sprookjesboek geschreven, met 24 sprookjes gebaseerd op een mooi oud landgoed in de Vlietstreek. En ik hoop dat ik het nog mag meemaken dat het uitgegeven wordt. Hoop doet leven... op elke leeftijd.

Zo herinner ik me een aardige man die samen met zijn vrouw woonde in een verpleeghuis waar ik werkte als ziekenverzorgende. Zijn onderkant was verlamd; daardoor zat hij, en verplaatste zich, in een rolstoel. Maar hij was altijd optimistisch en vrolijk. Hij ging zich pas op latere leeftijd verdiepen in het christelijk geloof en de Bijbel. En toen zijn vrouw overleed begon hij met het volgen van vioollessen... op 80-jarige leeftijd! Niet veel later is hij overleden, maar hij heeft toch de vreugde ervaren van iets nieuws leren en proberen. Zijn enthousiasme was inspirerend voor mij en de mensen die hem kenden.

Zo werkt inspiratie. En zoals het in de Bijbel staat: *“In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht, op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen.”* (Psalm 92 vers 15). Je bent nooit te oud om met jouw enthousiasme anderen te inspireren.

Jerry van Veldhoven

Thérèse van Lisieux en de Alpha

MISSIONAIRE
PAROCHIE

Indrukwekkend was het om op woensdag 13 september de Maartenszaal vol te zien lopen met een onverwacht groot aantal geïnteresseerden in de Alpha. Een grote bijdrage hieraan was zondag 27 augustus, toen in elke kerk oud-Alpha-deelnemers een getuigenis gaven en beschikbaar waren voor gesprek. Uiteindelijk hebben we met zestien mensen uit Rijswijk, Leidschendam en Voorburg tien weken lang een bijzondere gemeenschap mogen vormen. Door de ongecompliceerde presentatie van de kernpunten van het geloof en onze gemeenschap in maaltijd, gesprek en gebed gebeurden er bijzondere dingen in onze relatie met elkaar en met God.

In Nederland is de heilige Thérèse van Lisieux officieus de patroonheilige van de Alpha. Onlangs schreef paus Franciscus een krachtige brief over haar. Ook hij koppelt haar aan nieuwe evangelisatie: mensen (opnieuw) met Jezus in contact brengen, hoofdtak van de missionaire Kerk.



De paus beschrijft hoe de geloofsweg die Thérèse is gegaan, ons bijzonder goed naar de absolute kern en de ‘frisheid van de bron’ kan brengen. Hij doet een oproep die sterk doet denken aan de ervaring die Alpha biedt: *“In een missionaire Kerk moet de boodschap zich concentreren op het essentiële: op wat het mooiste, het grootste, en tegelijkertijd het meest noodzakelijke is. De boodschap wordt vereenvoudigd zonder daarbij ook maar iets van haar diepte en waarheid te verliezen, en wordt zo des te krachtiger en overtuigender. De stralende kern van die boodschap is de schoonheid van de reddende liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, die gestorven is en uit de dood is opgestaan. (...) In een tijd van onverschilligheid en navelstaarderij inspireert Thérèse ons om missionaire leerlingen te zijn, geboeid door de aantrekkingskracht van Jezus en het Evangelie.”*

De paus besluit zijn tekst met dit gebed: *“Lieve heilige Thérèse, in de Kerk moet de kleur, het parfum en de vreugde van het Evangelie stralen. Stuur ons je rozen! Help ons om, zoals jijzelf, altijd vol vertrouwen te zijn op Gods immense liefde voor ons, zodat we elke dag jouw ‘kleine weg’ van heiligheid mogen volgen. Amen.”*

Kapelaan Daan Huntjens

Boekbespreking

Titel: Sycamore: Het katholieke geloof in 20 stappen

Auteur: Stephen Wang

Het boek bestaat uit twintig hoofdstukken met titels als: ‘Op zoek naar geluk’, ‘Het bestaan van God’, ‘Wie is Jezus’, ‘De betekenis van de liefde’, ‘Het hart van het christendom’ en ‘Hoe kun je bidden’. Onderwerpen die gaan over de kern van het katholieke geloof. Elk hoofdstuk bestaat uit drie delen. Elk deel wordt afgesloten met een paar vragen ter overweging. Aan het einde van ieder hoofdstuk staan een aantal Bijbelteksten, en verwijzingen naar teksten in YOUCAT en uit de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Father Stephen Wang werkte als priester in parochies, op scholen en universiteiten in Londen. Hij schrijft op een zeer toegankelijke wijze over de belangrijkste thema's van ons geloof. Het boek is rijk geïllustreerd. Je kunt het als naslagwerk gebruiken. Je kunt het in je eentje lezen, maar ook samen met anderen en er met elkaar over spreken. Het is een boek voor jong en oud, voor ieder die op zoek is naar geluk.



Pier Tolsma, diaken

Films in de serie Cinekerk

In de serie Cinekerk staan de volgende films op het programma. De films worden getoond in de Maartenszaal van de St. Martinuskerk in Voorburg. Ze starten om 20.00 uur precies; u bent welkom vanaf 19.30 uur. Er wordt een vrije gift gevraagd voor de betaling van de auteursrechten.



11 december 2023: 'An'

Ex-crimineel Sentaro verkoopt dorayaki: Japanse pannenkoekjes gevuld met 'An', een zoete rodebonenpasta. Tokue, een oude en spirituele vrouw, helpt hem; zij blijkt overheerlijke 'An' te kunnen maken. De kleine bakkerij komt tot bloei en er ontstaat een bijzondere vriendschap.

23 januari 2023: 'Tori en Lokita'

Twee tieners uit Afrika belanden op de vlucht in België. De film laat het harde leven van deze twee illegale vluchtelingen zien, maar hij toont ook de ontroerende, breekbare vriendschap tussen hen.



Volwassenencatechese over Maria

De Advent en Kersttijd richten onze blik op Maria. Dat willen we in januari nog even doorzetten. Zij heeft haar Zoon ter wereld gebracht, maar kan ons helpen op onze beurt vervuld te worden van God. Op vijf woensdagavonden bekijken we een serie van vijf boeiende video's over Maria van elk ongeveer 25 minuten (Nederlands ondertiteld), gefilmd in onder andere Nazareth, Betlehem, Efeze en Lourdes. Vervolgens gaan we in groepjes in gesprek. Dat de nieuwe parochie mede de naam van Maria draagt, was bij het plannen van deze catechese nog niet bekend, maar is een mooie bijkomstigheid.

Data: de woensdagen 10, 17, 24, 31 januari en 7 februari; in de Maartenszaal. Inloop met koffie en thee om 19.30 uur, start om 19.45 uur, einde om 21.00 uur. Meldt u zich uiterlijk 5 januari aan via het Centraal Parochie bureau in Voorburg of via daan.huntjens@sintmaarten-trinitas.nl, want de deelnemers ontvangen van ons het bijbehorende boekje 'Mij geschiede naar uw woord. Hoe Maria ons helpt om vervuld te worden van God'.

Kapelaan Daan Huntjens

Boekenuitleen in de kerken

Leerling zijn van Jezus vraagt dat wij ons verdiepen in wie Hij voor ons is. Ieder volgt daarbij zijn eigen passende weg. De een neemt deel aan catecheseprogramma's, de ander leest boeken, weer een ander praat met anderen et cetera. Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van kleine bibliotheken achterin onze kerken. Hierin vindt u een beperkt aantal boeken met basiskennis over het katholieke geloof. Deze boeken kunt mee naar huis nemen om te lezen. De mensen van de welkomgroepen zijn u hierbij behulpzaam. We beginnen per 2 december met de eerste bibliotheek in de St. Martinuskerk. Als we daarmee voldoende ervaring hebben opgedaan volgen de andere drie kerken. Op onze website verschijnt een overzicht van de beschikbare boeken.

Pier Tolsma, diaken



Ria Hoogstraat



Wie ben je?

"Ik ben Ria Hoogstraat (75), geboren (in een woonboot) en getogen in Leidschendam. Getrouwd met Eric; we hebben twee kinderen en twee jonge kleinkinderen naar wie ik in stil ontzag kijk. Ik werkte in de financiële administratie en later als ziekenverzorgende. Mijn hobby's zijn kaarten maken, zingen en de natuur; ik ben natuurgids onder andere op Duivenvoorde en werkte als vrijwilliger bij het Rode Kruis en bij de Groene Basis, die kinderen begrip bijbrengt voor de natuur."

Wat doe je?

"In 1968 begon ik met zingen in het Caeciliaoor. Toen het nodig was, werd mij gevraagd om te dirigeren ("ga er maar gewoon voor staan"); na een opstapcursus koördinatie van de Gregoriusvereniging ben ik af en toe ingevallen, en nu ben ik al drieënhalve jaar vaste dirigent van Con Amore. Ook zing ik in de Schola."

Wat beweegt je?

"Godsdienst is een deel van je. Op mijn 12e, bij mijn Plechtige Communie, heb ik vanuit mijn hart gekozen voor het geloof. Ik heb er behoefte aan om naar de kerk te gaan; je kunt er je thuis voelen. Het is geweldig om te zingen ('dubbel bidden') en om te dirigeren; prachtig als de melodie en de tekst van een lied overeenkomen. Mijn koor is een hechte groep en een beetje familie geworden."

Waar hoop je op?

"Ik hoop dat het Kerk-zijn blijft bestaan, misschien in een andere vorm. De teksten van liturgie staan (te) vast; ik heb soms behoefte aan een andere taal (bijvoorbeeld Oosterhuis); de taal van de pastoor trekt mensen aan. De kerk zou wat mogen moderniseren anders blijven er alleen maar oude mensen over. Het One voice muziekteam pakt je en is teken van hoop; ook de teksten en de muziek van JoKo komen bij je binnen. Ook al lijkt er weinig over te blijven, we houden elkaar vast..."

KinderVertelVieringen

Deze vieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen, om hen vertrouwd te maken met de traditie van het katholieke geloof. We bidden, zingen, luisteren naar (Bijbel-)verhalen. Kinderen kunnen spelenderwijs deelnemen.

24 december, 17.00 uur, St. Martinuskerk: Kerst-KinderVertelViering

In de donkere nacht wordt het plotseling heel licht! Dat vertellen we, en dat zullen we ook beleven in de KinderVertelViering van Kerstmis. We vertellen aan kleine kinderen het grote verhaal van Kerstmis. Alle figuren uit de stal zijn erbij. We zingen de traditionele kerstliederen. En natuurlijk bidden we bij het kindje Jezus. Op Kerstavond zijn kinderen, ouders, grootouders van harte welkom om Kerstmis voor de allerkleinsten mee te vieren. Neem een elektrisch kaarsje mee!

Zondag 7 januari, 15.30 uur, St. Martinuskerk: Driekoningen

Drie koningen volgen een ster... en vinden een bijzonder kindje! Samen met deze drie mannen gaan we op weg naar het kindje Jezus. Jullie zullen zelf ook koningen zijn! Jullie zijn van harte welkom. Wie weet word je de koning van de dag, als je een boon in je cake vindt.

Zondag 4 februari, 15.30 uur, St Martinuskerk: Feest van de Ontmoeting

Met een viering die ook wel bekend is als Maria Lichtmis vieren wij het Feest van de Ontmoeting. We vieren dat Jezus naar de tempel wordt gebracht. Aan de poort van de tempel ontmoet de heilige Familie Simeon en Hanna. Een bijzondere ontmoeting! Het Kind krijgt een naam en gaat vervolgens naam maken! Met de allerkleinsten vieren we de betekenis van een naam krijgen bij de Doop, met bijzondere aandacht voor het licht en een lichtje willen zijn in het leven. Na afloop zijn er de pannenkoeken die horen bij de traditie van Maria Lichtmis.

Kindje Wiegen in de HH. Petrus en Pauluskerk

Op eerste Kerstdag bent u om 15.00 uur met de allerkleinsten welkom om de Kerststal te bezoeken, daar liedjes te zingen en een kaarsje op te steken.

Kerstviering in Rijswijk voor kinderen

Op Kerstavond 24 december, om 19.00 uur, is er in de Bonifatiuskerk een Kerstvertelviering. Het Kerstverhaal wordt naverteld en we zingen de kerstliederen samen met de Koorschool. Jullie, kinderen, kunt dan meespelen: verkleed als herder, heraut, engel of koning, of wie weet als Maria of Jozef. Je hoeft niets te zeggen of uit je hoofd te leren. Als je wilt meespelen, kom dan rond half zeven al naar de kerk. Dan kan iedereen mooi aangekleed worden. Heel fijn als jullie komen; breng broertjes en zusjes en vriendjes mee! Tot dan...

Yvonne en Emile Verviers-Beker



KinderWoordDienst

Op weg naar Kerstmis

Tijdens de Advent, op de zondagen **3, 10 en 17 december** is er Kinderwoorddienst in de St. Martinuskerk tijdens de **H. Mis om 9.30 uur**. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Kerstgezinsmis

Op Kerstavond is er om 19.00 uur in de St. Martinus een Kerstgezinsmis met ondersteuning door de Zanggroep. Deze Eucharistieviering is speciaal bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen.



Vormselviering

Gijs, Maxime, JD, Olivia, Sophie, Lena, Martyna, Tadhg, Liselotte, Sofia, Rense, Wayra, Joris, Floris-Jan, Tom en Dylan: op zondag 5 november 2023 ontvingen zij uit handen van bisschop Van den Hende het sacrament van het Vormsel. Het was een feestelijke en indrukwekkende Eucharistieviering in de H. Bonifatiuskerk.

Deze jongeren zetten een moedige stap, zei de bisschop. Die moed is een mooie eigenschap, die zal helpen om hun talenten in te zetten om mee te bouwen aan het Rijk van God. Mogen zij daarbij in hun leven steeds de kracht van de heilige Geest ervaren.

