

Parochie HH. Maria en Jozef een feit

Bij het verschijnen van dit nummer van Kerk aan de Vliet is de parochie HH. Maria en Jozef een feit. U heeft op dit moment het vertrouwde blad in uw handen, maar nu is het een parochieblad en geen federatieblad meer. Dit wordt gelijk duidelijk rechts bovenaan de pagina, waar u het nieuwe parochielogo ziet. De kleuren van het logo ziet u terugkeren door het blad heen. Zo doet het parochieblad Kerk aan de Vliet recht aan het recente verleden en aan de huidige situatie de toekomst in. Dat is ook altijd de insteek van het bestuur en het pastoraal team geweest bij alle gesprekken, besluiten en initiatieven de jaren door van steeds intensere samenwerking tussen de drie parochies en dat uiteindelijk tot de oprichting van onze huidige parochie heeft geleid.

Naamdag van de parochie

De naamdag van onze nieuwe parochie HH. Maria en Jozef vieren we op of rond 2 februari: namelijk het feest van de opdracht van de Heer in de tempel oftewel in de volksmond Maria Lichtmis. De patronen van de vier kerken van onze parochie zullen op of rond hun eigen dag herdacht worden. Op deze naamdag 2 februari zijn we in de lezingen uit de Bijbel getuige van een bijzonder beweging, een bijzondere weg door mensen ondernemen. Je zou kunnen spreken van een dubbele bedevaart. Enerzijds van Maria en Jozef met het kind Jezus in hun armen en anderzijds van Simeon en Hanna. Simeon en Hanna werden in hun geloof bevestigd en vervuld met hoop toen zij Jezus begroetten en ontmoetten.

Samen op weg als pelgrims van hoop

Dat eenieder in onze nieuwe parochie naar zijn of haar vertrouwde kerk mag blijven komen als een pelgrim van hoop. Dat iedereen op voorspraak van de heilige Maria en de heilige Jozef groeit in geloof en liefde in onze parochie zoals Simeon en Hanna in Jeruzalem. Ontmoet Christus en ga samen op weg als pelgrims van hoop.

Pastoraal beleidsplan

Zoals eerder geschreven is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw pastoraal beleidsplan voor de komende drie jaar. In november is een eerste concept uitgebreid besproken met het parochiebestuur en met afgevaardigden uit de vier geloofsgemeenschappen. Na verwerking van het geleverde commentaar zal het nieuwe beleidsplan begin februari worden gepubliceerd.

Pastoor Wim Bakker

De verloving van Maria en Jozef

"Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef..." (Matteüs 1,18). Deze woorden hebben menig kunstenaar geïnspireerd tot het afbeelden van de verloving van Maria en Jozef. De hiernaast afgebeelde icoon van de verloving is geschilderd door Geert Hüsstege.



In dit nummer

- 2 Van het bestuur
- 3 Afscheidsinterview kapelaan Huntjens
- 5 Geloven en vieren
- 6 Nieuws Rijswijk
- 8 Liturgieoverzicht

- 10 Nieuws Leidschendam-Voorburg
- 13 Kerk en wereld
- 14 Inspiratie en bezinning
- 15 Leren en verdiepen
- 16 Jeugd en jongeren

Volgend nummer

Het volgende nummer verschijnt op 14 maart. Kopij inleveren tot uiterlijk 23 februari. Zie ook het colofon.

Contact en colofon

Contact

HH. Benedictus en Bernadettekerk
070 394 07 08,
benedictusbernadette@mariajozef.nl

H. Bonifatiuskerk
070 399 24 16, bonifatius@mariajozef.nl

St. Martinuskerk
070 327 45 11, martinus@mariajozef.nl

HH. Petrus en Pauluskerk
070 327 43 10,
petruspaulus@mariajozef.nl
Zie voor de locaties en voor de bankrekeningen de pagina's 6 en 10.

Centraal parochieadres

Van Vredenburgweg 67,
2282 SE Rijswijk
e-mail: parochie@mariajozef.nl

Website: www.mariajozef.nl

Facebook: @parochiemariajozef
webmaster@mariajozef.nl

Pastoraal team

W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@mariajozef.nl
070 319 44 41

D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@mariajozef.nl
070 327 45 11

drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@mariajozef.nl
06 12 96 70 36

Parochiecatecheet

Mw. P.M. Plaizier-van Gurp
nellie.plaizier@mariajozef.nl

Federatiecoördinator

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
federatiecoördinator@mariajozef.nl

Colofon

Jaargang 8, nummer 1
Kerk aan de Vliet is een uitgave van de parochie HH. Maria en Jozef te Den Haag, Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

Redactie en medewerkers

Metka Dijkstra, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Ben Tetteroo, Pier Tolsma,
Emile Verviers en Dave Zagers.

Kopij: kadv@mariajozef.nl

Opplage: 3.300 exemplaren

Druk: Editoo, Veenendaal



Van het bestuur

Van de bestuurstafel



In het bestuur zijn we de laatste tijd erg druk geweest met de praktische zaken rondom de nieuwe naam.

Wachtend op het decreet van de bisschop hebben we het logo ontwikkeld en is er een start gemaakt met een nieuwe huisstijl. Achter de schermen kunnen de administratieve systemen nu ook aangepast en aan elkaar gekoppeld worden. Tijdens deze processen werd weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om volledige gegevens van parochianen voor interne informatie en communicatie te hebben. Is uw vermelding helemaal compleet en up to date? Laat het ons alstublieft weten.

De begroting en prijsaanpassingen 2024 stonden op de agenda; het pastoraal beleidsplan is doorgenomen en aangevuld. Daarnaast zijn het afscheid van kapelaan Daan Huntjens, de verwelcoming van pastor Arno Aardoom en de markeringsviering op 3 februari besproken.

Zondag 7 januari vond in de Benedictus en Bernadette een gezellige vrijwilligersmiddag plaats met een hapje en een drankje. Als deze bijeenkomst een standaard aan mag geven voor het enthousiasme voor alle kerkwerk van de vrijwilligers in onze parochie, dan tekenen we als bestuur daarvoor!

Hartelijke groet, in vrede en liefde, Lizette de Groot

Tariefswijzigingen 2024

In het kader van de algemene prijsstijgingen van de afgelopen jaren heeft het parochiebestuur besloten onder meer de stipendia van de misintenties te verhogen en wel van € 10,- naar € 12,-. Voor misintenties die al opgegeven zijn voorafgaand aan deze bekendmaking, geldt dit gewijzigde tarief nog niet. Ook is de prijs van offerkaarsen verhoogd en wel naar € 0,50 per kaars. Misintenties kunnen worden opgegeven via het secretariaat van de betreffende locatie.

Namens het parochiebestuur, Emile Duijsens, penningmeester

Ledenadministratie

Een groep vrijwilligers doet de ledenadministratie in de applicatie DocBase. Via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) ontvangen wij mutaties over verhuizingen, overlijden, naamswijziging et cetera van de Gemeentelijke Basisadministratie. Indien een katholiek binnen onze parochie komt wonen, wordt deze persoon bij ons geregistreerd als parochiaan.

Sinds de invoering van de wet bescherming persoonsgegevens worden wijzigingen in de gezinssituatie zoals geboorte en scheiding niet meer doorgegeven aan SILA. Dit betekent dat u zelf bij de geboorte van een kind uw kind als lid moet inschrijven bij de parochie. Hiervoor vindt u een aanmeldingsformulier op de website van de parochie.

Politiek Den Haag debatteert al jaren over de afschaffing van doorgeven van gegevens via SILA. Wij hebben vanuit het bisdom de opdracht gekregen om e-mailadressen en telefoonnummers van onze parochianen te noteren zodat we hierop voorbereid zijn. De e-mailadressen kunnen we dan ook gebruiken voor de Actie Kerkbalans. Dit levert een besparing op van de drukkosten en de enveloppen. Om de kerkbijdrage aan de juiste geloofsgemeenschap te kunnen toewijzen, ontvangen we ook graag uw bankrekeningnummer. U helpt ons enorm als u bij het overmaken van de kerkbijdrage uw adresgegevens noteert. Meer informatie vindt u op onze website.

Mariëtte van den Berg, coördinator ledenadministratie

Afscheidsinterview kapelaan Daan Huntjens

Na meer dan zes jaar neemt kapelaan Daan Huntjens afscheid van onze parochie en zal hij in Leiden en omgeving een nieuwe uitdaging aangaan.

Kerk aan de Vliet ging hierover met hem in gesprek.



Hoe heb je jouw tijd in de federatie Vlietstreek beleefd de afgelopen jaren?

“Ik besef nu pas dat er een tijd in de federatie Vlietstreek bestaat, nu ik wegga. Het was een natuurlijke habitat voor mij en ik voelde me als een vis in het water. Een eerste ervaring is meteen een totaalervaring, te vergelijken met een eerste baan. Na mijn stage ben ik hier terecht gekomen en daarna snel gewend. Het hielp ook dat ik hier al woonde, op Vronesteyn, voordat ik benoemd werd, en dat pastoor Bakker mijn rector was geweest op Vronesteyn. Je beseft dan eigenlijk niet dat je benoemd wordt. Het was een mooie plek om relatief vrij van lasten ervaring op te doen als priester, mede omdat de afstanden tussen de kerken niet zo groot zijn.”

Wat maakte de parochiefederatie zo'n fijne werkplek?

“Het voorstedelijke karakter van de parochies. Ze liggen tegen Den Haag aan en kennen een evenwicht tussen rust en reuring. Het is een homogeen gebied met een atmosfeer die me aanspreekt. Het is een plek waar ik kon voortbouwen op het werk van mijn voorgangers hier, op de basis die zij hebben gelegd. Zoals de kindervertelevingen die ik een tijd lang heb verzorgd en van Therèse Beemster heb overgenomen. Er was ook ruimte voor nieuwe dingen, zoals Alpha. Wat ook belangrijk voor me was, was de conferentie in Breda in 2022 over het boek van priester James Mallon ‘Als God renoveert’. Ik heb de nieuwe evangelisatie altijd belangrijk gevonden, maar was in de jaren daarvoor toch in een modus terecht gekomen van ‘ik doe mijn werk gewoon en de Heer zorgt voor de rest’. Tijdens de conferentie werd ik me er meer van bewust dat ik ook als taak had een missionaire priester te zijn. Tuurlijk helpt de Heer mee, maar ik besepte ook dat ik zelf meer kon doen. Een goed initiatief is de openstelling van de Bonifatiuskerk. Dat was meer dan het openen van de deuren, want we wilden ook mensen

inzetten die graag bezoekers in contact willen brengen met Jezus. Het staat bezoekers uiteraard vrij om hier wel of niet op in te gaan, en tegelijkertijd is dit kerkbezoek wel een weg naar een ontmoeting met Jezus. Die mogelijkheid wilden we nadrukkelijk wel bieden, bijvoorbeeld in de vorm van parochianen die met je mee willen bidden. Ik ben ook erg blij met het initiatief van Nellie Plaizier om de Alpha verder uit te rollen, zodat parochianen ieder op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan het beter leren kennen en uitdragen van Christus.”

Wat zijn de hoogtepunten geweest van jouw tijd hier?

“De Mis is iedere dag weer een hoogtepunt voor een priester. In de persoonlijke begeleiding van mensen heb ik veel hoogtepunten gevonden, wanneer je getuige bent van een doorbraak of de Heer ziet werken in het leven van mensen. Je krijgt die niet iedere week of maand, maar als ik terugkijk naar zes jaar hier werken dan heb ik veel van deze pareltjes gevonden, vooral in de Biecht. Het is mooi om de Heer te zien werken in die personen

Vervolg van het interview op bladzijde 4

Pastor Arno Aardoom stelt zich voor

Mijn naam is Arno Aardoom, 45 jaar en op 18 november tot priester gewijd. Ik ben opgegroeid in Dordrecht en na mijn studie bestuurskunde heb ik bijna twintig jaar gewerkt als leidinggevende bij de Sociale Verzekeringsbank in Rotterdam. Opgegroeid in twee kerkelijke tradities (katholiek en protestant) ben ik geleidelijk aan steeds actiever geworden binnen de katholieke parochie van Dordrecht en in 2018 begonnen aan de priesteropleiding.

De laatste twee jaar van de opleiding liep ik stage in de Clara- en Franciscus-federatie in het Groene Hart. Ook na mijn diakenwijding heb ik hier met veel plezier mogen werken en daarna zelfs nog enkele maanden als priester. Ik kijk dan ook met veel dankbaarheid terug op deze waardevolle periode, maar zie tegelijk met vreugde uit naar het werken in een nieuwe parochie.

Op de website van de parochie staan verwijzingen naar verschillende filmpjes die gemaakt zijn rond mijn priesterwijding met nog meer informatie over mijn achtergrond, maar schroom niet om mij te bevragen. Ik zie ernaar uit om velen van u binnen afzienbare tijd te ontmoeten en nader kennis te maken.



Hartelijke groet, pastor Arno Aardoom

Brood- en Banketbakkerij



Paulens Bakkerij
Het smaakt!

WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672



Indrapura *Rijswijk*
Indonesisch Specialiteiten Restaurant
Authentiek Indonesische gerechten

Hendrik Ravesteijnplein 61, 2282GW Rijswijk
070 399 5151 of 06 23 13 83 86
www.indrapura-rijswijk.nl

SchuldHulpMaatje

Een SchuldHulpMaatje helpt bij financiële zorgen

<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/rijswijk/>
<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorborg/>



Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding



Van Vredenburgweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143

Dag en nacht bereikbaar

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Vervolg interview met kapelaan Huntjens

en daar getuige en soms een instrument van Hem te mogen zijn. Ook de Alpha van dit jaar, met zestien mensen, was erg bijzonder. Daar kwamen mooie banden tussen de deelnemers onderling en met God uit."

Wat heb je hier geleerd?

"Heel veel. Dat het belangrijk is om mensen met elkaar in contact te brengen en dingen te laten meemaken. Op de vervolgconferentie in Veenendaal hebben Nellie en ik meer parochianen meegenomen dan naar Breda. Uit de contacten tussen parochianen die iets met elkaar meemaken komen mooie initiatieven voort. De parochie is niet voor niets een gemeenschap. Het vereist soms een andere manier van denken, in termen van mensen en ook processen. Ik denk vrij logisch in stappen. Ik doe dit en dan doe ik dat. Soms moet je ook bijeenkomsten beleggen en mensen bij elkaar brengen, zoals diaken Tolsma mij heeft laten zien. Ik heb ook geleerd om een meer realistische visie te ontwikkelen op wat ik kan bereiken. In 2018 dacht ik nog dat als ik tijdens de Kerstnacht mis de preek maar goed genoeg zou doen er van de vierhonderd mensen die normaal niet naar de kerk zouden komen minstens twintig een intensieve bekering zouden doormaken en daarna wel iedere zondag zouden komen. Maar zelfs al zou de preek heel goed zijn, dan mag je al blij zijn als één of twee mensen op de een of andere manier iets meenemen. En dat ze dan niet per se iedere zondag in de kerk zitten, maar eens in de maand. Realistische verwachtingen, zonder de hoop op wonderen en steun van de Heer op te geven. Ik heb wel geleerd dat

ik meer kan oplossen dan ik dacht en dat de Heer ook door mij echt kan werken. Tot slot heb ik ook veel geleerd over het leven van de mensen en de moeilijkheden die zij meemaken. En dat je ook kunt loslaten en beseft dat je ook een dienaar bent en niet alleen verantwoordelijk bent om de problemen van mensen op te lossen. Dat er ook nog iemand anders aan het werk is en dat ook andere mensen in de parochie willen helpen."

Wat ga je het meeste missen?

"Ik ga de mensen missen, en het fietsen door Voorburg, Leidschendam en Rijswijk. De mensen die je kent, tegenkomt en waar je een praatje mee maakt of er voor kan zijn. Voordat je dat weer hebt in een nieuwe parochie, ben je wel weer even verder. Wat ik het meeste ga missen is het gemak waarmee je samen kan werken met mensen. Ik ken de mensen hier, waar ze zich mee bezig houden en wat ze weten. Dan weet je ook makkelijk wie je kan vragen voor een bepaalde activiteit of project of kon je mensen met elkaar in contact brengen. Die laatjes in mijn hoofd moeten weer opnieuw gevuld worden."

Wat gaat de toekomst jou brengen?

"In Leiden word ik opnieuw kapelaan, in een gebied met meer kerken dan hier. Dit dan voor de helft van de tijd, want ik heb ook een studieopdracht gekregen van het bisdom. Hierdoor zal ik minder tijd per kerk hebben. Ik zal minder direct betrokken zijn bij wat er concreet op iedere plek gebeurt. De studieopdracht heeft ook examenmomenten, maar kan gelukkig ook grotendeels vanuit de parochie gevolgd worden."



Kinderen versieren palmpaasstokken

Beste kinderen, DOE MEE aan de Palmpasenviering zondag 24 maart. Maak je eigen palmpaasstok, daarmee kun je een medemens héél blij maken.

HH. Benedictus en Bernadettekerk en H. Bonifatiuskerk

Vanaf 18 maart kun je een kale palmpaasstok ophalen bij de secretariaten van de kerken. Jullie moeten zelf zorgen voor de versiering en lekkernijen aan de palmpaasstok (zie pagina 16). Op Palmzondag zijn jullie om 9.30 uur welkom in de viering in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Je neemt dan je eigen palmpaasstok mee. De kinderen van de Koorschool zullen zingen. Aan het einde van de viering helpen de vrijwilligers je aan een adres om je palmpaasstok aan een oudere of zieke te schenken.

St. Martinuskerk

LET OP: Dit jaar maken we samen de palmpaasstokken op vrijdag 22 maart, in de Maartenszaal. Kom met je gezin, ook vriendjes, opa's en oma's zijn welkom! Neem zelf de versiering mee (zie pagina 16). Inloop vanaf 15.45 uur, om 16.00 uur starten we en om 17.00 uur zijn we klaar. Je krijgt eerst uitleg over de palmpaasstok, dan versieren jullie de stok en kies je een adres. We bewaren de stokken in de kerk tot Palmzondag. Om 9.30 uur is de viering, in processie lopen jullie mee met je palmpaasstok. Er is dan een kinderwoorddienst. Na de viering breng je je palmpaasstok weg om iemand te verrassen.

Sacrament van Boete en Verzoening

Op weg naar het feest van het Leven, het Paasfeest krijgt u de gelegenheid om u met God te verzoenen. Christus heeft zijn leven gegeven om ons te herstellen van onze gebrokenheid door de zonde. Hij ontfermt zich over ons door ons gebed en met name in het Sacrament van Boete en Verzoening geneest en heelt Hij ons.

In de Veertigdagentijd zijn er de volgende mogelijkheden om het Sacrament te ontvangen: in de St. Martinuskerk op 16 maart om 16.00 uur en op 21 maart om 10.00 uur; in de HH. Benedictus en Bernadettekerk op 19 maart om 10.00 uur; in de H. Bonifatiuskerk op 22 maart om 10.00 uur en in de HH. Petrus en Pauluskerk om 19.00 uur na afloop van de Boeteviering.

Pastoor Wim Bakker

HH. Petrus en Pauluskerk

Kinderen zijn op Palmzondag samen met hun gezin welkom in het parochiecentrum De Haard. Neem zelf de versiering mee (zie pagina 16). Inloop vanaf 9.45 uur. We starten om 10.00 uur met uitleg: wat betekent die stok eigenlijk? Daarna gaan jullie met elkaar de stok versieren. Na een korte pauze is om 11.00 uur de viering in de kerk. In een processie lopen de kinderen met de stokken de kerk in. Er is dan een kinderwoorddienst. De communicanten krijgen hun eigen catechese. Na de viering breng je de stok naar iemand die je er blij mee maakt.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Palmtakjes inleveren

U kunt uw palmtakje van afgelopen jaar bij de ingang van de kerk inleveren. Deze palmtakjes worden verbrand en met de as kunt u het askruisje ontvangen op Aswoensdag 14 februari in uw parochiekerk. (zie liturgierooster)

Bestel uw eigen huispaaskaars

Pasen is in aantocht en dus kunt u weer via ons uw eigen huispaaskaars bestellen. In februari ligt er achterin uw kerk een bestellijst waarop u uw gegevens kunt invullen en welke kaars en of kandelaar u wilt bestellen. In de eerste week van maart worden de kaarsen door de parochiesecretariaten besteld zodat u vóór Pasen over uw kaars kunt beschikken. Wilt u bij het ophalen van uw kaars alstublieft contant en gepast betalen?

Oecumenische vieringen in de Veertigdagentijd

Gedurende de Veertigdagentijd zijn er in Voorburg op de woensdagavond oecumenische meditatieve vieringen. Deze vieringen worden voorbereid door een werkgroep vanuit de Martiniwijkgemeente (PGV) en de Sint



Martinuskerk. Vanuit eenheid in verscheidenheid worden de vieringen uitgewerkt. Het centrale thema is dit jaar 'Aan tafel met Jezus'. In Woord en gebed, stilte en zang zal worden stil gestaan bij dit thema. Na de viering zal er gelegenheid zijn nader op het onderwerp van de avond in te gaan. De vieringen worden gehouden op vijf woensdagen: 21 en 28

februari en 6, 13 en 20 maart om 19.30 uur in de dagkapel van de Sint Martinus. U bent van harte welkom bij deze vieringen, bidt en zing mee!

In Rijswijk zijn we nog in gesprek met de andere kerken. Het is onze wens ook daar weer deze vieringen op de woensdagavonden te organiseren. Het thema is waarschijnlijk hetzelfde als in Voorburg. De vieringen zijn in Rijswijk waarschijnlijk om 19.30 uur in de Hofrustkapel. In de Goede Week zijn er op maandag- dinsdag- en woensdagavond om 19.00 uur weer de oecumenische avondgebeden in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de Nieuwe Kerk. Zie ook op onze website.

Pier Tolsma, diaken



HH. Benedictus en Bernadette

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchillaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadette@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,
t.n.v. HH. Maria en Jozef



H. Bonifatius

ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
bonifatius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,
t.n.v. HH. Maria en Jozef

Muziek in de Bonifatius

Op **zondag 25 februari** om 15.00 uur verzorgt Erwin Weersta (vleugel) een concert met als titel 'Meditatieve muziek door de eeuwen heen'. Het centrale thema van dit concert is bezinning en reflectie. Al eeuwenlang hebben componisten zich met deze thematiek beziggehouden. Ook voor de componisten van deze tijd is dit een



belangrijk thema. Er staan werken op het programma van Ó. Arnalds, J.S. Bach/A. Siloti, O. Messiaen, A. Pärt, F. Schubert, A. Vossoughi, F. Chopin, E. Rautavaara, O. Gjeilo en A. Scriabin.

Op **zondag 17 maart** om 15.00 uur een optreden van Alba Gonzáles Blanco (viool) en Carlos Bollo (piano) met als thema 'Musical encounters'. U kunt luisteren naar de vioolsonate nr. 4 in e mineur, opus 27, nr. 4 van Eugène Ysaÿe, het vioolconcert in D majeur, opus 77, van Johannes Brahms, de prelude en Fuga in e klein, BWV 548, van Johann Sebastian Bach en tot slot een werk van Manuel



de Falla, een leidende figuur in het Spaanse muzikale nationalisme, die 'Siete canciones populares españolas' (Zeven Spaanse populaire liedjes) componeerde.

Deze concerten in de Bonifatiuskerk beginnen om 15.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte. Welkom! Het complete concertprogramma Muziek in de Bonifatius 2024 is te zien op www.muziekindebbonifatius.nl.

Financieel resultaat eindejaarsactie 2023

Begin december hebben we middels een zogenaamde eindejaarsbrief 2023 een beroep op u gedaan een extra financiële bijdrage te leveren om het financieel jaar 2023 van de parochie zo goed mogelijk af te sluiten. Aan die oproep hebben tot 5 januari 2024 in totaal 270 parochi-

Vrienden van de Bonifatius



De Stichting Vrienden van de Bonifatius heeft op Kerstavond na afloop van de vieringen voor de aanwezigen 350 glazen warme chocolademelk en Glühwein geschonken. Zo kon men op een ludieke manier en verwarmd de feestdagen in. Uiteraard hoopt de Stichting met deze actie een graantje mee te pikken voor haar activiteiten in de Bonifatiuskerk.

Doneren kan met een (periodieke) gift vanaf € 10,- per maand via bankrekening: NL69 RABO 0113 6883 42 ten name van Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk. Na overmaking brengen wij u graag een wijnglas met een inscriptie van de Bonifatiuskerk bij u thuis.

Stichting Vrienden Bonifatiuskerk

anen (en hun gezinsleden) gehoor gegeven en het mooie bedrag van € 23.800 bij elkaar gebracht. Het parochiebestuur wil alle donateurs van harte dankzeggen voor deze gulle extra donaties.

Namens het parochiebestuur, Emile Duijsens, penningmeester

Expositie HH. Benedictus en Bernadettekerk

Wij bedanken mevrouw Ineke Bitter voor haar prachtige iconen van het kerstgebeuren.

In de komende Veertigdagentijd exposeert Claire Verriers opnieuw haar prachtige tekeningen van de veertien staties van Jezus lijden. Die zullen ook tijdens de komende viering van de Kruisweg worden getoond. Zij zullen ons de komende tijd inspireren.



Award voor Paul Schott

Op 13 januari heeft Paul Schott de publieksprijs van de Oud is Goud Award van Wij.Rijswijk ontvangen. Hij zette zich lang in voor de Bonifatius, als bestuurder en beheerder, en ook voor Muziek in de Bonifatius en het Strandwalfestival. Paul: *“Wordt ook vrijwilliger, dat houdt je gezond en fit.”*

Koekjes bakken voor de Vastenactie

Vorig jaar bakten we met kinderen koekjes voor de Vastenactie. Deze koekjes werden na de viering in de Benedictus en Bernadettekerk aan de kerk-gangers aangeboden. Dat leverde een hoop blije gezichten op en een mooie bijdrage voor het Vastenactieproject op. Dit jaar willen wij hier weer mee aan de slag, maar nu ook in de Bonifatiuskerk. Ouders kunnen zich met hun kinderen bij mij melden. De data voor het bakken van koekjes en het aanbieden na de vieringen zullen we in overleg met elkaar vaststellen.

Missie, Ontwikkeling en Vrede, Stepanka Huisman, 06 11 83 63 66



Onthulling Gerardus Majella-plaquette



Bij het afscheid van het Gerardus Majellakoor op 26 november onthulde scheidend dirigent Ben van Oosten samen met de voorzitter van het koor de plaquette met de naam van Gerardus Majellakerk, achterin de Gerardus Majellakapel van de Bonifatiuskerk, als blijvende herinnering aan deze toenmalige kerk.

Vrijwilligersmiddag in Benedictus en Bernadettekerk

Zondag 7 januari hebben het beheeren het altaarteam van de Benedictus en Bernadettekerk samen met een kleine feestcommissie een gezellige middag georganiseerd voor de vrijwilligers van deze kerk. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst. De circa tachtig aanwezigen vonden het heel plezierig om andere vrijwilligers te ontmoeten; de een actief in één werkgroep, de ander in twee of drie of zelfs meer. Sommigen waren heel verrast dat we met zovelen actief zijn. We hebben elkaar beter leren kennen en de gesprekken hebben zeker voor meer binding gezorgd. Wim, de spil van de maaltijdgroep, had, samen met zijn vrouw Ria, gezorgd voor heerlijke hapjes. Een mooie start van 2024 voor onze geloofsgemeenschap!



Familieberichten

Gedoopt

Makaio Tan
Cain Habib
Kajetan Szucko

Overleden

Leny Roerade-Meijers (89)
Wil van Elk

In deze rubriek worden de overledenen genoemd die een uitvaart hadden met betrokkenheid van de parochie. Als u prijs stelt op vermelding van een andere overledenen parochiaan, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat.

Maaltijden in de BB-kerk



U bent welkom voor een maaltijd in de Benedictus en Bernadettekerk op de woensdagen 7 en 21 februari en 6 en 20 maart. De maaltijden beginnen om 17.00 uur. De zaal is open om 16.30 uur. De kosten bedragen € 6,- inclusief koffie of thee; wijn €1,-.

Aanmelden: de maandag ervoor tussen 17 en 18 uur; tel. 070 396 06 99 of bij geen gehoor 070 325 43 02.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 3 en zondag 4 februari: 5e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Mgr. Van den Hende & past. team	St. Maarten, gezamenlijke viering parochiefusie
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Schola cum Jubilo, voorstellen pastor Aardoom
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
zo	11.15	P&P	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Con Amore, voorstellen pastor Aardoom
zo	15.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaazier	KinderVertelViering
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 10 en zondag 11 februari: 6e zondag door het jaar

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Resonet in Laudibus, voorstellen pastor Aardoom
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.15	Bon	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Gloria Deo, voorstellen pastor Aardoom
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	13.00	Bon	Dopen	Pastoor Bakker	
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Woensdag 14 februari: Aswoensdag, collecte voor de Vastenactie

wo	10.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
wo	12.45	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	
wo	19.00	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
wo	19.00	Mar	Gebed	Diaken Tolsma	St. Maarten
wo	19.00	P&P	Gebed	Pastoor Bakker en gebedsl. De Wit	Con Amore

Zaterdag 17 en zondag 18 februari: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	One voice muziekteam
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Samenzang
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 24 februari en zondag 25 februari: 2e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Koorschool
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 2 en zondag 3 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Schola cum Jubilo
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	JoKo
zo	15.30	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaazier	KinderVertelViering
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Kruisweg

In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. U bent van harte welkom ook een keer mee te bidden als voorbereiding op Pasen.

Zaterdag 9 en zondag 10 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	13.00	Mar	Dopen	Pastoor Bakker	
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 16 en zondag 17 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 23 en zondag 24 maart: Palmzondag

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	De Vierjaargetijden
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Koorschool
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Samenzang
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Vieringen op weekdays

Let wel: Met ingang van 5 februari zijn er enkele veranderingen in het rooster.

maandag	19.30	B&B	Eucharistieviering	woensdag	12.45	Mar	Eucharistie & 3e wo aanbidding
dinsdag	09.30	P&P	Eucharistieviering	woensdag	19.00	P&P	Rozenkrans
1e dinsdag	09.30	B&B	Gebedsviering	1e, 3e en 5e do	09.30	Mar	Eucharistieviering
2e t/m 5e di	09.30	B&B	Eucharistieviering	2e en 4e do	09.30	Mar	Communieviering
woensdag	09.30	Bon	Eucharistieviering	donderdag	09.30	P&P	Eucharistie & 1e do aanbidding
				vrijdag	09.30	Bon	Eucharistie & 1e vr aanbidding

Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus

Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Digitale Veertigdagenretraite thuis: De steen is weggerold

U kunt zich via www.40dagenretraite.org voor deze retraite inschrijven. Deelnemers krijgen dagelijks, vanaf Aswoensdag tot Pasen, een mail met Bijbelteksten, meditatieve vragen en citaten. Deze retraite, aangeboden door de jezuïeten, biedt een innerlijke reis op weg naar Pasen en wordt door velen als verrijkend ervaren.

Doe mee! In overleg kan voor u een aparte uitwisselingsgroep worden gestart.

Yvonne en Emile Verviers

Desgewenst kunt u uw ervaringen in deze retraite met elkaar delen; dat kan op de *dinsdagen 27 februari en 12 en 26 maart*, in de Benedictus en Bernadettekerk na afloop van de viering, van 10.15-11.30 uur. Inlichtingen en opgeven via verviersbeker@hetnet.nl. Laat u deze mogelijkheid om diepgaand over uw geloof te denken en te praten niet ontgaan. Deze bijeenkomsten zijn óók bestemd voor parochianen uit Leidschendam en Voorburg.





St. Martinus

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
martinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,
t.n.v. HH. Maria en Jozef



HH. Petrus en Paulus

di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam
petruspaulus@mariajozef.nl
bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,
t.n.v. HH. Maria en Jozef

Koningsbeeld kerststal gerestaureerd

Het opzetten en afbreken van de kerststal in de Petrus en Pauluskerk vraagt heel wat mankracht, en zorg. De zware, grote beelden zijn van gips. Moeilijk te tillen en dus heel kwetsbaar. Dat bleek in december toen de beelden-groep uit de (te kleine) opslagplaats werd gehaald. Een van de koningen had behoorlijke schade. Door een snelle actie van Joop van Heeswijk en Kim Verhage werd het beeld binnen een paar dagen gerepareerd en gerestaureerd en kon de koning in oude glorie zijn plek bij de kribbe weer innemen. Kim Verhage was daarvoor de aangewezen persoon want Kim is flink op weg met de opleiding tot Specialist Restauratie & Decoratie.



Maak je eigen Paaskaars

Op vrijdag 1 maart kun je van 13.30 tot 15.30 uur je eigen Paaskaars maken in de pastorie van de Martinuskerk. Marja en Marion zullen deze activiteit begeleiden. Eerst is er een korte uitleg van symbolen die vaak gebruikt worden. Daarna ga je aan de slag en bepaal je welke symbolen bij jouw manier van geloven passen. Er zijn veel voorbeelden aanwezig. Je werkt met dunne velletjes gekleurde was waar je figuren uit snijdt, die je op de kaars plakt. Iedereen met een beetje fijne motoriek kan dit, en wij helpen waar nodig.

Het is niet alleen leuk om te doen maar ook mooi om daarna thuis je eigen Paaskaars te branden, of misschien als cadeau aan iemand te geven. Zie op foto eerder gemaakte kaarsen. Kosten: € 20,- inclusief alle materiaal, de kaars van 40 cm en koffie of thee, en alleen contant te betalen. Plaats: Maartenszaal in de pastorie van de Martinuskerk. Aanmelden kan tot uiterlijk 16 februari bij marion.claassens@yahoo.co.uk of bel 06 16 03 34 49.



Gewijzigde tijden

Vanaf 5 februari gaat de viering in de HH. Petrus en Pauluskerk van vrijdag- naar donderdagmorgen. De ochtendvieringen in de St. Martinuskerk en de HH. Petrus en Pauluskerk beginnen voortaan om 9.30 uur (dus niet meer om 9.00 uur).

Het parochiesecretariaat van de HH. Petrus en Pauluskerk is voortaan geopend op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dus niet meer op vrijdag.

Vrouw en Geloof

De kring Vrouw en Geloof heeft rond het thema 'Grenzen' bijeenkomsten op 21 februari in de Hoeksteen (Rozenboomlaan 119 in Voorburg) en op 20 maart in de Maartenszaal naast de Martinuskerk. Op 20 maart is Antje van der Hoek inleidster. De bijeenkomsten starten om 10.00. Meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl.

Kruisweg bidden in Leidschendam

Gedurende de Veertigdagentijd wordt vanaf 16 februari iedere vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. De Kruisweg is een traditie waarbij christenen biddend en zingend langs veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus trekken. In de staties zijn wij verbonden met het lijden van alle mensen en de zin van het leven.

De gebedsgroep

Vastensoep in Leidschendam en Voorburg

Ook dit jaar wordt in de Veertigdagentijd in het kader van de Vastenactie weer wekelijks vastensoep gekookt. Heerlijke maaltijdsoepen, ook vegetarische soepen. Zie voor het project van de Vastenactie op pagina 13.

In **Leidschendam** kunt u elke dinsdagavond om 18.00 uur oecumenische vastensoep eten in de Kruisheuvelkerk aan de Burgemeester Roeringlaan 6. De soep wordt met brood geserveerd. De eerste maaltijd is op dinsdag 20 februari en dan elke dinsdag in de Veertigdagentijd, de laatste keer op 26 maart. Aan het eind van de maaltijd wordt gecollecteerd. De ene helft van de opbrengst gaat naar het project van de protestantse gemeente voor de Veertigdagentijd. De andere helft van de opbrengst gaat naar het project van de Vastenactie.

In **Voorburg** wordt net als afgelopen jaren de take-away vastensoep gekookt. Deze vers gemaakte vastensoep wordt na de viering van zaterdag 16.30 uur en zondag 9.30 uur verkocht in goed afgesloten emmertjes van 1 liter of van 0,5 liter. Elke week zorgen wij voor drie heerlijke soepen waarvan er één een vegetarische soep is. Soep bestellen is mogelijk. Dat kan telefonisch elke werkdag van 9.30 tot 12.00 via 070 327 45 11 (parochiesecretariaat) of per mail vastensoepmartinus@gmail.com.

Begin van een huisbezoek

Soms hoor ik dat er behoefte bestaat aan huisbezoek door iemand vanuit de geloofsgemeenschap. Iemand die een parochiaan aandacht geeft, een luisterend oor biedt. Iemand om mee te praten over uw zorgen over de wereld, over kerk en geloof. Met zulke gesprekken wil ik beginnen in de geloofsgemeenschap Sint MartinusKerk. U kunt me daarvoor vragen of uitnodigen. Misschien vindt u het moeilijk om zo'n gesprek aan te gaan. Het is het proberen waard. U kunt mij bereiken via e-mail paul.sas@mariajozef.nl of 06 21 99 77 58

Paul Sas, diaconieteam

Jubilarissen Parochiekoor Sint Maarten

Vier leden van het parochiekoor Sint Maarten hebben op 26 november de onderscheiding ontvangen die hoort bij hun jubileum als koorzanger. Rita Wildenberg vierde het 25-jarig jubileum en Aad Zandbergen het 40-jarig jubileum. Yvonne Meijer en Marja de Goederen vierden het 50-jarig jubileum! De onderscheiding werd hen aan het eind van de viering opgespeld door kapelaan Huntjens.



Familieberichten

Gedoopt

Kajetan Szucko

Overleden

Jan Visser (91)

Gerard Hol (95)

Lies van der Linden-Jorna (95)

Chris van Geest (89)

Tonnie van den Berg-Lelieveld (76)

Nelly Groenewegen-Heemskerk

(91)

Chris Lots (81)

Bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen, wordt de soep op zaterdag thuisbezorgd. U kunt ook een extra emmertje soep voor de buurman of een eenzaam persoon in de buurt kopen. Samen vastensoep eten en zo een gesprek voeren, elkaar beter leren kennen, kan heel leuk zijn. De opbrengst van de vastensoep gaat naar het project van de Vastenactie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Oecumenische busreis naar Duitsland

Vanuit de parochie HH. Maria en Jozef en de Open Hof Gemeente, wordt ieder jaar een oecumenische reis georganiseerd. In 2024 voor de twintigste keer.



In voorgaande jaren hadden we als thema alle geloofsrichtingen en geloofsgroepen. Nu ligt de nadruk meer op de natuur en fijn samen op reis gaan met mensen uit diverse geloofsgemeenschappen. Dit jaar een achtdaagse busreis naar de regio's Eifel, Rijnland Palts en Saarland. Meer informatie vindt u op de website van onze parochie: www.mariajozef.nl

Hulp nodig bij Vastensoep

Evenals voorgaande jaren is er hulp nodig bij het koken van de vastensoep. Iedere dinsdag tijdens de vastenperiode wordt er voor gemiddeld zestig mensen soep gekookt. Daar hebben wij echt dringend hulp bij nodig, óók bij het serveren. Wilt u een keer meehelpen? Dat zou heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden bij Willie Tetteroo via telefoon 06 38 92 59 51. Bij voorbaat hartelijk dank!

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhez.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum 't Veenhuys

Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)

Sir Winston Churchillaan 372, Rijswijk

Uitvaartwinkel Haaglanden

Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten

Nieuwstraat 16-B, Leidschendam



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.

Ids Bakker

Loodgietersbedrijf

Veursestraatweg 21
2264 EA Leidschendam

T : 070 - 327 9763

M : 06 - 5144 0612

E : idsbakker@planet.nl



Vervolggesprekken synodaal proces

Oktober 2021 begon paus Franciscus de grootste volksraadpleging ooit onder rooms-katholieke gelovigen. Het was de eerste stap van een meerjarig 'synodaal proces' over 'synodaliteit'. Met dit woord geeft de paus aan dat het er om gaat om als Kerk samen een weg vooruit te vinden met inbreng en medewerking van alle gelovigen. In de eerste fase van dit traject is door gelovigen van over de hele wereld inbreng geleverd; ook vanuit onze parochie (gesprekken in februari 2022 en februari 2023). Overall ter wereld bleken de verlangens opvallend gelijkloidend: gelovigen willen een inclusievere, verwelkomende en luisterende Kerk die leken en vooral ook vrouwen meer betreft in functies en taken op alle niveaus.

Dit 'synodale proces' is weer een nieuwe fase ingegaan. De inbreng uit de hele wereld is in oktober 2023 besproken tijdens de eerste zitting van de wereldwijde synode in Rome. Gelovigen, mannen en vrouwen, hebben tijdens deze synode voor het eerst, net als bisschoppen, een formele stem gehad. Deze synode heeft een slotdocument 'Een synodale Kerk op zending' opgeleverd. Nu betreft de Kerk opnieuw alle gelovigen bij dit proces van Kerkvernieuwing. Aan alle bisschoppen is gevraagd om met de geloofsgemeenschap over het slotdocument op synodale wijze na te denken. Een rapport met een samenvatting van de opbrengsten van deze luistergesprekken moet half mei 2024 in Rome zijn; het zal de agenda vormen van de tweede wereldwijde synodebijeenkomst in oktober 2024.

Met het oog hierop wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek over de toekomst van de Kerk. Hoe vullen we de uitgangspunten van het slotdocument in de praktijk in; welke besluiten moeten genomen worden; hoe kunnen de verantwoordelijkheden van alle gelovigen vormgegeven worden?

Deze gesprekken zullen plaatsvinden op:
zaterdag 24 februari van 10.00-12.00 uur in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk;
zondag 25 februari van 14.00-16.00 uur in De Haard in Leidschendam;
woensdag 28 februari van 19.30-21.30 uur in de Lucaszaal (Bonifatiuskerk) in Rijswijk en
vrijdag 1 maart van 19.30-21.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg.

Informatie met een samenvatting van het slotdocument, van de punten waarop overeenstemming is bereikt en van de in het document opgenomen voorstellen waarover gesproken kan worden, wordt op de website van de parochie bekend gemaakt en zal tijdig achterin de kerken liggen. Via vervierversbeker@hetnet.nl kunt u zich opgeven voor deelname aan een van de gesprekken en kan de informatie op verzoek per mail worden doorgegeven. Degenen die niet in staat zijn om erbij aanwezig te zijn kunnen via hetzelfde mailadres per mail reageren op de stukken.

Raf Houben, Pier Tolsma en Emile en Yvonne Verviers

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampaagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater.

Bedreiging van voedselzekerheid

In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Daarmee zijn zij heel gevoelig voor de steeds ernstiger klimaatveranderingen. Meer en langere droge periodes, overstromingen en cyclonen bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen en ook de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Gebrek aan waterpunten

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. Velen moeten meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw, prostitutie en criminele activiteiten.

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie en onze lokale partner werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. We gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit twintig dorpen toegang tot schoon water. Bij de waterpunten



worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Zie voor de acties in onze parochie op bladzijde 7 en 11. Achter in onze kerken vindt u de vertrouwde offerbus van de Vastenactie. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL21 INGB 0000 0058 50, ten name van Vastenactie, Den Haag.

Zie voor meer informatie de folders achter in de kerken en op onze website en maak daar kennis met Thandekile en Jakuline, twee sterke vrouwen die leren om te gaan met klimaatveranderingen.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Drie bijeenkomsten over 'Zorg voor de schepping'



De wereldwijde klimaatcrisis vraagt onze aandacht. Op de maandagen 12 februari en 4 en 18 maart willen we om 20.00 uur hierover in gesprek. De centrale vragen op deze avonden zijn: Betekent duurzaamheid dat alles minder wordt, dat we van alles moeten inleveren of kan duurzaamheid ons juist gelukkiger maken? Waaruit bestaat dit geluk?

Op de eerste avond laten we ons leiden door vragen uit het onlangs gepubliceerde boekje met een samenvatting van de encycliek *Laudato Si'*. Dit boekje werd gemaakt door de *Laudato Si'* Alliantie Nederland onder leiding van bisschop De Korte. Op de tweede avond staat het hongerdoek 'Wereldgezichten' centraal. Dit door de Afrikaanse kunstenaar EL Loko geschilderde hongerdoek toont de grote verscheidenheid aan mensen die samen een wereldwijde gemeenschap vormen en samen deze aarde bewonen. Hiermee sluiten we aan op het thema van de Vastenactie. Op de derde avond gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden en teksten uit de Bijbel en uit de geschiedenis van de Kerk.

Denk en praat mee. De bijeenkomsten zijn in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Graag u aanmelden via diaconieteam@mariajozef.nl.

Pier Tolsma, diaken

Ter overdenking

Broos kan een mens worden
Broos is een mens
zonder het steeds te weten

Marinus van den Berg



Column

Broos

“Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, hebt boven 't nameloze mij uitgetild, laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid, dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in Uw Hand.”

Dit danklied schreef Ad den Besten toen hij een operatie moest ondergaan. Ja, wij zijn broze mensen... dat heb ik zelf ook ervaren. Wij willen controle over ons leven houden, maar de realiteit is dat wij veel zelf niet in de hand hebben. Elke hartslag en elke ademhaling is een geschenk van leven... en wij worden in leven gehouden als wij slapen. Maar ook onze gezondheid hebben wij niet helemaal zelf in de hand. En het lichamenlijk en psychisch lijden dat op ons pad komt kan soms erg zwaar zijn...

Daarom zegt Pater Pio: *“Breng Jezus bij de zieken, dat is belangrijker dan medicijnen.”* Wat Jezus ons geeft is genezing voor de eeuwigheid. De apostel Paulus heeft het ook ervaren: *“Als ik zwak ben, ben ik pas sterk.”* (2 Kor 12,9-10). Want pas als je zwak bent, besef je hoe broos je bent, en hoe afhankelijk van alles dat God ons geeft... Broos in de wereld, maar sterk met Jezus.

Woestijnvader Abba Copres zegt: *“Gezegend is hij/zij die lijden met dankbaarheid draagt.”* Het is niet makkelijk... maar wij mogen erop vertrouwen dat er uiteindelijk iets goeds uit zal voortkomen. *“Wat wij hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie die komen gaat.”* (Rom 8,18). Daar hoop ik op... en ik hoop jullie ook.

Jerry van Veldhoven

De Kerk is zending

In de slottekst van de eerste zitting van de synode over de synodale Kerk in oktober 2023 staat: *“Veeleer dan te zeggen dat de Kerk een zending heeft, zeggen wij dat de Kerk zending is. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ (Joh 20,21): de Kerk ontvangt van Christus, de gezondene van de Vader, haar eigen zending. Gesteund en geleid door de heilige Geest, verkondigt zij en legt zij getuigenis af van het Evangelie aan allen die het niet kennen of niet aannemen met een voorkeursoptie voor de armen, die wortelt in de zending van Jezus. Zo draagt zij bij tot de komst van het Rijk van God, waarvan zij het zaad en het begin is.”* Alle gedoopten, leken, Godgewijden en gewijde bedienaren zijn geroepen om één lichaam in Christus te vormen. Allen zijn leerlingen, allen missionarissen. De medeverantwoordelijkheid is essentieel voor de synodaliteit en nodig op alle niveaus van de Kerk. Iedere christen is een zending in deze wereld. De charisma's van leken zijn in hun verscheidenheid gaven van de heilige Geest. Zij verdienen alle aandacht.

De leken gelovigen dragen op een vitale wijze bij aan de zending van de Kerk door deze op alle terreinen en in de gewone dagekijkse situaties te verwezenlijken. Vooral zij stellen de Kerk present en verkondigen het Evangelie in de cultuur van de digitale omgeving, die zo'n sterke invloed heeft, in de culturen van de jongeren, in de wereld van het werk, de economie en de politiek, van de kunsten en de cultuur, van het wetenschappelijk onderzoek, de opvoeding en de vorming, in de zorg voor het gemeenschappelijk huis en in het bijzonder in de deelname aan het openbare leven. Waar zij aanwezig zijn, zijn zij geroepen te getuigen van Jezus Christus. In het bijzonder zijn de jongeren met hun gaven en hun broosheden apostelen van het Evangelie onder hun leeftijdgenoten. Het gezin speelt een centrale rol. Zij is de steunpilaar van iedere christelijke gemeenschap. Ouders, grootouders en allen die hun geloof in het gezin beleven en delen zijn de eerste missionarissen. Het gezin is de voornaamste plaats voor de opvoeding in het geloof en de christelijke praktijk.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Titel: Thuis komen in de liturgie: Liturgische catechese voor parochianen

Auteur: Johan te Velde

Velen verlangen naar de ontmoeting met Jezus. *“In de liturgie toont Hij ons zijn gelaat: in het evangelie, in de sacramenten, de Eucharistie, in het gebed, in de gezangen, de symbolen en beelden. Maar herkennen we Hem daar?”*

Met dit boek helpt pater Johan te Velde osb ons hiermee. *“Liturgie vraagt vorming, vraagt een ingewijd zijn, vraagt kennis van en een zekere vertrouwdheid met de teksten en symbolen.”*

Het boek bestaat uit drie delen: ‘Opbouw en onderdelen van de Eucharistie’, ‘De symbolen van de liturgie’ en ‘Vierend het jaar door’. Hierin komen drieëndertig onderwerpen in evenveel korte hoofdstukken aan de orde. Het is een gemakkelijk te lezen boek. Te Velde legt met eenvoudige taal uit wat de essentie is. Hij schrijft over historische en Bijbelse achtergronden. Hij zorgt ervoor dat de lezer zich thuis gaat voelen in de liturgie. Een boek voor mensen die moeite hebben met de liturgie die hun vreemd is, maar ook voor hen die zich er wel thuis voelen, maar toch de nodige kennis en verdieping missen. Het boek is verkrijgbaar bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit (www.parochiespiritualiteit.org).



Pier Tolsma, diaken

Cinekerk 5 maart 2024: Breathe



In dit waargebeurde liefdesverhaal raakt de charismatische Robin plotseling verlamd door polio; hij kan alleen nog maar ademen via een apparaat. Zijn vrouw Diana brengt hem van het ziekenhuis weer terug naar huis in Engeland. Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen ervoor dat Robin het leven weer oppakt. Samen weigeren ze zich over te geven aan zijn ziekte en inspireren ze iedereen met hun onverwoestbare humor en levenslust.

De film wordt getoond in de Maartenszaal van de St. Martinuskerk, om 20.00 uur precies. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Er wordt een vrije gift gevraagd voor de betaling van de auteursrechten.

Twee avonden over de Eucharistie

Vanuit de deelnemers van de Alphacursus is de vraag gekomen naar uitleg, meer inzicht en beleving van de Eucharistie. Ik wil hen en ook anderen tegemoet komen om twee avonden met elkaar stil te staan bij de viering van de Eucharistie. Op dinsdag 12 en 19 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de Lucaszaal van de pastorie van de H. Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67, Rijswijk.



Pastoor W. Bakker

Priester of diaken worden - Iets voor jou?



“Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus. Vronesteyn wil daarom mannen helpen na te denken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies. Op zondag 17 maart is de jaarlijkse oriëntatiedag van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Deze is vanaf 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en duurt tot 17.00 uur.

Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen (18-45 jaar) die nadenken over het priesterschap of diaconaat met rector Broeders in gesprek gaan over hoe je je roeping serieus kunt onderzoeken en over hoe de diocesane roeping van priesters en diakens allereerst in het leven van de parochies gestalte krijgt. Aanmelden kan via rector Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl.

Laura Migliori, ambassadeur van Vronesteyn

Wereldgebedsdag op 1 maart

Elk jaar op de eerste vrijdag in maart is het wereldgebedsdag. Deze dag wordt voorbereid door een groep vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar zijn het Palestijnse vrouwen. Het thema is ‘Verdraag elkaar in liefde’. Dit jaar is de viering van de wereldgebedsdag op 1 maart om 19.30 uur in de Dorpskerk te Leidschendam, ingang Damhouderstraat 2a.



Martine Taks

Wie ben je?

“Ik ben Martine Taks-Donker; ik studeerde natuurkunde en werkte als technisch schrijver bij de drie Technische Hogescholen, bij Stork en bij Philips, waar ik mijn nu overleden man Jacques ontmoette. Op mijn vierentwintigste liet ik me dopen. Sinds 1998 woon ik in Rijswijk. Kort geleden is mijn eerste achterklein-kind geboren.”

Wat doe je?

“Jarenlang ben ik voorganger geweest in vieringen, eerst in de Martelaren van Gorcum en later in de Bonifatiusparochie, vooral in de Benedictus en Bernadettekerk. In de Martelaren was ik ook betrokken bij de oecumene. Daarnaast zing ik al jaren in het koor.”

Wat beweegt je?

“Van jongsaf ben ik geïnteresseerd in God, die zoals de zwaartekracht om ons heen is en door wie wij leven; Hij is levenskracht en levenswil. In wat ik doe ervaar ik de vreugde van het geloof en het vertrouwen in het leven met God, die levend en reëel aanwezig is, meer in mijn leefwereld dan in dogmatiek. Het is goed om met mensen te praten over hun geloof; luistergesprekken zijn verrijkend. Ik voel me verbonden met mijn lokale kerk; onze andere kerken noem ik ‘vriendschapskerken’. Met geloof hangt vertrouwen samen, gemeenschapsgevoel, tolerantie jegens elkaar, geduld hebben, vertrouwen in het leven zelf, steun ervaren, elkaar de ruimte geven die je zelf ook van God krijgt.”

Waar hoop je op?

“Leken mogen zelf de Kerk gaande houden, een open Kerk vormen. Er mogen méér geloofsgesprekken zijn, zoals na de zondagsviering. Ook zou het goed zijn als de kerken meer opengesteld worden. Bestaande gemeenschappen moeten bijeen kunnen blijven; liever huiskerkjes dan kerken sluiten en ver weg naar een viering te moeten. De H. Geest moet flink aan het werk: ik gun het de mensen dat ze in God gaan geloven.”

Palmzondag vieren met de kinderen

Zondag 24 maart is het Palmzondag. Het is het begin van de Goede Week. Vier het mee als gezin.

Een speciale uitnodiging aan de communicantjes van dit jaar: doe mee! Zo ontdekken jullie wat het betekent om samen je geloof te vieren en er ook iets mee te doen.



In de HH. Benedictus en Bernadettekerk zingt de Koorschool. In de HH. Petrus en Pauluskerk en de Sint Martinuskerk is er Kinderwoorddienst. Natuurlijk zijn er palmpaasstokken. Maken jullie er ook één? Op bladzijde 5 lees je per kerk hoe het versieren van de stokken zal gaan.

De werkgroepen zorgen voor de stok. Jij zorgt voor de versiering voor de stok: een broodhaantje, pinda's (12), paaseitjes, rozijnen (30), mandarijn en ander lekkers. De stok vertelt een heel verhaal. Wil je dat horen? In Leidschendam en Voorburg wordt er uitleg over de versiering van de stokken gegeven. Je vindt deze uitleg ook op onze website.

Samen zorgen we dat we zieke, oudere of eenzame mensen gaan verrassen en blij maken. Zij horen erbij en dat laten we weten met de palmpaasstokken! Meer informatie is te vinden op de website van de parochie.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Vorbereiding op eerste Communie en Vormsel



Donderdag 11 januari zijn elf kinderen gestart met hun voorbereiding op het Vormsel. Ze gaan op weg, om elkaar te leren kennen, om te leren over Kerk en geloof, om hun eigen geloof te ontdekken. Op weg gaan ze met elkaar én met Jezus, door Hem te leren kennen in gebed en door de Bijbelverhalen.

Iedere bijeenkomst steken ze hun kaars aan, als teken van God in hun midden. Ik nodig de hele parochie uit om te bidden voor deze kinderen en hun gezinnen. Dat zij zich thuis mogen voelen bij elkaar en binnen de parochie, met hun vragen en verlangens. Dat zij God en zijn Geest mogen ervaren in hun leven.

De communicanten in onze parochie zijn ook met hun voorbereiding begonnen. In Rijswijk zijn in november al drieëndertig kinderen gestart, in Leidschendam/Voorburg zijn op 21 januari vijftien kinderen begonnen. Ze gaan ontdekken wie Jezus is en hoe hij in Brood en Wijn altijd bij ons kan zijn. Bidden we voor hen en hun gezinnen, dat zij Jezus in hun leven verwelkomen.

Laten we ook bidden voor de vrijwilligers die zich inzetten om kinderen en gezinnen te begeleiden en voorbereiden op de sacramenten. Dat zij Gods liefde mogen ervaren en hiervan getuigen en dat zij voldoening ervaren door hun werk.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

KinderVertelViering

God in de vuurkolom
Zondag 10 maart, 15.30 uur
Sint Martinuskerk

Het Joodse volk was gevlucht uit Egypte, het land van de farao, de Egyptische koning. God had hen bevrijd. En nu zochten ze het Beloofde Land. Dwars door de droge, kale, lege woestijn. Het was een zware tocht. Ze voelden zich alleen en waren bang om te verdwalen maar... God was bij hen! Wil je weten hoe God bij het Joodse volk was? Kom dan naar deze Kindervertelviering.



Een kindergebed voor de Veertigdagentijd

God, als ik nu naar buiten kijk,
zie ik alles kleuren
de tuin wordt groen,
de regen valt,
ik weet: er gaat wat gebeuren!

Maar als ik naar mijn oma kijk,
zit ze zacht te treuren,
ik denk omdat ze opa mist.
O laat er toch iets gebeuren!

Vader God,
U heeft de macht
om droefheid weg te sturen
U zegt gewoon:
kom, opstaan nu!
er gaat iets nieuws gebeuren!

Met Pasen, God, laat U het zien:
U opent alle deuren!
Door Jezus, voor iedereen
laat U iets nieuws gebeuren!