

De steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol tosnellend water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen.
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Huub Oosterhuis

Christus is verrezen – Hij heeft de dood overwonnen



Bij het maken van deze icoon heeft Paul Sas zich laten inspireren door de liturgie in de orthodoxe Kerk. Daar klinkt tijdens de Paaswake de jubelkreet: "Christus is opgestaan uit de dood. Hij is waarlijk opgestaan".

In dit nummer

- 2 Van het bestuur
- 3 Verlangen naar nieuwe bloei
- 5 Geloven en vieren
- 6 Nieuws Rijswijk
- 8 Liturgieoverzicht

- 10 Nieuws Leidschendam-Voorburg
- 13 Kerk en wereld
- 14 Inspiratie en bezinning
- 15 Leren en verdiepen
- 16 Jeugd en jongeren

Volgend nummer

Het volgende nummer
verschijnt op 8 mei.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 19 april.
Zie ook het colofon.

Contact

HH. Benedictus en Bernadettekerk

070 394 07 08,
benedictusbernadette@mariajozef.nl

H. Bonifatiuskerk

070 399 24 16, bonifatius@mariajozef.nl

St. Martinuskerk

070 327 45 11, martinus@mariajozef.nl

HH. Petrus en Pauluskerk

070 327 43 10,
petruspaulus@mariajozef.nl

In dringende gevallen: 06 10 77 78 75

Zie voor de locaties en voor de bankrekeningen de pagina's 6 en 10.

Centraal parochieadres

Van Vredenburgweg 67,
2282 SE Rijswijk
e-mail: parochie@mariajozef.nl

Website: www.mariajozef.nl

Facebook: @parochiemariajozef
webmaster@mariajozef.nl

Pastoraal team

W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@mariajozef.nl
070 319 44 41

drs. A.D. Aardoom, pastor
pastoraardoom@mariajozef.nl
070 327 45 11

drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@mariajozef.nl
06 12 96 70 36

Parochiecatecheet

Mw. P.M. Plaizier-van Gulp
nellie.plaizier@mariajozef.nl

Parochiecoördinator

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
parochiecoördinator@mariajozef.nl

Colofon

Jaargang 8, nummer 2
Kerk aan de Vliet is een uitgave van de parochie HH. Maria en Jozef te Den Haag, Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

Redactie en medewerkers

Metka Dijkstra, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Ben Tetteroo, Pier Tolsma,
Emile Verviers en Dave Zagers.

Kopij: kadv@mariajozef.nl

Oplage: 3.300 exemplaren

Druk: Editoo, Veenendaal



Begroting 2024

In het vorige nummer van Kerk aan de Vliet is uitgebreid stilgestaan bij de introductie van onze nieuwe parochie HH. Maria en Jozef. De fusie van drie parochies betekent ook dat er vanaf 1 januari 2024 wordt gewerkt met één begroting en één jaarrekening. Voor u ligt de eerste begroting van de parochie HH. Maria en Jozef met daarin de geraamde geconsolideerde baten en lasten voor de vier locaties.



Begroting 2024 van de parochie HH. Maria en Jozef

Baten	Begroot 2024	Begroot 2023	Realisatie 2022
Bijdragen parochianen	531.000	447.600	547.571
Resultaat beleggingen	169.900	138.758	196.113
Baten uit gebouwen	53.700	10.500	36.993
Baten begraafplaats	95.000	71.800	91.007
Overige baten	6.500	6.800	671
Totaal baten	856.100	675.458	872.355
Lasten			
Kosten Actie Kerkbalans	5.600	8.800	10.161
Beheer en administratie	130.000	52.250	63.760
Persoonskosten	252.450	315.207	390.327
Onderhoud gebouwen	178.300	206.305	150.248
Reservering grootonderhoud	236.700	240.080	240.080
Eredienst	26.100	24.250	25.348
Pastoraat	16.657	12.600	14.436
Begraafplaats	35.750	23.791	38.344
Verplichte bijdragen	110.800	111.600	100.633
Totaal lasten	992.357	989.066	954.056
Negatief resultaat	136.257	319.425	81.505

Toelichting

Deze begroting voor 2024 sluit met een tekort van ruim € 136.000. Belangrijke inkomstenbronnen voor de parochie zijn naast de bijdragen van de parochianen, de inkomsten uit verhuurd vastgoed. Voor de lastenontwikkeling zijn vooral de onderhoudskosten voor de kerkelijke gebouwen en de persoonskosten van belang. Het parochiebestuur streeft naar een sluitende exploitatierekening voor de komende jaren. De financiële ondersteuning van alle parochianen is daarbij van essentieel belang, evenals een adequate en meerjarige verhuurmogelijkheid van het vastgoed van onze parochie. Bij het aanleveren van deze kopij voor Kerk aan de Vliet werkt onze administrateur nog aan het opstellen van de jaarrekeningen 2023. De voorlopige jaarcijfers 2023 worden u gepresenteerd in de Kerkbalansbrief 2024.

Actie Kerkbalans

In april is weer de Actie Kerkbalans en zullen onze vrijwilligers op circa 11.600 adressen van onze parochianen in Leidschendam, Rijswijk, Voorburg en gedeelten van Den Haag de Kerkbalansbrief 2024 in de brievenbus doen. Gelet op het geraamde financieel tekort voor 2024 nodigen wij u hierbij uit straks een ruimhartige financiële ondersteuning te bieden. Met uw hulp kunnen we de voor velen zo belangrijke plaatselijke geloofsgemeenschap én de pastorale zorg binnen de gehele parochie voor nu en de toekomst behouden. Wij vertrouwen op uw massale steun, omdat we weten dat uw kerk en geloofsgemeenschap, zeker in deze tijd, u heel wat waard is.

Emile Duijsens, penningmeester parochiebestuur



Verlangen naar nieuwe bloei

Na een winter die vooral heel nat was, zien de meesten van ons wel uit naar een prachtig voorjaar. Meer zon en licht, aangename temperaturen en nieuw leven dat opbloeit. De natuur is al vroeg ontwaakt (begin februari stonden de sneeuwkllokjes al te bloeien) en nu zet de bloei stevig door. De natuur toont ons haar kracht en nieuw leven dient zich overal aan.



Nieuw leven

Het Paasfeest gaat ook over nieuw leven. Het nieuwe leven dat Gods Zoon, Jezus, heeft verworven door zijn kruisdood en verrijzenis. Dit is een heel bijzonder leven waar wij in kunnen delen. Niet een cyclisch leven zoals dat van de natuur, maar een leven dat geënt is op de eeuwigheid. Een leven dat volmaakt is. Waar geen ruimte meer is voor vergankelijkheid, voor pijn en lijden, voor kwaad en dood. Een leven vervuld van liefde en waarheid. Maar wat merken wij dan van dit nieuwe leven? Dit leven dat Christus voor ons heeft verworven? Wij zijn als mensen ook gewoon onderdeel van de natuur, de schepping en onderhevig aan de wetmatigheden en cycli van die natuur. Wij kennen jeugd en ouderdom, gezondheid en ziekte, goed en kwaad, leven en dood.

Bekleed met Christus

Ja, dat is waar. En zolang wij hier op aarde zijn zullen wij beide kennen en ervaren. Toch leeft in iedere gedoopte al iets van dat nieuwe leven. Op het meest wezenlijke niveau van de mens, de ziel, is door de Doop een onuitwisbaar geestelijk merkteken aangebracht. Van daaruit kan het opbloeien en in ons leven aan de oppervlakte komen. Als wij ons, zoals Paulus zo mooi omschrijft, bekleeden met Christus dan bloeien wij zelf weer op of wij nu jong, oud, gezond, ziek, sterk of zwak zijn. Zijn licht straalt dan in deze wereld als een baken voor ieder.

Kern van het geloof

Pasen staat aan de kern van ons geloof. Niet iedereen zal het in de wereld omarmen. Ieder mens is vrij, maar het verlangen naar God leeft in ieder mens. Het verlangen als mens echt tot bloei te komen, gelukkig te zijn en onze potentie als mens ten volle te realiseren. Daarom is het ook zo mooi dat de kerkelijke kalender meebeweegt met de cycli van de natuur en van de mens. Pasen mag ons geloof ieder jaar weer vernieuwen. Mag ons opnieuw een impuls geven tot bloei te komen en ons menszijn waarlijk te realiseren door de Verrezen Christus. Door Hem die is: de weg, de waarheid en het leven zelf.

Pastor Arno Aardoom



Een nieuwe parochie: een nieuw beleidsplan



Per 1 januari vormen we de parochie van HH. Maria en Jozef. Op zaterdag 3 februari hebben dit feit feestelijk gemarkeerd met een Eucharistieviering waarin onze bisschop ons voorging en waarbij vele parochianen aanwezig waren. De bisschop noemde de parochie een gemeenschap van gelovigen rond het Evangelie van Jezus Christus. Samen Kerk vormen is meer dan de moeite waard. De Kerk is een organisch geheel. Het zijn de gelovigen die als levende stenen de Kerk vormen.

Om samen de geloofsgemeenschappen gestalte te geven en ons hiervoor als leerlingen van Jezus en als pelgrims van hoop in te zetten, is het goed een gedeelde visie te hebben op wat wij als parochie willen. Afgelopen jaar heeft het pastoraal team zich hierover gebogen. Een eerste versie van een nieuw pastoraal beleidsplan is uitgebreid besproken met het bestuur en vervolgens met afgevaardigden uit de vier geloofsgemeenschappen. Op basis hiervan heeft het pastoraal team de definitieve versie vastgesteld. Speerpunten van dit nieuwe beleidsplan zijn: missionaire en synodale Kerk en catechese, waarbij Alpha en gezinnen de primaire aandacht vragen. U vindt het nieuwe beleidsplan op onze website.

Pier Tolsma, diaken

Brood- en Banketbakkerij



Pauwens Boman
Het smaakt!

WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672



Indrapura *Rijswijk*
Indonesisch Specialiteiten Restaurant
Authentiek Indonesische gerechten

Hendrik Ravesteijnplein 61, 2282GW Rijswijk
070 399 5151 of 06 23 13 83 86
www.indrapura-rijswijk.nl

“De lessen hebben mijn rugklachten en slaapproblemen verlicht”

“De gevarieerde lessen brengen zowel diepe lichamelijke ontspanning als mentale verfrissing”

“Je brengt je lichaam op een rustige maar krachtige en effectieve manier in beweging”

Critical Alignment Yoga

Les privé of in kleine groep
Toegankelijk voor alle leeftijden
Bel of mail voor proefles



YOGACOMPAGNIE
Sue-Yen Tjong | Geestbrugkade 35 k15
2281 CX Rijswijk | 06 83 369 306
info@yogacompagnie.nl | www.yogacompagnie.nl



SchuldHulpMaatje

Een SchuldHulpMaatje helpt bij financiële zorgen

<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/rijswijk/>
<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorborg/>



Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding



Van Vredenburgweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143



Dag en nacht bereikbaar

E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl



Alpha

www.rk-alphacentrum.nl

Roepingenzondag 2024

‘Wat vraagt God van mij?’ zal het thema zijn van Roepingenzondag 2024. *“Met deze bijzondere vraag mogen we aan de slag”,* aldus rector Broeders van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Roepingenzondag wordt traditioneel gevierd op de vierde zondag van Pasen, de zondag van de Goede Herder. Jezus zegt: *“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen”* (Johannes 10,11-16).

In alle kerken en kloosters wordt die dag speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven. Parochies en gemeenschappen in het bisdom Rotterdam sluiten zich hierbij aan. Het gewijde ambt is onmisbaar om Christus steeds voor ogen te houden in de gemeenschap van de Kerk.

Bidden om roepingen is gegrond in het geloof. Jezus zei tot zijn leerlingen *“Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten”* (Lucas 10,2). U kunt in de parochie, privé of samen met de gebedskringen van het bisdom meebidden om roepingen.

Gebed

Goede God,
Roep ook vandaag
jonge mensen naar uw hart,
apostelen voor onze tijd,
aan wie U zich hebt geopenbaard
om U nu te vergezellen. Amen.

(uit het Gebed om roepingen van P. Kuipers)

Laura Migliori, ambassadeur van Vronesteyn



Vieringen van de Goede Week en Pasen: lijden, sterven en verrijzen

Palm- of passiezondag

Op zaterdag 23 en zondag 24 maart vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem en overwegen we het Passieverhaal. U ontvangt het gezegende palmtakje waarmee we onze Heer Jezus Christus hulde brengen, om thuis een plekje te geven. Op zondagochtend is er in de St. Martinuskerk, de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de HH. Petrus en Pauluskerk bijzondere aandacht voor de kinderen met hun palmpaasstokken.



Boete- en Biechtviering

De voorbereiding op Pasen vraagt om bekering. De speciale boeteviering op maandag 25 maart om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk helpt daarbij. Aansluitend bent u in de gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Zie voor de andere tijden en plaatsen de vorige Kerk aan de Vliet of de website.



Chrysmamis bisdom Rotterdam

Op woensdag 27 maart wijdt bisschop Van den Hende voor ons bisdom het heilig Chrisma voor Doop, Vormsel en Wijding en zegent hij de oliën voor zieken en geloofsleerlingen. De bisschop nodigt allen uit hierbij te zijn: Mathenesserlaan 307 te Rotterdam. De viering begint om 19.30 uur. (Let op betaald parkeren met betaalpas.)

Chrysmamis in de Sint Martinuskerk

Op donderdag 28 maart wijdt bisschop De Jong de oliën voor het militair ordinariaat. De viering is om 11.00 uur.



Witte Donderdag

Op de avond voor zijn lijden en sterven geeft Jezus ons een teken van zijn liefde voor ons. Hij wast zijn leerlingen de voeten en Hij stelt de Eucharistie in. We vieren de Eucharistie om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk met voetwassing van de jongeren van het vormselproject en in de HH. Petrus en Pauluskerk. In deze laatste kerk kunnen we na het vieren van het Laatste Avondmaal blijven waken met Hem, bij Hem tot 22.00 uur. De sacristie is te bereiken door de poort van de Haard aan de achterkant van de kerk.

Goede Vrijdag

Op Jezus' stervensuur, 15.00 uur, bidden we in onze vier kerken de kruisweg. Om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk en de HH. Petrus en Pauluskerk: viering met passieverhaal, grote voorbede en kruisverering. In beide vieringen wordt de H. Communie uitgereikt. Op alle locaties kunt u zowel naar de kruisweg als naar de avondviering bloemen meenemen (graag zonder verpakking) om bij het kruis te leggen. Om 19.00 uur is er een passieconcert in de St. Martinuskerk.

Paasviering voor kinderen

Op zaterdag 30 maart is er om 19.00 uur een Paasviering voor kinderen in de H. Bonifatiuskerk. We luisteren naar het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus, aan de hand van de belevenissen van Rebecca, een jong vriendinnetje van Jezus. Kinderen worden er actief bij betrokken en de koorschool zingt liederen uit Jezus Christ Superstar.



Paaswake

In deze heilige nacht waken en bidden we. We vieren de H. Eucharistie in het donker van de avond te beginnen met het ontsteken van het licht en het aansteken van de Paaskaars: het zichtbare teken van de verrijzenis van Jezus Christus. We lezen over de heilsgeschiedenis van het volk Gods en vieren op een indringende wijze onze verbondenheid met de verrezen Heer in de hernieuwing van onze Doop. De vieringen zijn om 21.30 uur in de H. Bonifatiuskerk, de St. Martinuskerk en de HH. Petrus en Pauluskerk. In de H. Bonifatiuskerk worden een aantal volwassenen gedoopt en/of in de Kerk opgenomen. Zie de foto op pagina 12.

Eerste Paasdag

De feestelijke Eucharistievieringen zijn om 9.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de St. Martinuskerk en om 11.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en de H. Bonifatiuskerk. Met de allerkleinsten, de kinderen van 0 tot en met 7 jaar en hun (groot)ouders, wordt Pasen om 12.00 uur in een KinderVertelViering in de St. Martinuskerk gevierd. Zie hiervoor ook pagina 16.

Tweede Paasdag

Op de tweede dag van Pasen vieren we de Eucharistie om 10.30 uur in de H. Bonifatius en in de St. Martinus.

Kruiswegstaties

De tekeningen zijn gemaakt door Claire Verviers.



HH. Benedictus en Bernadette

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadette@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,
t.n.v. HH. Maria en Jozef



H. Bonifatius

ma, di, do en vr 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
bonifatius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,
t.n.v. HH. Maria en Jozef

Muziek in de Bonifatius met Arturo den Hartog



Op *zondag 21 april* om 15.00 uur verzorgt Arturo den Hartog (countertenor) een concert met als titel 'Vocal recital'. Arturo is geen onbekende in de Bonifatiuskerk. Hij was de afgelopen jaren meerdere malen te horen als solist bij Gloria Deo tijdens de Eucharistievieringen. Arturo den Hartog is een Surinaams-Nederlandse countertenor en onder andere prijs- en publieksprijswinnaar op het Prinses Christina Concours 2021. Hij is een veelzijdig performer met een grote liefde voor opera, lied, barok en hedendaagse muziek.

Arturo speelt met zijn pianoduo vaak muziek van zwarte componisten en componisten uit zijn thuisland Suriname. Het concert duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en napraten onder het genot van een drankje in de Lucaszaal. Welkom! Het complete programma Muziek in de Bonifatius 2024 is te zien op www.muziekindebbonifatius.nl.

CD van orgelconcert

De Concertcommissie Muziek in de Bonifatius heeft een CD uitgebracht van het orgelconcert dat Gerard Legierse op 25 juni 2023 heeft gegeven in de Bonifatiuskerk. Op de CD staan werken van J.S. Bach, Mendelssohn Bartholdy, Reger, Franck en Guilmant. Zij zijn uitgevoerd op het majestueuze hoofdorgel (Kam en Van der Meulen uit 1841 met drie klavieren en pedaal en veertig registers) van de Bonifatiuskerk.

De CD is te verkrijgen door overmaking van € 10,- op bankrekening NL12 INGB 0002746068 ten name van Concertcommissie Muziek in de Bonifatius onder vermelding van CD Orgelconcert en uw adres. Indien woonachtig buiten Rijswijk bedraagt de prijs € 15,- in verband met de verzendkosten. De CD is ook te verkrijgen bij Muziekwinkel Rijswijk, Herenstraat 40, Rijswijk.



Expositie in B&B-kerk

We bedanken Claire Verviers weer voor de prachtige tekeningen van de Kruisweg. Met enkele lijnen toch heel duidelijk de voorstellingen.

Na Pasen exposeert mevrouw Winifred Grandia. Ze schildert met veel plezier op de schilderclub in Stervoorde. Haar voorliefde gaat vooral uit naar het aquarellen van bloemen. De expositie is dus heel toepasselijk in deze voorjaartijd. We wensen haar veel succes.

Bets Vriend



Uitbreiding secretariaat Bonifatiuskerk

We zijn dankbaar voor uitbreiding van het secretariaat op de locatie Bonifatiuskerk. Per 1 januari zijn we nu niet meer alleen bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend maar ook op de vrijdagochtend. We heten Diana Goeman van harte welkom en wensen haar veel werkplezier.

Diana stelt zich persoonlijk voor:

“Ik ben Diana Goeman en werk sinds een paar maanden als secretariaats-medewerkster op het secretariaat van de Bonifatiuskerk. Het is een stimulerende werkomgeving en ik ben blij dat ik hier een bijdrage kan leveren. Al sinds langere tijd, maar sinds 1 januari officieel, werk ik op vrijdag van 9.15 tot 12.00 uur en is het secretariaat van de Bonifatiuskerk ook op vrijdag bereikbaar.”



Wie is wie op het secretariaat van de Bonifatiuskerk

- » Monique Steggerda – coördinator secretariaat, aanwezig op ma, di en do
- » Yvonne Moeleker – medewerker, aanwezig op maandag
- » Peter Schott – medewerker, aanwezig op donderdag
- » Erika Weber – medewerker en open huis, aanwezig op ma en do
- » Sandra Buçic – open huis, aanwezig op dinsdag
- » Diana Goeman – medewerker, aanwezig op vrijdag

Oecumenische vieringen Goede Week

Na de oecumenische avondgebeden in de Hofrustkapel, op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd, zullen er ook in de Goede Week avondgebeden worden gehouden, en wel op maandag 25 maart in de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan), en op dinsdag 26 en woensdag 27 maart in de Jeroenkapel; telkens van 19.00-19.30 uur. Het is goed om met elkaar eenheid in verscheidenheid te herkennen en te vieren; het is de ene God die ons verbindt. U bent van harte welkom. Bidt mee!



Bij de Kruisweg, die op Goede Vrijdag om 15.00 uur in onze kerken wordt gebeden, zijn ook onze protestantse medechristenen welkom.

Afscheid misdienaars Benedictus en Bernadettekerk

Op zondag 28 januari hebben in de HH. Benedictus en Bernadette kerk vier misdienaars afscheid genomen. In de preek heeft Pastoor Bakker aandacht geschonken aan de dienstbare en dankbare taak van de misdienaars. Zij zijn lange tijd misdienaar geweest en waren alle vier erg trouw, waarbij ze altijd bereid waren hun beurt te ruilen als dat nodig was. Pastoor Bakker dankte ook de ouders, omdat zij hun kinderen de ruimte en ondersteuning gaven hun taken uit te kunnen voeren. Aan het eind van de viering sprak coördinator Therese van den Boogaard een woord van dank en overhandigde een boekenbon aan de misdienaars. U kunt zich voorstellen dat we Alexandra en Stefanie de Jong (beiden veertien jaar misdienaar/acoliet); Josey van Aarsen (achtenhalf jaar misdienaar/acoliet) en Claire Burou (zeven jaar misdienaar/acoliet) erg zullen missen.



Familieberichten

Gedoopt

Archie Soewarno
Veronica Ilona Wijnhamer

Overleden

Annie van Paassen-Wubben (88)
Ans van Maurik-van Wingerden (90)
Dhr. W.H. van Santen (90)
An Touw (86)
Toos Went-Rurub (97)

Maaltijden in de BB-kerk

U bent welkom voor een maaltijd in de Benedictus en Bernadettekerk op de woensdagen 20 maart, 3 en 17 april en 1 en 15 mei. De maaltijden beginnen om 17.00 uur. De zaal is open om 16.30 uur. De kosten bedragen € 6,- inclusief koffie of thee; wijn €1,-. Aanmelden: de maandag ervoor tussen 17 en 18 uur; telefoon 070 396 06 99 of bij geen gehoor 070 325 43 02.

Openstelling Bonifatius

De Bonifatiuskerk is open op de volgende zaterdagen, tussen 14.00 en 16.00 uur: 16 en 30 maart; 13 en 27 april; 11 en 25 mei. Er wordt naar u uitgekeken.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 23 en zondag 24 maart: Palmzondag

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	De Vierjaargetijden
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Koorschool
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Samenzang, na afloop koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore, kinderwoorddienst
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Maandag 25 maart

ma	19.00	P&P	Gebed	Pastoor Bakker	Boeteviering en Biechtgelegenheid
----	-------	-----	-------	----------------	-----------------------------------

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag

do	11.00	Mar	Euch.	Mgr. De Jong	Chriamamis militair ordinaat, St. Maarten
do	19.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Gloria Deo
do	19.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag

vr	15.00	B&B	Gebed	Gebedsleiders Verviers & Beker	Kruisweg
vr	15.00	Bon	Gebed	Pastor Aardoom	Gloria Deo
vr	15.00	Mar	Gebed	Pastoor Bakker	Kruisweg, St. Maarten
vr	15.00	P&P	Gebed	Werkgroep	Kruisweg
vr	19.00	Bon	Comm.	Pastor Aardoom	Lijden en sterven van de Heer, Schola Cantorum
vr	19.00	P&P	Comm.	Pastoor Bakker	Lijden en sterven van de Heer, Scola cum Jubilo

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag

za	19.00	Bon	Gebed	Gebedsleiders Verviers & Beker	Paasviering voor kinderen, Koorschool
za	19.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Paaswake Indonesische Katholieke Gemeenschap
za	21.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Paaswake, Gloria Deo
za	21.30	Mar	Euch.	Pastor Wessel	Paaswake, St. Maarten
za	21.30	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Paaswake, JoKo

Zondag 31 maart: Pasen

zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Con Amore
zo	12.00	Mar	Gebed	Parochiecatecheet Plaizier	KinderVertelViering, Paastuinviering
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Maandag 1 april: 2e Paasdag

ma	10.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
ma	10.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Samenzang

Zaterdag 6 en zondag 7 april: 2e zondag van Pasen, goddelijke barmhartigheid, deurcollecte Justitiepastoraat

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Zanggroep
za	19.00	B&B	Comm.	Gebedsleiders Verviers & Beker	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	One Voice Muziekteam
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Schola cum Jubilo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 13 en zondag 14 april: 3e zondag van Pasen

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom & diaken Tolsma	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Con Amore
zo	13.00	P&P	Dopen	Pastor Aardoom	Dooptvieringen
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 20, zondag 21 april: 4e zondag van Pasen, roepingenzondag, deurcoll. priester- en diakenopl. Vronesteyn

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Voorstellen vormelingen, Koorschool, daarna koffie
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 27 en zondag 28 april: 5e zondag van Pasen, zaterdag Koningsdag

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Zanggroep
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Con Amore
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 mei: 6e zondag van Pasen

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
za	19.00	B&B	Comm.	GEEN viering!	
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laud.
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Schola Cantorum
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	Schola cum Jubilo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Pastor Lex van Deelen

Op 9 mei, Hemelvaartsdag, zal pastor Lex van Deelen, vicaris-generaal en voormalig pastoor binnen onze parochie, zijn vijftientwintigjarig priesterjubileum vieren. U wordt ter zijner tijd door een mededeling in de kerk en op de website over de plaats en het tijdstip van de viering van dit priesterfeest geïnformeerd.

Donderdag 9 mei: Hemelvaart van de Heer

do	09.30	Mar	Euch.	Pastor Aardoom	St. Maarten
do	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker	Resonet in Laud.
do	11.00	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Con Amore

Zaterdag 11 en zondag 12 mei: 7e zondag van Pasen, Moederdag, deurcollecte Week Nederlandse Missionaris

za	16.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	St. Maarten
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Barina
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastor Van Eijk	One Voice Muziekteam
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastoor Bakker & diaken Tolsma	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastor Van Eijk	Con Amore
zo	13.00	Bon	Dopen	Pastoor Bakker	Dooptvieringen
zo	13.00	B&B	Euch.	Paters SVD	Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Zaterdag 18 en zondag 19 mei: Pinksteren

za	16.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
zo	09.30	B&B	Euch.	Pastor Aardoom	Resonet in Laudibus
zo	09.30	Mar	Euch.	Pastoor Bakker	St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo	11.00	Bon	Euch.	Pastor Aardoom	Gloria Deo
zo	11.00	P&P	Euch.	Pastoor Bakker	JoKo
zo	17.00	Bon	Euch.	R.K. Oekraïense gemeenschap	Oosterse ritus

Maandag 20 mei: 2e Pinksterdag H. Maria, Moeder van de Kerk

ma	10.30	Bon	Euch.	Pastoor Bakker	Samenzang
ma	10.30	P&P	Euch.	Pastor Aardoom	Con Amore

Zie voor de vieringen op de wekdagen bladzijde 12.

Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Mei – Mariamaand. Op de wekdagen wordt in de Bon om 19.30 uur en in de P&P om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om voorspraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. In de Mar is dat op woensdag om 12.15 uur voorafgaand aan de Eucharistieviering. Op vrijdag 31 mei is er om 19.00 uur een plechtig lof in de P&P.



St. Martinus

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
martinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,
t.n.v. HH. Maria en Jozef



HH. Petrus en Paulus

di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam
petruspaulus@mariajozef.nl
bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,
t.n.v. HH. Maria en Jozef

Jubilarissen parochiekoor Con Amore

Vier leden van het parochiekoor Con Amore ontvingen op zondag 28 januari de onderscheiding die hoort bij hun jubileum als koorzanger. Nico van der Voort vierde zijn vijfenveertigjarig jubileum. Dirigente Ria Hoogstraat, organist Henk Nieuwland en Koos van Putten vierden hun vijfenvijftigjarig jubileum! De onderscheidingen, waarvan drie in goud, werden bij een gezellig etentje opgespeld door pastoor Bakker.



Chrismamis in de Sint Martinuskerk



Donderdag 28 maart om 11.00 uur viert het militair ordinariaat in de Sint Martinuskerk de Chrismamis. Het militair ordinariaat is ook bekend als bisdom van de krijgsmacht of militair bisdom. Het ordinariaat staat onder leiding van de krijgsmachtbisschop mgr. Everard de Jong. De Sint Martinuskerk is aangewezen als 'kathedraal' van het krijgsmachtbisdom. Dat is vastgelegd toen bisschop Bär krijgsmachtbisschop was. Sinds 2020 viert het militair ordinariaat een eigen Chrismamis.

De Chrismamis wordt in elk bisdom gevierd in de Goede Week. In de Chrismamis zegent de bisschop voor het komende jaar de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken. Ook wijdt de bisschop het chrisma dat met name wordt gebruikt voor de dopelingen en vormelingen en bij een priesterwijding.

De Chrismamis van het bisdom Rotterdam met mgr. Van den Hende is woensdagavond 27 maart in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal om 19.30 uur. U bent donderdag 28 maart in de Martinuskerk van harte welkom om mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee en Limburgse vlaai.

Paul Vlaar, stafaalmoezener

Inzameling postzegels, brillen en hoorapparaten

Gebuurde brillen en hoorapparaten kunnen hergebruikt worden door ze geschikt te maken voor mensen die geen geld hebben voor nieuwe. Door deze milieuvriendelijke, sociale en duurzame kringloop kunnen zij lezen en studeren en deelnemen aan het sociale en culturele leven.

Ruim veertig jaar zijn de postzegels, brillen en hoorapparaten door het echtpaar Hoogduin-Waardeloo ingezameld: veel dank aan hen! Hiermee wordt het missiewerk van de paters SVD ondersteund. Wij zijn nu op zoek naar opvolgers voor het echtpaar Hoogduin-Waardeloo.

Pier Tolsma, diaken

Dodenherdenking op 4 mei in de Sint Martinuskerk



Op de avond van de dodenherdenking zaterdag 4 mei organiseert de Raad van Kerken van Leidschendam en Voorburg de jaarlijkse herdenking in de Sint Martinuskerk. Om 18.30 uur is er muziek. Om 18.45 uur start de herdenking. Om 19.30 uur ver-

trekt de stille tocht vanaf het kerkplein naar het Sijtwendepark. Daar volgen om 20.00 uur de twee minuten stilte, een toespraak van de burgemeester en de kranslegging.

Het thema van deze herdenking is 'Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid'. Hiermee wordt vooruitgeblikt naar volgend jaar. De Tweede Wereldoorlog werkt ook door in de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Daarom vieten we op 5 mei dat wij in een democratie leven. Een land waar iedereen mag meedenken en meebeslissen, vraagt om ieders verantwoordelijkheid.

Meimaand - Mariamaand

In mei wordt op de weekdays in de HH. Petrus en Pauluskerk om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om voorspraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. In de St. Martinuskerk is dat op woensdag om 12.15 uur voorafgaand aan de Eucharistieviering. Op vrijdag 31 mei is er om 19.00 uur een plechtig lof in de HH. Petrus en Pauluskerk.

Uitleg over de Rozenkrans vindt u op onze website. Onder 'vieringen' vindt u de pagina 'de-rozenkrans-bidden'. Naast uitleg kunt u hier ook met andere parochianen samen de Rozenkrans bidden. Ook vindt u hier de litanie van Maria en de geheimen van de Rozenkrans en kunt u naar Marialiederen luisteren.



Passieconcert op Goede Vrijdag in de Martinuskerk

Op Goede Vrijdag 29 maart om 19.00 uur is er in de Sint Martinuskerk weer een passieconcert. Medewerkenden zijn het parochiekoor Sint Maarten, Nathalie Mees (mezzo) en Bernard Dijkman (declamaties). Het geheel staat onder leiding van Jos Siebers.

Het concert bestaat uit passieliederen in vele talen met muziek uit Tai-zé en van tal van componisten zoals J.S. Bach, G. Fauré, H. Oosterhuis/A. Oomen, N. Luboff, A. Lloyd Webber, H. Purcell en vele anderen. Het concert duurt circa vijf kwartier en de toegang is gratis. Na afloop is er een collecte. U bent van harte wel-



Familieberichten

Overleden

Bep Eradus-von Pickartz (95)
Mieke Hoeberichts (89)
Jan Uijlenbroek (88)
Theo Smulders (90)
Netty Gahrman-Collé (84)
Coby van der Kleij (87)
Gonny van der Ham-Vijverberg (81)
Fia Landsbergen (98)
Sjaan de Koning-Kaptein (100)
Patrice Smulders-de Bruyn (83)

Vrouw en Geloof

Het thema van het lopende seizoen van de oecumenische kring Vrouw en Geloof is 'Grenzen'. De volgende bijeenkomst is op 20 maart in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk. Inleidster is dan Antje van der Hoek.

Op 17 april komen we bij elkaar in De Haard bij de Petrus en Pauluskerk en verzorgt Lenneke Marchand de inleiding. Op 15 mei sluiten we met elkaar het seizoen 2023-2024 af in de Kruisheuvelkerk. Alle bijeenkomsten starten om 10.00 uur. U bent van harte welkom. Meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl. Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers en voor nieuwe ideeën.

Els van Kouwen

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhez.nl - 070-3202040



Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum 't Veenhuys

Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)

Sir Winston Churchillaan 372, Rijswijk

Uitvaartwinkel Haaglanden

Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten

Nieuwstraat 16-B, Leidschendam



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.

Vieringen op weekdagen

maandag	18.30	B&B	Aanbidding & Rozenkrans
maandag	19.30	B&B	Eucharistieviering
dinsdag	09.30	P&P	Eucharistieviering
1e dinsdag	09.30	B&B	Gebedsviering
2e t/m 5e di	09.30	B&B	Eucharistieviering
woensdag	09.30	Bon	Eucharistieviering
woensdag	12.45	Mar	Eucharistie, 3e wo aanbidding
woensdag	19.30	P&P	Rozenkrans
1e, 3e, 5e do	09.30	Mar	Eucharistieviering
2e en 4e do	09.30	Mar	Communieviering
donderdag	09.30	P&P	Eucharistie, 1e do aanbidding
vrijdag	09.30	Bon	Eucharistie, 1e vr aanbidding

Doop van volwassenen in de Paaswake



In de Paaswake in de H. Bonifatiuskerk worden deze catechumenen gedoopt en/of in de Kerk opgenomen en zij worden gevormd.

Synodale luistergesprekken in onze parochie

Onlangs is er in onze parochie door dertig deelnemers gesproken over de toekomst van onze Kerk. Openhartig, betrokken en genuanceerd deelden zij hun dromen en verdriet. Het resultaat van de gesprekken wordt naar Rome gestuurd voor de synodale bijeenkomst in oktober. Hieronder staan enkele van de aanbevelingen uit de gesprekken; meer vindt u op de website.

1. Vorming in een missionaire Kerk

We voelen de opdracht om de rijkdom van ons geloof door te geven aan de nieuwe generatie, maar weten niet goed hoe. Zorgpunt is, dat geloofsleer en liturgie aan heroverweging toe zijn, om meer verstaanbaar te zijn; wees als Kerk minder dogmatisch. We zijn nauwelijks meer aanwezig in maatschappij; het is dus goed om met behoud van de kern van onze rijkdom, te zoeken naar andere vormen van Kerk-zijn, naar meer aanwezigheid en zichtbaarheid. Er is liefde voor de Kerk maar ook verdriet. We mogen geïnspireerde mensen zijn, die met hun geloof in de wereld staan en medeverantwoordelijkheid nemen. Daartoe zijn we allen geroepen.

2. Een verwelkomende Kerk

Er is diep verdriet omdat de Kerk te veroordelend is over anders-geaarden en gescheidenen. Het geloof moet juist verbinden. Laten we genieten en gebruik maken van de verschillen tussen mensen en hun culturen, van de verschillen in hun denken over God en geloof. Dat vraagt meer dialoog; zo worden bruggen gebouwd tussen mensen en weten de mensen zich gehoord.

3. Vrouwen in leven en zending van de Kerk

Alle mensen zijn gelijkwaardig en mogen samenwerken; zo worden ieders gaven vruchtbaar. Allen die de juiste gaven hebben moeten hetzelfde ambt



kunnen vervullen. Diakenschap voor vrouwen werd een goede mogelijkheid genoemd. Ze moeten volwaardig mee kunnen doen in pastoraat en kerkorganisatie en vieringen kunnen verzorgen, ook op zondagen (dat zorgt er ook voor dat de kleine gemeenschappen bij elkaar kunnen blijven). Belangrijke taken in de Kerk die door leken (dus ook vrouwen) worden vervuld, kunnen meer als een 'ambt' worden gezien; dat benadrukt de medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen en gaat het clericalisme tegen; leiderschap moet worden gedeeld.

Emile Verviers



Collecte voor het justitiepastoraat

De Stichting Uit-Zicht ondersteunt de katholieke justitiepastores van de Scheveningse gevangenis. Zij leiden vieringen, begeleiden gespreksgroepen en voeren individuele pastorale gesprekken. Zij hebben een intensief contact met de gedetineerden en zijn voor veel van hen een vertrouwenspersoon. Ook steunen zij de gedetineerden met praktische hulp. Zij ondersteunen speciale projecten

en bij resocialisatie. De pastores, vrijwilligers en gedetineerden vormen samen de Kerk binnen de muren van de inrichting. Op 6 en 7 april wordt in onze kerken een deurcollecte gehouden voor Stichting Uit-Zicht; het giro-nummer van de stichting is **NL69 INGB 0009 400 600**. Dankzij uw steun kan Uit-Zicht het werk van de justitiepastores financieel blijven steunen.

Pinksteractie: Geloven in de ander – Ieder mens telt mee

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt de uit Bolsward afkomstige Fera Agricola in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missi-



onaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich dagelijks inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse zet zich vanuit de Gemeente van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. *“Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.”* Fera en Maria zijn het gezicht van de Pinksteractie in 2024. Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander.

Op 11 en 12 mei is er in onze kerken een deurcollecte voor de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. U kunt uw bijdrage ook per bank overmaken op **NL30 RABO 0171 2111 11** ten name van Week Nederlandse Missionaris.

Werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede

Met de parochie HH. Maria en Jozef naar Lourdes – Gaat u mee?

Dit jaar zullen we als parochie HH. Maria en Jozef naar Lourdes gaan. Samen met het Huis voor de Pelgrim bereiden wij deze parochiebedevaart voor. Van 26 september tot en met 1 oktober gaan we begeleid door pastoor Bakker op bedevaart naar Lourdes. Als parochie hopen we met een mooie groep deze bedevaart naar Lourdes te kunnen maken. Gaat u mee? Van harte welkom.

Voor het vervoer naar Lourdes gaan we met het vliegtuig. Het vliegtuig vertrekt waarschijnlijk vanaf vliegveld Weeze in Duitsland. We gaan daar samen met de bus naartoe vanaf Leidschendam-Voorburg. In Lourdes verblijven we in een eerste klas hotel. De kosten van deze zesdaagse bedevaart bedragen € 1.095,- per persoon voor een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 175,-. Reis- en annuleringsverzekering is in de prijs inbegrepen. Dit jaar is ook de excursie naar de Pyreneeën in de prijs opgenomen.



U kunt zich nu aanmelden voor deze reis. Vraag de reisbrochure en het inschrijfformulier aan bij Ineke Huitema, 06 49 89 00 02, LourdeswerkLV@gmail.com. Er is veel belangstelling voor deelname aan deze reis. U bent pas zeker van deelname als alle papieren zijn ingeleverd en uw inschrijving schriftelijk is bevestigd.

Openingsbedevaart Kevelaer: Van Jozef naar Maria!

Tweedaagse openingsbedevaart van dinsdag 30 april tot en met woensdag 1 mei

We gaan met een touringcar eerst naar Smakt om een bezoek brengen aan de kapel van St. Jozef. Zoals St. Jozef ons de weg wijst naar Maria gaan wij vervolgens naar Maria in Kevelaer. Daar wordt het bedevaartseizoen

plechtig geopend door het vieren van een pontificale Hoogmis. 's Avonds rijden we weer naar huis. Zie voor meer informatie op onze website.

Ineke Huitema

Ter overdenking

Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.

Uit: 'Parken en woestijnen' (1940)

M. Vasalis



Column

Voorjaar

Kunt u ook zo genieten van het voorjaar? De bolletjes die uit de grond schieten en opeens weer kleur geven in de tuinen, een veld vol narcissen, bossen sneeuwklompjes: wat een vreugde. Een waas van groen over de boomtakken, het licht dat terugkeert.

In ons klimaat spoort dat met de Veertigdagentijd en Pasen. *"Sta op, mijn liefste, de winter is voorbij."* (Hooglied) Je laat de donkere dagen, de sombere gedachten achter je en je schept nieuwe moed.

We geloven dat God ons uitnodigt, ons leven te vernieuwen. Wat is belangrijk voor je, waar gaat het om in je leven? En hoe kan je stand houden, blijven gaan op de weg die je wil gaan? Wees waakzaam. Want onze wereld is niet zo vredig. We zien onverschilligheid en haat, geweld, ontelbare mensen op de vlucht. In deze wereld predikte Jezus de liefde en liet die zien in zijn leven gericht op de ander.

"Kom, ga mee", zegt Jezus. Hij ziet ons aan, roept, nodigt uit. We antwoorden en kiezen Zijn weg, we kiezen voor mensen. Hij is bij ons in onze medemensen dichtbij en ver weg. We staan op met de Levende, de Heer die verrezen is. Het voorjaar dient zich aan, het leven blijft zich vernieuwen. We willen wakker in het leven staan en doen wat we kunnen.

Martine Taks

Theresia van Lisieux in St. Martinuskerk

Onlangs heeft kapelaan Daan Huntjens op deze plaats geschreven over Theresia van Lisieux en Alpha. Hij schrijft hoe paus Franciscus oproept om met de heilige Theresia voor ogen mensen opnieuw in contact te brengen met Jezus. De belangrijkste taak van een missionaire parochie. Missionair zijn is niet 'een taak' van de Kerk, maar de Kerk is missionair. Wij brengen onszelf. Wij brengen de liefde van God en ook onszelf als mens. Dat heeft de heilige Theresia in haar leven meer dan waargemaakt.

Op zondagmiddag 16 juni 2024 van 15.00 tot 18.00 uur zullen de relieken (stoffelijke resten) van de H. Theresia in onze parochie HH. Maria en Jozef zijn en wel in de St. Martinuskerk in Voorburg. Dat is heel bijzonder en een grote eer. Theresia van Lisieux (1873-1897) gaf als karmelietes een bijzondere inhoud en betekenis aan haar dagelijkse leven. Hierover schreef ze in haar dagboek 'De geschiedenis van een ziel' een veel gelezen, vertaald en herdrukt boek. Denkend aan Theresia spreken mensen over de 'kleine' weg van de liefde. Hoe zij samen met de liefde van God, deze liefde een vanzelfsprekende plaats geeft in haar eigen dagelijkse leven, in haar werk en gebed. Dat alles in grote eenvoud en onopvallendheid.

Theresia is in 1925 heilig verklaard en we mogen een voorbeeld aan haar nemen hoe zij in haar korte leven lijdt en strijdt, lacht en weent, gelooft ondanks dichte duisternis, open oog heeft voor eenvoudige alledaagse dingen en haar medezusters en medemensen, dichtbij en wereldwijd, attent en met tederheid bemint. Door alles heen voelen wij haar eenvoudige en krachtige overgave aan Gods dragende liefde in haar leven.

16 juni is de kerk om 15.00 uur open voor bezoek en gebed. Om 15.30 uur is er een lezing over het leven en de boodschap van de H. Theresia met aansluitend stilte onderbroken door citaten uit haar geschriften. Om 17.00 uur gezongen vespers. Heilige Theresia, op voorspraak van u, bidden wij om de liefde van God die ons leven draagt en inhoud geeft als christen met en voor de mensen om ons heen.

Pastoor Wim Bakker

Boekbespreking

Titel: Zien dat Hij er is

Auteur: Carine Devogelaere

In 'De vreugde van het Evangelie' nodigt paus Franciscus elke christen uit, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen, Hem elke dag zonder ophouden te zoeken, omdat niemand uitgesloten is van de vreugde die Hij brengt. In het Evangelie lezen we hoe Jezus na zijn verrijzenis verscheen aan zijn leerlingen en dan lijken deze verhalen te zeggen dat zoiets enkel toen mogelijk was. Kunnen we vandaag dan de verrezen Heer niet meer ontmoeten? Of proberen deze verhalen, die jaren na de feiten werden vastgelegd, ons iets anders te vertellen?

Tegen de achtergrond van deze vragen schreef zuster Carine Devogelaere (lid van de congregatie van de Annuntiaten van Heverlee) een verhaal waarin zij de lezer wil meenemen tot in zijn of haar eigen verhaal. Ze is ervan overtuigd dat wie in onze tijd leert kijken met de ogen van een kind, ontdekt dat een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus ook nu kan gebeuren en misschien al plaatsvond. Dit kleine boekje (32 bladzijden, voor € 4,95 verkrijgbaar via <https://halewijn.info/>) is een aanrader voor jong en oud.



Yvonne Beker

Kloosterretraite in Egmond van 8 tot en met 12 juli



Van maandag 8 tot en met donderdag 12 juli een laagdrempelige kloosterretraite met stilte, rust, tijd voor jezelf, de heilzame werking van het ritme van de getijden en de benedictijnse spiritualiteit. Kortom meeleven in de Adelbertabdij van Egmond.

Ingrid van der Aart, als oblaat verbonden aan de abdij en vroeger lid van ons pastoraal team is de begeleider. Een persoonlijk gesprek met haar is mogelijk, maar dat hoeft niet. Er is een stiltewandeling en mogelijk een gesprek met een van de monniken. Verblijf is in het gastenhuis in een eenpersoonskamer met douche en toilet. De prijs is € 240, inclusief alle maaltijden, handdoeken, beddengoed en toeristenbelasting. Bij annulering op korte termijn (1-4 weken) wordt gevraagd om een bijdrage van € 60; bij annulering binnen één week of bij niet verschijnen worden de gehele verblijfskosten gerekend. Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 april bij ivdaart777@gmail.com.

Kloosterweekend in Heeswijk: 24 tot en met 26 mei

De Raad van Kerken Leidschendam en Voorburg organiseert van 24 tot en met 26 mei een weekend in de oudste kloostergemeenschap van Nederland: de Abdij van Berne. We ontmoeten elkaar, delen iets van onze spiritualiteit, wonen vieringen in de kerk bij en hebben een gesprek met één van de Norbertijnen.



Naast groepsactiviteiten is er ruimte voor onszelf, om te wandelen of te lezen. We beginnen op vrijdag om 16.30 uur en eindigen op zondag om 15.00 uur. Ieder heeft een eigen kamer en badkamer. De kosten bedragen € 140,-. Op dinsdag 7 mei is er om 20.00 uur een avond voor informatie en eerste kennismaking in de St. Martinuskerk in Voorburg. Voor meer informatie en aanmelding: neem contact op met de begeleiders Nettie Moors (nettie.moors@ziggo.nl) en Gert Jan de Bruin (g.j.debruin@hetnet.nl).

Voor ouders: geloofsopvoeding, hoe doe je dat?

Je kind de rijkdom van een gelovig leven meegeven is steeds minder vanzelfsprekend geworden. De ouders die hier nu voor kiezen doen dit welbewust. Maar hoe doe je dit? We willen ouders daarbij helpen. We willen met hen, van de Doop tot en met het Vormsel, in gesprek zijn over het geloof in hun leven en in de opvoeding. Op thema-avonden wordt aandacht besteedt aan de betekenis en achtergrond van de katholieke traditie en worden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Mogelijke onderwerpen op thema-avonden zijn: Hoe beleef je de vastentijd? De betekenis van de liturgie. Het geloof ervaren en rituelen thuis. Bijzondere vakanties: naar Taizé of pelgrimeren met je kinderen. Ouders vragen we om ook over thema's mee te denken.

We gaan jaarlijks vijf of zes thema-avonden organiseren. Regelmatige deelname zorgt voor verdieping en versterkt de groep, maar incidenteel of tussentijds aanhaken kan altijd. Iedereen is welkom, op welk punt op het levenspad het kind ook staat. Inmiddels zijn er al twee bijeenkomsten geweest waarbij ouders elkaar ontmoetten en in gesprek gingen over een thema. Het waren kostbare avonden. Wilt u meer weten of u aanmelden: mail dan naar de parochiecatecheet nellie.plaazier@mariajozef.nl.

Paul Sas



Wie ben je?

"Ik ben Paul Sas (79), getrouwd met Marianne; drie zoons en zes kleinkinderen. Geboren in Rijswijk. Ik werkte 33 jaar bij Philips en woonde lang in Oirschot; daar was ik zeer actief in de parochie, in de parochievergadering en ook als voorganger. Na mijn studie theologie in Tilburg besloot ik (na 50 jaar) terug te gaan naar het Westen en werkte ik als pastor kort in Zoetermeer en na mijn pensionering nog tien jaar in WZC 'De Mantel' van Florence. Mijn hobbies zijn ikoonschilderen, wandelen (4.500 km in Nederland!) en zingen in een gregoriaans koor (in de Pastoor van Arkerk)."

Wat doe je in onze parochie?

"Ik ben in de Martinuskerk acoliet, lector en contactpersoon kerkbezoek (zie mijn artikel in het vorige nummer). Ik lever een bijdrage aan de vasten- en adventvieringen. Voor de parochie ben ik lid van het kernteam diaconie. Ik ben ook geïnteresseerd in vorming en in lezingen. Vanaf het misdienaarschap in mijn jeugd ben ik nu 70 jaar bezig in de Kerk."

Wat beweegt je?

"Altijd voel ik me gedragen; ik zie bezig zijn in de Kerk als een stuk levensvervulling en wil aan veel meedoen, om te groeien. De brief van Jacobus en Matteüs 25 roepen op om handen en voeten te geven aan ons geloof. Maar het is ook nodig om je arbeid soms even te onderbreken: tijdens wandelingen 'gaat mijn rugzak leeg' en ervaar ik religiositeit zodat het lied 'Hoe zijt Gij aanwezig' opborrelt. Marianne en ik voelen ons thuis in kloosters."

Waar hoop je op?

"Dat wij niet de laatste generatie zijn. Wie zijn onze opvolgers? Er zijn veel goede mensen zonder kerkelijke betrokkenheid; de oude pijnpunten (machtsmisbruik, seksueel misbruik) spelen nog steeds op. Laten we een begeesterde taal spreken, die aansluit bij de begeestering van jongeren."

“Gezin, leef uit het geloof en geef het door!”



Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Het samen vieren van Pasen is een zeer kostbare gelegenheid voor gezinnen om het geloof in Jezus Christus, de Verrezen Heer, met elkaar en in de gemeenschap te beleven, te delen en uit te dragen.

“Gezin, leef uit het geloof en geef het door!” Deze woorden sprak paus Benedictus XVI in Valencia in het jaar 2006.

Verder zei hij: *“In veel van de gesecculariseerde parochies van nu bestaat de eerste noodzaak voor de christengelovigen juist in de vernieuwing van het geloof van de volwassenen: zodat deze in staat zijn, dit geloof aan de nieuwe generaties door te geven. Aan de andere kant kan de weg van de christelijke initiatie van de kinderen tot een nuttige gelegenheid voor de ouders worden om weer met de Kerk in contact te komen en de schoonheid en de waarheid van het Evangelie steeds weer dieper te ontdekken. In het kort: het gezin is een levend organisme, waarin de wederzijdse uitwisseling van gaven verwerkt wordt.”*

Laten we de Paasdagen samen vieren als gezin, als Kerk, als de grote familie die de Heer ons schenkt met zijn liefdesoffer.

Laura Migliori

KinderWoordDienst

De KinderWoordDienst vindt plaats tijdens de **Eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Martinuskerk**. Samen met vrijwilligers lezen kinderen uit de Bijbel en bespreken ze het thema daaruit. De data zijn:

- » zondag 24 maart (Palmzondag)
- » zondag 31 maart (Pasen)
- » zondag 14 april
- » zondag 19 mei (Pinksteren)

Ook in Rijswijk is er in de viering speciale aandacht voor de kinderen als de Koorschool zingt. Noteer alvast:

Zondag 24 maart 9.30 uur, HH. Benedictus en Bernadettekerk (Palmzondag).
Zaterdag 30 maart 19.00 uur, H. Bonifatiuskerk (Paasviering voor kinderen).

Zie ook bladzijde 5.

Zondag 21 april 11.00 uur, H. Bonifatiuskerk (Eucharistieviering met voorstellen van de vormelingen).

Eucharistie vieren voor kinderen

De Eucharistie meevieren is best ingewikkeld, er gebeurt zo veel!



En wat wordt er allemaal gezegd? Wat betekent dat allemaal?

Om kinderen te helpen liggen nu achterin alle kerken boekjes ‘Met Jezus aan tafel in de Eucharistie’. Met dit boekje leer je wat er gebeurt en dat Jezus aanwezig is.

Het boekje helpt om mee te vieren. Graag na de viering terugleggen.

KinderVertelViering

Paastuinviering

Zondag 31 maart, 12.00 uur
St.-Martinuskerk

We vieren het Paasfeest met de allerjongsten en hun gezinnen. We maken weer een tuin in de kerk. In de tuin is de grot waar Jezus was begraven. We ontmoeten Maria van Magdala in de tuin, die haar Heer Jezus zoekt. Maar het graf is leeg. Waar is Jezus? Hij was toch dood? We ontdekken dat Jezus als tuinman aan het werk is in de tuin. Alle kinderen mogen Hem daarbij helpen!

Tijdens deze tuinviering zullen de Vastenactie-doozjes ingezameld worden. Na de viering kunnen de kinderen met hun (groot)ouders eieren zoeken in de tuin achter de kerk.



Een Paasgebed

Lieve God,
Wij zijn blij met het licht van Pasen.
Dank U wel
dat wij feest mogen vieren,
omdat Jezus leeft.
Jezus is opgestaan,
Hij liet zien dat het leven wint
en dat er een nieuwe tijd komt,
met licht voor iedereen.
Als het eens donker is om ons heen,
help ons dan om licht uit te delen:
vriendschap en liefde,
warmte en gezelligheid,
troost en geluk
aan wie dat nodig heeft.

Door Jezus weten wij:
U laat ons niet alleen,
U blijft ons altijd trouw.
Wie in U gelooft,
geeft licht aan iedereen. Amen.